

ΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ... ΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ...

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: «Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε· αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε». (72η).

Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία ο πόλεμος από πάνω που θα γίνει παγκόσμιος; Θα μπορούσε πράγματι να εξελιχθεί σε παγκόσμιο. Ήδη αυτό εξετάζεται σαν ένα ρεαλιστικό σενάριο.

Ο άγιος Κοσμάς σαν ισαπόστολος, γεμάτος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γνώριζε από πού θα «πιασθεί» ο πόλεμος, δηλ. από πού θα είναι η αιτία της συμπλοκής των μεγάλων δυνάμεων. Αναφέροντας, όμως, δύο εκδοχές, ο άγιος Κοσμάς, μας δίνει να αντιληφθούμε ότι θα υπάρχουν δύο εστίες πολέμου συγχρόνως. Η μία πάνω δηλ. βρειότερα από τη χώρα μας, και η άλλη νοτιότερα.

Στην Ουκρανία οι μάχες μαίνονται, αλλά στα βόρεια της Ελλάδας προβλέπεται ανάφλεξη και στο Κόσοβο, ενώ νότια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε με κέντρο το Ισραήλ.

Μια άλλη, συμπληρωματική προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού λέει ότι **«ο πολύ μεγάλος πόλεμος θα ξεκινήσει από μικρό κρατίδιο (ούτε καν από κανονικό κράτος) Οθωμανών»**. (80ή)¹ Τόσο οι Παλαιστίνιοι, όσο και οι Κοσοβάροι είναι στην πλειοψηφία τους Μωαμεθανοί και τα κρατίδιά τους δεν είναι διενώς αναγνωρισμένα. (Αυτούς η Τουρκία του προέδρου Ερντογάν υποστηρίζει γιατί θέλει να αναβιώσει την Οθωμανική αυτοκρατορία)...

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι μέρος του παγκοσμίου πολέμου, όσο δεν μάχονται μεταξύ τους οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά πρόδρομός του. Είναι μέρος του ενεργειακού πολέμου ή πολέμου του πετρελαίου, όπως έλεγε ο άγιος Παΐσιος.

Μεταξύ Ρωσίας - NATO συσσωρεύεται διαρκώς όλο και περισσότερη ένταση, όσο καθυστερεί ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν θα πιασθεί απ' ευθείας μεταξύ των υπερδυνάμεων ο πόλεμος, αλλά από τη συσσωρευμένη ένταση μεταξύ τους **«με μιας θα ανάψει η φωτιά από μικρή αιτία»**, κατά το προφητικό ποίημα του αγίου γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.²

Αυτό σημαίνει ότι οι ψυχές των εμπλεκομένων στην αντιπαράθεση θα έχουν αγριέψει στο έπακρον! Το οποίο άμεσα μας θυμίζει τις ακρίδες της Αποκάλυψης, που κατά το όνομά τους οδηγούν τους ανθρώπους στα άκρα και τελικά στον Γενικό ή 3ο Παγκ. Πόλεμο.

Η εξεταζόμενη τρέχουσα πνευματική κατάσταση αφορά τα παγκόσμια γεγονότα που προκαλεί η εμπάθεια των ανθρώπων, που σαν καπνός σκοτεινιάζει τον νου τους, και επιτρέπει την μαζική παραπλάνηση από τις «ακρίδες» που είναι πονηρά πνεύματα. Αυτά αν και περιορίστηκαν από τον Χριστό να βρίσκονται στον Άδη,³ τώρα που η διάκριση μεταξύ καλού και κακού έχει μειωθεί ακόμα και σε πολλούς ονομαζόμενους Χριστιανούς, βγαίνουν από τη φυλακή τους για να οδηγήσουν στον (πνευματικό και σωματικό) όλεθρο τους σκοτισμένους από την πολλή αμαρτία ανθρώπους.

Αποκάλυψη:

9-1 Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε. Και είδα αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του φρέατος (πηγαδιού) της αβύσσου.

9-2 Και άνοιξε το φρέαρ (πηγάδι) της αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το φρέαρ σαν καπνός από καμίνι που καίει με (μεγάλη) φωτιά, και σκοτεινίασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του φρέατος.

¹ 80ή: «Η αιτία θα έλθει από τα Δελειατά». Κατά την 101η της συλλογής Τριανταφύλλου: «Ο πολύ μεγάλος πόλεμος θα αρχίσει από ένα μικρό κράτος». Επίσης στην 102η Τριαντ: «Ο πόλεμος θα ξεκινήσει από ένα μικρό κρατίδιο Οθωμανών. Οι Έλληνες θα πάνε στον πόλεμο τελευταίοι, για νεκροθάφτες. Στο τέλος οι χριστιανοί θα νικήσουν».

² Προφητικοί σίχοι του γέροντος Ιωσήφ από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, για τον επερχόμενο 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο: https://www.imdle.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf σελ. 13.

³ ...«Διότι ο Θεός τους αγγέλους που αμάρτησαν δεν λυπήθηκε, αλλά τους παρέδωσε (σε αγγέλους αγίους) να τους διατηρούν (φυλακισμένους) σε διάφορα ζοφώδη τάρταρα μέχρι την Κρίση (της 2ας Παρουσίας)». (Β Πέτ. 2:4).

9-3 Και από τον καπνό βγήκαν ακρίδες στη γη, και τους δόθηκε εξουσία σαν αυτήν που έχουν οι σκορπιοί της γης.

9-4 Και τους ειπώθηκε να μη βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους.

Γι' αυτό γράφεται στην Αποκάλυψη, ότι **«τους ειπώθηκε να μη βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο (όπως κάνουν οι ζωικές ακρίδες), παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους».**

Διότι σαν πνευματικά όντα, οι ακρίδες αυτές, μπορούν να διακρίνουν ποιοι άνθρωποι έλαβαν μαζί με το άγιο Βάπτισμα και διατηρούν το άγιο Χρίσμα, το οποίο είναι **«σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου»**, τους οποίους δεν μπορούν να βλάψουν. Τους άλλους όμως τους οδηγούν σε ακραία συμπεριφορά και βία ετοιμάζοντας την εξόντωσή τους **κατά την επόμενη (έκτη) σάλπιγγα οπότε γίνεται ο παγκόσμιος πόλεμος.**

Το βιβλίο της Αποκάλυψης δοσμένο εκ Θεού στον Ιωάννη, τον κορυφαίο Θεολόγο της Εκκλησίας, είναι φυσικό να εστιάζεται στην πνευματική ωφέλεια των πιστών. Γι' αυτό μας πληροφορεί για τα άσχημα παγκόσμια γεγονότα ότι αυτά χειροτερεύουν όταν, τον καιρό της 5ης σάλπιγγας, **ένας «πεσμένος» ήδη, πνευματικός αστέρας επίσκοπος ανοίγει το φρέαρ της αβύσσου, που πνευματικά είναι ο Άδης⁴ και η Κόλαση. «Είδα αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του φρέατος της αβύσσου»,** λέει ο Ιωάννης.

Ο αστέρας που ήδη έχει πέσει σε πλήθος αιρέσεων είναι (θεσμικά) ο πάπας της Ρώμης, στον οποίο δίνονται πλέον τα κλειδιά του Άδη και της Κόλασης, αντί των κλειδιών του Ουρανού που νομίζει ότι κατέχει. **Το κλειδί της 5ης σάλπιγγας αφορά τον ηθικό ξεπεσμό στον σοδομισμό και (κυρίως) την υπερηφάνεια γι' αυτόν,** που προωθήθηκε και νομοθετικά από τον πρόεδρο Ομπάμα της Αμερικής από το 2009 και μετά, και έγινε αποδεκτός σαν φυσιολογική κατάσταση από τον πάπα Βενέδικτο 16ο, κατόπιν πιέσεων και από ομάδα κληρικών του, όπως είχε ο ίδιος.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όσο συμμετέχουν στον οικουμενισμό της Νέας Τάξης, ξεχνώντας το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, επηρεάζονται πολιτικά και εκκλησιαστικά από όσα συμβαίνουν στη Δύση και το Βατικανό.

Το αντίστοιχο του πνευματικού προβλήματος του καιρού μας της 5ης σάλπιγγας, **στη γη** είναι οι διαμάχες **για τα φρέατα άντλησης υδρογονανθράκων στα βαθιά θαλασσινά νερά** (που λέγονται άβυσσος γιατί δεν φαίνεται ο βυθός) που ξεκίνησαν σαν οικονομικός **«πόλεμος του πετρελαίου».**

Το σημάδι ότι εισήλθαμε σ' αυτόν τον πόλεμο είναι η καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού του ομώνυμου φρέατος της αβύσσου, του **«Deepwater Horizon»⁵** στις 20 Απρ 2010, που είναι και εικόνα της ξαφνικής καταστροφής στην ψυχή των αμελών Χριστιανών και άλλων ανθρώπων την περίοδο αυτή, υπό την καθοδήγηση των δαιμονικών ακρίδων. Να σημειωθεί ότι ένα άλλο κλειδί που, με την εξαπάτηση των πονηρών πνευμάτων, οδηγεί στον Άδη τις ψυχές είναι οι δογματικές εκτροπές από την ευσέβεια, για τις οποίες οι παπικοί ξεχώρισαν από τους Ορθοδόξους κατά το 1054. Έκτοτε αυξήθηκαν οι δογματικές πλάνες τους.

Από τις σημαντικές πλάνες - αιρέσεις των παπικών είναι:⁶

- το Filioque, δηλ. η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος «και εκ του Υιού»

⁴ Ο Άδης είναι τόπος προσωρινής φυλακής των πονηρών πνευμάτων (και των ψυχών των αποθανόντων πονηρών ανθρώπων), πριν οδηγηθούν κατά την Κρίση, μετά την επανεξέταση των έργων τους, στην αιώνια τιμωρία - Κόλαση.

⁵ Το φρέαρ αυτό πετρελαίου ονομάστηκε **«Φρέαρ της Κόλασης»** από τους δικηγόρους του Αμερικανικού κράτους...! (Είδηση 25-Φεβ-2013) **Deepwater trial: US lawyers say BP ignored warnings on 'well from hell'** [Link](#)

⁶ Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου, «Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού». Δείτε: https://www.imdleog.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf (Γ-51).

- το πρωτείο του πάπα
- η κτιστή θεία χάρη
- η αιματηρή εκκοσμίκευση με οκτώ σταυροφορίες και "Ιερά Εξέταση"
- ο άζυμος άρτος στη Θεία Ευχαριστία
- οι καινοτομίες σ' όλα τα Μυστήρια
- η "περισσεύουσα" αξιομισθία των αγίων και τα συγχωροχάρτια
- η (δ΄ήθεν) άσπιλη σύλληψη για τη γέννηση της Θεοτόκου & η Μαριολατρεία
- ο Οικουμενισμός και η Πανθηρσκεία

Το 1870 ο πάπας αυτό-ανακηρύχθηκε αλάθητος και η Β΄ Βατικανή Σύνοδος το επεξέτεινε και «εκτός καθέδρας» (ex cathedra), ουσιαστικά ανακηρύσσοντάς τον "θεό" επί της Γης...!

Αυτός ο ψευτοθεός στο πρόσωπο του πάπα Ιωάννη - Παύλου 2ου, απεφάσισε να αποκόψει από τον Χριστιανισμό το πνευματικό μεγαλείο του, με την επίσημη έναρξη της Πανθηρσκείας και των αντίστοιχων τελετών τον Οκτώβριο (27) του 1986 στην Ασίζη, όπου όλες μαζί οι θρησκείες, ακόμα και των μαύρων μάγων Βουντού, εμφανίστηκαν να αναπέμπουν δεήσεις για την ειρήνη, σε κάποιο «θεό»...!

Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν ζήτησε βοήθεια άλλων για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Αυτός είναι ο αληθινός ειρηνάρχης και παρέχει την ειρήνη Του πρώτα μέσα στις ψυχές των πιστών και κατόπιν εξωτερικά στην κοινωνία και μεταξύ των λαών, ανάλογα με την τήρηση των εντολών Του.

Προειδοποίηση για την καταστροφή στις ψυχές από τον Οικουμενισμό (που ισοπεδώνει τον Χριστιανισμό)⁷ και την Πανθηρσκεία (που ισοπεδώνει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις), έδωσε η 3η σάλπιγγα με την πυρηνική έκρηξη στο Chernobyl (Τσερνομπίλ 26-Απρ-1986), που το όνομά του σημαίνει **Άψινθος**, το φυτό με την κατάπικρη γεύση. Τότε πικράθηκαν τα ύδατα από την ραδιενέργεια, η οποία εξαπλώθηκε με τον αέρα σ' όλη τη Γη.

Πικράθηκαν και οι ψυχές από την υποβάθμιση της Χριστιανικής διδασκαλίας, που είναι αληθινά ύδωρ ζων, αναβλύζον από τον Ιησού Χριστό, καθιστώντας όσους το λάβουν νέες πηγές ευαγγελικού κηρύγματος, όπως είπε στη Σαμαρείτιδα ο Κύριος: **«το ύδωρ το οποίο Εγώ θα δώσω θα γίνει σε όποιον το λάβει πηγή ύδατος που αναβλύζει (καλώντας) σε ζωή αιώνιο»**. (Ιω. 4:14).

Με την επιδεικνυόμενη εξίσωση των θρησκειών με την Ορθοδοξία, στις πανθηρσκευτικές τελετές, υποβαθμίστηκε και το βάπτισμα, που γίνεται με νερό, και που χωρίς αυτό ουδείς σώζεται κατά τον λόγο του Κυρίου: **«Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται»**. (Μάρ. 16:16).

Αποκάλυψη:

8-10 Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε: και έπεσε από τον ουρανό ένας αστέρας **μεγάλος που καίγεται σαν λαμπάδα και έπεσε πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών.**

8-11 Και το όνομα του αστέρα λέγεται ο **Άψινθος** (όπως και το φυτό με την κατάπικρη γεύση, την ψινθιά). Και έγινε το ένα τρίτο των νερών σαν άψινθος και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα νερά, γιατί πικράθηκαν.

Ο άγιος γέροντας Παΐσιος (+1994), είχε πει για το Τσερνομπίλ, που έγινε οκτώ χρόνια πριν κοιμηθεί: **«Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενο να πέφτει από τον ουρανό μολύνοντας, πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων... Και το όνομα του αστέρος ΑΨΙΝΘΟΣ... Ουκρανικά Τσέρνομπιλ. Όσοι περιμένουν ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό έχουν πλανηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη γίνει»!**⁸

⁷ Ο Οικουμενισμός ισοπεδώνει τον Χριστιανισμό, γιατί εξισώνει τους Ορθοδόξους με τις αιρετικές Χριστιανικές ομάδες (παπικούς, προτεστάντες, Αγγλικανούς κλπ).

⁸ Από την ενότητα «ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» του βιβλίου του κ. Νικ. Ζουρνατζόγλου, «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ - ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ».

Η πυρηνική έκρηξη στο Chernobyl (Τσερνομπίλ) ήταν και σημαντική αιτία της πτώσης του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία (και βέβαια έναρξης της Παγκοσμιοποίησης), κατά τα λόγια του τελευταίου ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Mikhail Gorbachev (Μιχαήλ Κορμπασόφ) που είναι γραμμένα και στα απομνημονεύματα του.⁹

Παρατηρούμε ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου καταγράφεται απότομη αποστασιοποίηση από τις Χριστιανικές αξίες τον καιρό των σαλπίγγων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ο φθοροποιός ρόλος ενός μεγάλου πεσμένου αστέρος - επισκόπου, που στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι αυτός της Ρώμης. Πράγματι, την χρονιά του τρίτου σαλπίσματος στο Chernobyl (1986), ξεκίνησε στις 27 Οκτ 1986 η παγκοσμιοποίηση: **θρησκευτικά** με πανθρησκευτική τελετή υπό τον πάπα στην Ασίζη, και **οικονομικά** με την ένωση των χρηματαγορών όλου του κόσμου. Η μεγάλη έκτοτε δογματική πτώση από την μοναδική Αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τον δρόμο στην ακολουθήσασα ηθική κατάπτωση, που μαζί αυτές θα φέρουν, στην (έκτη) σάλπιγγα, τον παγκόσμιο πόλεμο.

Σε σχέση με το ερώτημα από πού θα ξεκινήσει ο μεγάλος πόλεμος, παρατηρούμε ότι από πνευματική άποψη μπορεί αυτός να ξεκινήσει από οπουδήποτε, γιατί η παγκοσμιοποίηση έχει διαβρώσει όλα τα κράτη. Έλεγε, νωρίτερα, όταν η κατάσταση ήταν καλύτερη, ο άγιος Παΐσιος: **«Και βλέπεις σε όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλη μεγάλη! Ο καημένος ο κόσμος - ο Θεός να βάλει το χέρι Του! - βράζει σαν την χύτρα ταχύτητας. Και οι μεγάλοι πώς τα φέρνουν! Μαγειρεύουν - μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στην χύτρα ταχύτητας και σφυρίζει τώρα η χύτρα! Θα πεταχθεί σε λίγο η βαλβίδα»!** (Αγ. Παΐσιου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α΄ «Με Πόνο και Αγάπη»).

Επειδή η ψυχή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη του σώματος, να μη φοβόμαστε αυτούς που φονεύουν το σώμα, λέει ο Κύριος.¹⁰ Αλλά να φυλαγόμαστε από τους ψευδοπροφήτες¹¹ του Οικουμενισμού που πρόκειται με θράσος να δραστηριοποιηθούν σύντομα.

Αυτοί θέλοντας να εξουσιάζουν τις ψυχές μας, με αφορμή τις συγκρούσεις που θα ξεκινήσουν κοντά στη χώρα μας, θα υπόσχονται "ειρήνη" και ευημερία αν αλλάξουμε την πίστη μας! Προφήτευσε γι' αυτό το θέμα ο άγιος Κοσμάς (+1779): **«Θαρθεί καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι άλλοι».** (5η). Και: **«Θαρθεί μια φορά ένας ψευδοπροφήτης· μη τον πιστέψετε και μη τον χαρείτε. Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει»** (107η).¹²

Και ο άγιος Παΐσιος προειδοποιούσε **«να γυρίσουμε την πλάτη στους δήθεν πνευματικούς προφήτες, οι οποίοι εξ αφορμής της "καταιγίδας" που έρχεται στη Βαλκανική θα επιχειρήσουν να παρασύρουν τους ανθρώπους. Ο ουρανός έχει βάλει στρατιές αγίων και αγγέλων για να τους κατατροπώσουν».**¹³

Αίτιος του 3ου παγκοσμίου πολέμου, εκτός των άλλων κακών που είδαμε να γράφονται γι' αυτόν στην Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, θα είναι ο πεσμένος στα γήινα αστέρας - επίσκοπος της Ρώμης. Γι' αυτόν ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε: **«Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία».** (90ή).¹⁴

⁹ Περισσότερα: <https://www.imdle0.gr/diaf/2017/papas-trump-putin.html>

¹⁰ «...και μη φοβηθήτε από των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείνειν. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον (δηλ. τον Θεό) και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεννήη». (Ματθ. 10:28).

¹¹ «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες». (Ματθ. 7:15).

¹² https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

¹³ Άγιος Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου, «Λόγοι σοφίας και χάριτος», Μακαρίου Ιερομονάχου, Αγιαννανίτου. https://www.imdle0.gr/diaf/2017/kataigida_sta_Balkania.pdf

¹⁴ Η κατάρα έχει σκοπό να φοβηθούν όσοι νομίζουν πνευματικά ασήμαντη την απομάκρυνση από την Αλήθεια και την υποκρισία του αρχηγού του Βατικανού. Μόνο τον διάβολο επιτρέπεται να καταριώμαστε, ως αμετανόητο, και

Αυτός, όταν κατά τις προφητείες, οι Ρώσοι κατέβουν στην Κωνσταντινούπολη, θα αντιδράσει ενεργοποιώντας τους ανθρώπους του στις κυβερνήσεις κρατών και συνασπισμών (όπως το NATO) για να τους εκδιώξουν, οπότε αρχίζουν τα γεγονότα του 3ου Παγκ. Πολέμου, ή πολέμου του νερού.¹⁵ Είμαστε ως τότε στην 5η σάλπιγγα, τον ενεργειακό - πετρελαϊκό πόλεμο. Και όπως το χαρακτηριστικό γι' αυτήν γεγονός τον Απρίλιο του 2010 στον κόλπο του Μεξικού προειδοποιούσε ότι ο πόλεμος του πετρελαίου είναι αναπόφευκτος, αντίστοιχα ένα χαρακτηριστικό συμβάν, **πολεμικό αυτή τη φορά με πιθανή χρήση πυρηνικών** στην περιοχή του Ευφράτη, θα δηλώνει ότι ο παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος είναι αναπόφευκτος.

Η Ορθόδοξη Ελλάδα μπορεί διά της μετανοίας να ανασυγκροτηθεί και δοξασθεί, γιατί **«στο τέλος οι Χριστιανοί θα νικήσουν»**, όπως είπε ο άγιος Κοσμάς. (80ή, 102η Τριαντ.) Και να μην ξεχνάμε ότι οι αμαρτίες θα φέρουν εκτός από πολεμικές και πολλών ειδών φυσικές καταστροφές όπως είπε ο Κύριος και είναι γραμμένο στα ιερά βιβλία της Εκκλησίας (μεγάλους σεισμούς, έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, πείνα κλπ).

Οι αμαρτίες, από την μη τήρηση των εντολών του Χριστού και όχι από την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακος (CO₂), όπως προβάλλει τα τελευταία χρόνια ο πάπας, είναι η αιτία των καταστροφών. Γι' αυτό η αγία Σοφία της Κλεισούρας (+1974) βλέποντας τον 3ο Παγκ. Πόλεμο να έρχεται, μας καλεί σε αληθινή μετάνοια.

Το παρόν (εκτυπώσιμο):

https://www.imdleio.gr/diaf/2024/an_o_polemos_arxisei_apo_panw.pdf

Αντίστοιχη ιστοσελίδα (με φωτογραφίες και βίντεο):

https://www.imdleio.gr/diaf/2024/an_o_polemos_arxisei_apo_panw.html

24 Ιουνίου (7 Ιουλίου) 2024

Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

τους ομοίους του. Video: **π. Θεόδωρος Ζήσης: Τον πάπα να καταράσθε! Το είπε ο Άγιος Κοσμάς;** [Link](#) Μπροστά στον πάπα του παγκ. πολέμου οι άλλοι θα φαίνονται σαν καλοί!! [Link](#)

¹⁵ Γιατί στο πνευματικό πεδίο προσπαθείται η παρεμπόδιση της διδασκαλίας του Χριστού, ενώ στο γήινο θα υπάρξουν προβλήματα με το νερό, και μάλιστα στις περιοχές του Ευφράτη.