

Γεώργιος Τζανάκης: Τὸ λυκόφως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
(Λίγα σχόλια γιὰ μία Ἐγκύκλιο ἐκτροχιασμοῦ καὶ ντροπῆς).

16 Ἰανουαρίου 2022

Φίλος ὁ Πλάτων, φιλότατη ἡ ἀλήθεια.

Μὲ τὸ νέο ἔτος ὁ **Μητροπολίτης Χανίων Δαμασκηνός** ἔστειλε τὴν ἐγκύκλιο 1-2022 (Α.Π. 70, 10/1/2022) πρὸς τοὺς κληρικούς καὶ μοναχοὺς τῆς Μητροπόλεως.[1] Μὲ ἔκπληξι καὶ ὀδύνη διαβάσαμε τὰ ὅσα γράφονται ἐκεῖ. Παραθέτομε λίγα πρῶτα σχόλια σὲ ὀρισμένα σημεῖα τῆς Ἐγκυκλίου, χωρὶς νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐξηγήσουμε τοὺς βαθύτερους λόγους τῆς τακτικῆς ποῦ ἀκολουθῆ ἡ Μητρόπολις καὶ τὶς συνέπειες τῶν πράξεών της.

«Οἱ ἀνεμβολίαστοι κληρικοὶ δὲν θὰ συμμετάσχουν εἰς καμμίαν ἀγιαστικὴν πράξιν ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τους. Δὲν ἐπιτρέπονται εἰς αὐτοὺς οἱ κατ' οἶκον ἐπισκέψεις, οὔτε ἱεροπραξίαι εἰς Κοιμητήρια. Ἐπιτρέπεται μόνον ἡ Θεία Λειτουργία καὶ Μυστήρια ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ ἀφοῦ πρωτίστως ἔχουν ὑποβληθεῖ εἰς τρία (3) ράπιντ τέστ ἐβδομαδιαίως».

Ποιὰ λογικὴ δικαιολογεῖ αὐτὲς τὶς ἀπαγορεύσεις; Πολὺ θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ μάθω, διότι δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω. Κατ' ἀρχὴν, γιὰ αὐτὸ τὸ μένος ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων ἱερέων; Ἔχουν δικαίωμα ἐπὶ τοῦ σώματός τους ἢ δὲν ἔχουν; Ὁ ἐπίσκοπος φρονεῖ ὅτι οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Καὶ τί σημαίνει αὐτό; Μπορεῖ νὰ φρονεῖ καὶ χίλια ἄλλα πράγματα, λογικὰ ἢ παράλογα. Πρέπει νὰ τὰ ὑποστῆ ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐπειδὴ ἔτσι νομίζει αὐτὸς, ἢ καὶ ὅλη ἡ Σύνοδος; Ἀπὸ ποῦ προκύπτει κάτι τέτοιο; **Ἔχουν τέτοια ἐξουσία λόγω τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς τίμησε μὲν ἡ Ἐκκλησία, τὸ χρησιμοποιοῦν δὲ ὅπως νομίζουν;** Αὐριο δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ἀποφασίσῃ ὅτι ὅποιος δὲν κάνει κωλονοσκόπηση ἢ δὲν ἐλέγξει τὸν θυρεοειδῆ του ἢ τὸ σάκχαρο του δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργῆ; Ἦλεγχαν μέχρι τώρα τοὺς ἱερεῖς ἂν εἶχαν μηνιγγίτιδα ἢ φυματίωσι ἢ ὑπατίτιδα, ἢ ἄλλα μεταδοτικὰ νοσήματα;

Τὸ Ἀμερικάνικο CDC σὲ ἐρώτησι τοῦ Ἀαρὸν Σιρί ἂν ὑπάρχει ἔστω καὶ μία περίπτωση ἀνθρώπου μὴ ἐμβολιασμένου καὶ φυσικῶς ἀνοσοποιημένου (δηλαδὴ νὰ ἔχει νοσήσει ἀπὸ τὸν κωρονοϊό) ὁ ὁποῖος νὰ μετέδωσε σὲ ἄλλον τὸν ἴο, ἀπάντησε, τὸ CDC, ὅτι δὲν ἔχει οὔτε ἓνα ἐπίσημο ἔγγραφο ποῦ νὰ ἐμφανίζῃ ὅτι αὐτό ἔχει συμβεῖ. [2] **Τί λέει λοιπὸν ὁ Δεσπότης; Σὲ ποιά πραγματικὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα στηρίζει τὶς ἀποφάσεις του;** Μήπως ἀπὸ αὐτὰ ποῦ ἐκστομίζονται ἀπὸ Βασιλακόπουλους καὶ Παγῶνες καὶ Τσιόδρες καὶ τοὺς ὑπολοίπους τηλεαστέρεις εἰδικούς, ποῦ ὅμως ἔχουν τὸ ἀκαταδίωκτο; Ἦ μήπως εἶναι ἀρκετὸ τὸ ὅτι «τὰ εἶπε ἡ Σύνοδος»;

Στὴν οὐσία τῶν ἀπαγορεύσεων, τώρα. Ὁ ἱερεὺς ἐπιτρέπεται νὰ λειτουργεῖ ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Ἔχει κάνει καὶ τρία ράπιντ τέστ, ἄρα δὲν νοσεῖ. Ἐντὸς τοῦ ναοῦ θὰ ὑπάρχουν λίγοι ἢ πολλοὶ πιστοί. Θὰ κοινωνήσουν ἀπὸ τὸ ἴδιο ποτήριο ποῦ ἔχει κοινωνήσει καὶ ὁ ἱερεὺς, μὲ τὴν ἴδια ἀγία λαβίδα. Ἐνας ἐξ αὐτῶν ζητεῖ ἀπὸ τὸν ἱερέα νὰ κάνει τρισάγιο σὲ πρόσωπο δικό του στὸ νεκροταφεῖο, ποῦ πολλάκις βρίσκεται δίπλα στὸν ναό. Αὐτὸ ἡ ἐπισκοπικὴ διαταγὴ τὸ ἀπαγορεύει. Μὰ ἦταν στὴν ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος, λειτουργήθηκε, κοινωνήσε -ἂν κοινωνήσε- καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἱερέα νὰ κάνει ἓνα τρισάγιο στὸν τάφο τῆς μάνας του, τοῦ πατέρα του ἢ τοῦ παιδιοῦ του. Τί θὰ ἀπαντήσῃ ὁ ἱερέας; Τί θὰ πῆ; Πῶς θὰ δικαιολογήσῃ αὐτὴ τὴν ἀπαγόρευσι; Νὰ λειτουργῆ μέσα στὸν ναὸ μὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, νὰ κοινωνοῦν ἀπὸ τὸ ἴδιο ἅγιο ποτήριο, καὶ μετὰ νὰ ἀπαγορεύεται νὰ πάῃ μὲ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, ἔξω στὸ κοιμητήριο καὶ νὰ κάνουν ἓνα τρισάγιο; Ὑπάρχει κάποια λογικὴ ἐξήγησις γιὰ ὅλα αὐτά;

Ζητάει ἀπὸ τὸν ἱερέα ὁ ἄνθρωπος, νὰ πάῃ στὸ σπίτι του νὰ κάμουν ἓνα εὐχέλαιο γιὰ προστασία καὶ θωράκισι ἀπὸ ἀσθένειες καὶ ἀγιασμὸ τοῦ οἴκου καὶ τῶν ἐνοίκων. Τί θὰ τοῦ πῆ ὁ ἱερεὺς; Ὅτι δὲν γίνεται; Γιατί; Γιατὶ εἶναι ὁ ἱερεὺς ἀνεμβολίαστος καὶ κατὰ τὴν γνώμη τοῦ ἐπισκόπου ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων; Τότε γιὰτί λειτουργεῖ καὶ ἐκθέτει σὲ κίνδυνο τοὺς

άνθρωπους, όπως θεωρεί ο Δεσπότης; Ποιός δεν καταλαβαίνει το άτοπο και παράλογο αυτών των απαγορεύσεων;

«Οί έκ πεποιθήσεως άνεμβολίαστοι Ίερείς που έχετε την εύλογία της πνευματικής πατρότητος έντέλεσθε όπως παύσητε έως την λήξιν της πανδημίας να έξομολογήτε καθώς διαπιστώνω και μαθαίνω ότι έπηρεάζετε πολλούς προς την κατεύθυνσιν ταύτην. Δυστυχώς ως Μητρόπολις έχομεν πολλές πληροφορίας αί όποία δημιουργοῦν πλήστα (!) όσα προβλήματα τα όποία θα ήμποροῦσαμεν να συζητήσωμεν είς σύναξιν την όποίαν δεν συγκαλοῦμεν λόγω της πανδημίας».

«Οί έκ πεποιθήσεως άνεμβολίαστοι ίερείς». Μά υπάρχουν άνθρωποι οί όποίοι ένεργοῦν άνευ πεποιθήσεως; Ζώα είναι; Με τα ένστικτα και τίς έντυπώσεις της στιγμής λειτουργοῦν; Όποιοι άνθρωποι ένεργοῦν χωρίς πεποιθήσεις, χωρίς συνείδησι, χωρίς προσωπική εύθύνη σε τί διαφέρουν από τα ζώα, που λειτουργοῦν ένστικτωδώς; Πώς ένας χριστιανός και μάλιστα ίερεῦς «πεποιθώς επί Κύριον», όπως όφείλει να είναι, υποχρεώνεται να δεχθῆ ένα πειραματικό σκεῦασμα που για την παρασκευή του έχουν χρησιμοποιηθῆ κυτταρικές σειρές παραγόμενες από την θανάτωσι ζώντων έμβρύων, όπως άδιαμφίσβητητα συμβαίνει; (Όποιος άμφιβάλλει άς μελετήσῃ -ένδεικτικώς- τίς μαρτυρίες του π. Στυλιανού Καρπαθίου άκαδημαϊκού, ίατροῦ και ίερέως [3] και άς δεῖ την ένορκη κατάθεσι του Stanley Alan Plotkin σε Άμερικανικό δικαστήριο [4])

Και πώς ένας έπίσκοπος άντι να έπιβραβεύσῃ έναν τέτοιο ίερέα τόν καταδιώκει; Και φτάνει στο σημείο για να τόν τιμωρήσει να τόν διατάζει να πάψῃ να έξομολογῆ έως τὸ τέλος της πανδημίας!!! Άντιλαμβάνεται ο έπίσκοπος ότι προσπαθώντας να τρομοκρατήσῃ τόν ίερέα και έξευτελίζοντάς τόν ένώπιον τών ανθρώπων, έξευτελίζει τόν έαυτό του; Προφανώς όχι. Και οί έξομολογούμενοι στον ίερέα τί θα κάμουν; Που θα πάνε; Δεν είναι σοῦπερ μάρκετ ἢ μπακάλικο να ψωνίσῃς μακαρόνια, που από όπου και να τα πάρῃς είναι ίδια. Είναι προσωπική σχέση ή πνευματική σχέση έξομολόγου και έξομολογουμένου. Και δεν έχει χαρακτήρα έπηρεάζοντος και έπηρεαζόμενου, όπως νομίζει ο δεσπότης. Ό μὲν έξομολογούμενος άνοίγει έκουσίως την ψυχή του και παρουσιάζει τούς διαλογισμούς και τίς πράξεις του, ο δὲ πνευματικός έπικαλεῖται την χάρι του Θεοῦ ώστε να μπορέσῃ να διακρίνει ποιό είναι τὸ θέλημα του Θεοῦ για να βοηθηθῆ ο άνθρωπος να πάρῃ τίς καλύτερες άποφάσεις για την πορεία του.

Ό Δεσπότης παρουσιάζει την έξομολόγησι σαν μιὰ διαδικασία έπηρεασμοῦ και χειραγωγήσεως τών ανθρώπων. Μπερδεύει τούς πνευματικούς με τούς ίνστρούχτορες, τούς κομματικούς καθοδηγητές, και τούς προπαγανδιστές. Προφανώς έτσι αντιλαμβάνεται τόν ρόλο της έκκλησίας, όπως και πολλοί από τούς συγχρόνους ποιμένες. Ένας μηχανισμός καθοδηγήσεως και έπηρεασμοῦ του λαοῦ μέσα στα πλαίσια της συγχρόνου νοοπολιτικῆς... Μόνον που αυτό δεν είναι έξομολόγησις. Είναι πειθαναγκασμός άβουλων όντων. Τέτοιους πιστούς θέλει στην έκκλησία; Σίγουρα ναί, αφού θέλει τέτοιους ίερείς. Άν ο ίερεῦς, ο λειτουργός του Ύψίστου, τὸ μέγιστο τών έν ανθρώποις έπαγγελμάτων, πρέπει να είναι άνθρωπος χωρίς συνείδησι, χωρίς πεποιθήσεις, χωρίς πρόσωπο, μιὰ μαριονέττα που άπλως θα έκτελεῖ τίς όποιες άποφάσεις του κάθε έπισκόπου ἢ της κάθε Συνόδου, τότε βέβαια και ο άπλός πιστός θα είναι ένα άβουλο, τρομοκρατημένο και υπάκουο πλάσμα. Γι' αυτό ἤρθε ο Χριστός στην γῆ και σταυρώθηκε; Για να φτιάξῃ ανθρώπους σκυφτούς, άπρόσωπους, χωρίς αίσθήσεις, χωρίς μάτια, χωρίς φωνή, χωρίς σκέψῃ; Δηλαδή σκιές ανθρώπων, άνδράποδα και δούλους κάποιων πολιτικῶν και πνευματικῶν φεουδαρχῶν; Λαμπρές έπισκοπικές άπόψεις.

Αυτό που επίσης είναι στενάχωρο και όδυνηρό είναι ο λόγος που έπικαλεῖται ο δεσπότης για να φτάσῃ σε αυτές τίς άποφάσεις. **«Μαθαίνω ότι...», «έχομεν πολλές πληροφορίας».** Δηλαδή; Έτσι λειτουργοῦν οί έπίσκοποι; Άπό ποιούς μαθαίνουν; Ποιοί δίνουν τὰς πληροφορίας; Κλήθηκαν οί «κατηγορούμενοι» να έρωτηθοῦν και ένώπιον τών πληροφοριοδοτῶν να έλεγχθῆ ἢ

ἀλήθεια ἢ τὸ ψεῦδος τῶν λόγων τους; Αὐτὸ λέγεται χαφιεδισμὸς κοινῶς. Μπορεῖ μιὰ μητρόπολις νὰ στηρίζεται σὲ πληροφοριοδότες καὶ χαφιέδες; Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ δεσπότη, ναί. Ἀλλὰ αὐτὸ μόνο ντροπὴ προκαλεῖ καὶ γι' αὐτοὺς ποὺ πληροφοροῦν καὶ γι' αὐτοὺς ποὺ δέχονται τέτοιες πληροφορίες. Πολὺ μεγαλύτερος εἶναι ὁ ξεφτιλισμὸς καὶ ἡ ἐκτροπὴ ἀπὸ κάθε τι χριστιανικό, ἂν ὁ κάθε χαφιεδίζων πιστεύει ὅτι ἐκτελεῖ καὶ θεάρεστο ἔργο καὶ ὅτι προσφέρει ὑπηρεσίες στὴν Ἐκκλησία καὶ οἱ δεχόμενοι τὶς πληροφορίες τὸν ἐπαινοῦν καὶ τὸν προτρέπουν σ' αὐτό.

«Σὰς ἐνημερώνομεν ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν «συνάξεις» καὶ παραсуαναγωγὰς ἀντιθέτους εἰς τὴν ἐπίσημον ἀπόφασιν τῆς Συνόδου τὴν ὁποῖαν σὰς ἔχομεν ἀποστείλει».

«Δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν συνάξεις καὶ παραсуαναγωγὰς». Μόνον ὅταν κάποιος συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψεις τῆς Συνόδου ἔχει τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι καὶ τοῦ ὁμιλεῖν!!! Ὑψηλὴ αἴσθησις τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ δικαιώματος νὰ ἔχει γνώμη ὁ κάθε ἄνθρωπος καὶ νὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἐκφράζει!!! Μόνον ὅσοι παπαγαλίζουν ὅτι ἀποφασίζουν οἱ Συνοδικοὶ ἔχουν δικαίωμα νὰ συνέρχονται καὶ νὰ ὁμιλοῦν. Καὶ ἔχωμε Γενάρη καὶ κρύο. Τὸ καλοκαίρι ποὺ θὰ ἔρθουν οἱ καύσωνες, ποιὸς ξέρει τί ἄλλο θὰ ἀκούσωμε.

«Ὡς Μητρόπολις θὰ εἴμεθα ἀμείλικτοι εἰς τοιαύτας παρεκτροπὰς».

Παρεκτροπὴ εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς σκέψης καὶ ἡ συζήτησις μὲ ἄλλους ἄνθρώπους. Δὲν χρειάζεται, κύριε, νὰ σκέπτεσαι. Ἔχει σκεφτεῖ ἡ Σύνοδος καὶ ἔχει ἀποφασίσει προκαταβολικῶς γιὰ σένα. Αὐτὸ ποὺ σκέπτεσαι, ἐφ' ὅσον διαφέρει ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἀπαγορεύεται νὰ τὸ συζητήσῃς μὲ ἄλλους. Ἄν μετὰ τὴν λειτουργία καθίσετε νὰ πιῆτε ἕναν καφέ καὶ νὰ πῆτε δυὸ κουβέντες αὐτὸ εἶναι παραсуαναγωγή, μιὰ ποὺ καὶ ὁ ἱερεὺς ἔχει πεποιθήσεις διαφορετικὲς ἀπὸ ὅσα ἐγὼ διατάζω, καὶ προσέξτε διότι οἱ πληροφοριοδότες εἶναι παντοῦ καὶ θὰ εἶμαι ἀμείλικτος!!! Ἔτσι ἐννοοῦν κάποιοι τὴν Ἐκκλησία καὶ βγαίνουν καὶ τὸ λένε δημοσίως καὶ γραπτῶς. Καὶ ἔχουν ὡς κληρικοὶ ἐπισκοπικὴ ἀξία, δηλαδὴ εἶναι ὁμόθρονοι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλὰ καὶ τῶν χιλιάδων ἄλλων ἀρχιερέων ποὺ πάλαιψαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ κάθε σκλαβιά εἴτε ἀνθρώπινη εἴτε δαιμονική. Ὁμόθρονοι μὲν, ἀλλὰ ὄχι ὁμότροποι. Δυστυχῶς. Καὶ εἴμαστε στὴν Κρήτη ποὺ ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἀνεκτὴ ἡ σκλαβιά ὁ λαὸς ξεσηκωνόταν σὲ αἱματηρὲς ἐπαναστάσεις καὶ προτιμοῦσε νὰ τινάξῃ στὸν ἀέρα τὸ Ἀρκάδι παρὰ νὰ ζῆ σκλάβος.

«Ταῦτα ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀναλογιζόμενος τὰς εὐθύνας ὅλων μας καὶ βεβαίως διὰ νὰ προλάβω τυχὸν καταγγελίας πολιτῶν καὶ δεινὰ σχόλια καὶ κατηγορίας ποὺ θὰ ὑποστῆ καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία μας, σὰς προτρέπω εἰς πιστὴν ὑπακοὴν τῶν ἀνωτέρω».

Ὅλα αὐτὰ ὁ Δεσπότης τὰ κάνει, ὅπως λέει, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ «τυχὸν καταγγελίας πολιτῶν καὶ δεινὰ σχόλια ποὺ θὰ ὑποστῆ καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία μας». Ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση νὰ ὑποστῆ ἡ Ἐκκλησία δεινότερα σχόλια ἀπὸ ὅσα προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις του αὐτός; Ἀπὸ ὅσα γράφει στὴν παρούσα Ἐγκύλιο **παρουσιάζει τὴν Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἀπολυταρχικὸ θεσμὸ** ὅπου αὐθαιρέτως μιὰ ἐλαχίστη ὁμάδα ἀνθρώπων, τῶν 8 ἐπισκόπων, ἀποφασίζει ὅ,τι ἀποφασίζει -στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι παντελῶς ἀτεκμηρίωτα καὶ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς καὶ ἀπὸ θεολογικῆς ἀπόψεως- συνταυτίζεται μὲ τὶς αὐταρχικὲς κυβερνητικὲς ἀπόψεις καὶ θέσεις, καταργεῖ τὸ δικαίωμα τῆς σκέψεως, τῆς γνώμης, τοῦ συνέρχεσθαι καὶ συνομιλεῖν, θεσμοθετεῖ τὸν χαφιεδισμό, καταδιώκει καὶ τιμωρεῖ κάθε ἀντίθετη ἄποψι καὶ τρομοκρατεῖ ὅποιον δὲ ὑπακούσει στὶς ἐντολές.

Τί σχόλια θὰ ὑποστῆ ἡ Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ τέτοιες δηλώσεις; Ποιὸς ἄνθρωπος μὲ στοιχειώδη αἴσθησι ἀξιοπρέπειας, δημοκρατίας καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἄλλο δὲν θὰ φρίξῃ ἀκούγοντας ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα καὶ φασιστικά; Ὑπάρχει μεγαλύτερος ἐξευτελισμὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία σὲ ὅσους δὲν γνωρίζουν τὴν φύσι καὶ τὸν πραγματικὸ ρόλο τῆς; **Ἐνας νέος ἄνθρωπος τί εἰκόνα θὰ σχηματίσει γιὰ τὴν Ἐκκλησία;**

Όμως, φυσικά, όλα αυτά δεν παρουσιάζουν τον χαρακτήρα της Έκκλησίας του Χριστού. Ο Χριστός απευθύνεται σε αύτεξουσούς ανθρώπους και ήρθε στη γη για να τους ελευθερώσει από κάθε υλική και πνευματική σκλαβιά. Όλα αυτά παρουσιάζουν την ανεπάρκεια και τον έκτροχιασμό των σημερινών ποιμένων της έκκλησίας που είναι αποτέλεσμα και της δικής τους ανεπάρκειας, αλλά και του ξεπεσμού και της αποχαύνωσης του λαού, όλων μας δηλαδή. **Είμαστε όλοι υπεύθυνοι** και ιδιαίτερος όταν σιωπούμε μπροστά σ' αυτήν την αύταρχική παπιστική παραποίηση της όρθόδοξου πίστεώς μας.

Με την έλπίδα ότι ίσως ο επίσκοπος θελήσει να σκεφτή επ' αυτών (βουληθή συνιέναι) και ότι οι συμπολίτες μας, ιερείς και λαϊκοί, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να αποφασίζουν ως ελεύθεροι άνθρωποι, και την ισχυρή ένσταση ότι όλα αυτά δεν εκφράζουν την Όρθόδοξη Έκκλησία και το γνήσιο έκκλησιαστικό φρόνημα του δημοκρατικού λαού μας, όσο και αν έχει καταχωθή κάτω από τα μπάζα της παγκοσμιοποίησης, του φόβου και της συγχύσεως και της κοινωνικής και έκκλησιαστικής άθλιότητας που μας περιβάλλει.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.

Άκρωτήρι Χανίων.

16 Ιανουαρίου 2022.

Παραπομπές:

[1] [primenews.press/2022/01/13 met-euxvn-kai agapi/](https://primenews.press/2022/01/13/met-euxvn-kai-agapi/)

[2] <https://aaronisiri.substack.com/p/cdc-admits-crushing-rights-of-naturally>

[3] <http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/08/covid-19-25-07-2021.html#more>

[4] <https://www.youtube.com/watch?v=XONxYzgXDDM> θα βρείτε και πολλά άλλα βίντεο με την έννορη κατάθεσι του κ. Πλότκιν διότι είναι πολύωρη.

https://ethnegersis.blogspot.com/2022/01/blog-post_451.html

Το παρόν (εκτυπώσιμο): <https://www.imdleio.gr/diaf/2022/Tzanakis-m.Kydwvias.pdf>

Δείτε την έγκύκλιο στις επόμενες σελίδες:



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 70

Χανιά, 10 Ιανουαρίου 2022

Πρός
τούς εύλαβεστάτους πρεσβυτέρους,
διακόνους και μοναχούς,
της καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
Κυδωνίας καὶ Αποκορώνου
Ἰδρας των.

Ἐγκύκλιος 1-2022

Ἀδελφοί καὶ Πατέρες,

Ἦδη εὐρισκόμεθα εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν 2022 καί τόσον αἱ ἱστορικαί ἀναμνήσεις τῶν ἀλησμονήτων πατρίδων ὅσον καί αἱ καταστάσεις καί ἐπιδημιαί μᾶς δημιουργοῦν αἰσθήματα συμπαθείας διά τās καταστροφάς καί τούς ἐκτοπισμούς ἐκ τῶν ἐστίων τῶν Μικρασιατῶν ἀδελφῶν ἐνώ μία νέα πανδημική κατάστασις μᾶς δημιουργεῖ ἀνασφάλειαν γεγονός πού καί ἡμεῖς ἐπιβάλλεται νά προβληματισθῶμεν καί νά βοηθήσωμεν μέ τήν ἰδικήν μας ὑπακοήν καί σύνταξιν εἰς τās προσπαθείας τῶν ἱατρῶν διά νά παρέλθῃ ἡ ἐπιδημική κατάστασις.

Ἐπικαλούμενος τό κανονικόν δικαίωμα τῆς Ἐπισκοπικῆς εὐθύνης μετά λύτης μου πληροφοροῦμαι ὅτι τινές ἐξ' ὑμῶν οὐχί μόνον δέν ἐμβολιάζεσθε, εὐθύνη ἰδική σας, ἀλλά δυστυχῶς γίνεσθε κακή μαρτυρία καί πρότυπον ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ὀδηγοῦνται εἰς τόν θάνατον.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως καί διά νά μήν μωμηθῇ ἡ διακονία τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος ὀρίζομεν ὅτι ἀπό τήν ἐπαύριον 12^{ην} τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ε. καί ἕως τήν 31^{ην} Ἰανουαρίου θά ἰσχύσουν τά ἀκόλουθα.

1. Οἱ ἀνεμβολίαστοι κληρικοί δέν θά συμμετάσχουν εἰς καμίαν ἀγιαστικήν πράξιν ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τους. Δέν ἐπιτρέπονται εἰς αὐτούς οἱ κατ' οἶκον ἐπισκέψεις, οὔτε ἱεροπραξίαι εἰς Κοιμητήρια. Ἐπιτρέπεται μόνον ἡ Θεία Λειτουργία καί Μυστήρια ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφοῦ πρωτίστως ἔχουν ὑποβληθεῖ εἰς τρία (3) ράπιντ τέστ ἐβδομαδιαίως.

2. Ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, νά τηροῦνται μέ θρησκευτικήν εὐλάβειαν ὅλα τά ὑγειονομικά μέτρα προσώπων καί κληρικῶν συμφώνως πρός τās Ἐγκυκλίους τῆς πολιτείας.

3. Ἀπό τήν 12^{ην} τοῦ μηνός ὅλοι οἱ ἀνεμβολίαστοι ψάλται μέ εὐθύνην τους θά παρουσιάζουν τέστ 48 ὥρων διά νά ἠμποροῦν νά συμμετάσχουν εἰς τά ψαλτήρια, ἕως νεωτέρας.

Ἀντ. Γιάνναρη 2 - Χανιά 73100 - Κρήτη •
Τηλ.: 28210 27807 κ' 2821027821 - Fax: 28210 27808
www.imka.gr • email: imka@imka.gr

4. Τά μέτρα αὐτά ἰσχύουν διὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἱεροψάλτας πού δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ἢ δέν ἔχουν πιστοποιητικόν νόσησης ἕως τριῶν (3) μηνῶν.

5. Οἱ ἱερεῖς, οἱ ἱεροψάλται, οἱ ἐπίτροποι καὶ οἱ νεωκόροι πού ἔχουν κρούσμα εἰς τόν ἄμεσον κοινωνικόν περίγυρον ἢ ἔχουν ἔλθει καὶ ἔχουν προσεγγίσει ἐπιβεβαιωμένο κρούσμα, παρακαλοῦνται νά μὴν προσεγγίζουν τὰ καθήκοντά τους τουλάχιστον διὰ πέντε (5) ἡμέρας καὶ νά ἐπανέρχονται μετὰ ἀπό ἔλεγχον καί ράπιντ τέστ.

6. Ὅλα τὰ ἐνοριακά κέντρα καὶ ὁποιαδήποτε δρᾶσις, ἀναστέλλουν τήν λειτουργίαν τους ἕως τήν 31-1-2022.

7. Οἱ ἐκ πεποιθήσεως ἀνεμβολίαστοι Ἱερεῖς πού ἔχετε τήν εὐλογίαν τῆς πνευματικῆς πατρότητος ἐντέλλεσθε ὅπως παύσητε ἕως τήν λήξιν τῆς πανδημίας νά ἐξομολογήτε καθῶς διαπιστώνω καὶ μαθαίνω ὅτι ἐπηρεάζετε πολλούς πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. Δυστυχῶς ὡς Μητρόπολις ἔχομεν πολλές πληροφορίας αἱ ὁποῖαι δημιουργοῦν πλήστα ὅσα προβλήματα τὰ ὁποῖα θά ἤμπορούσαμε νά συζητήσωμεν εἰς Σύναξιν τήν ὁποίαν δέν συγκαλοῦμεν λόγω τῆς πανδημίας.

Σᾶς ἐνημερώνομεν ὅτι δέν θά ἐπιτρέψωμεν «συνάξεις» καὶ παρασυναγωγᾶς ἀντιθέτους εἰς τήν ἐπίσημον ἀπόφασιν τῆς Συνόδου τήν ὁποίαν σᾶς ἔχομεν ἀποστείλει.

Ὡς Μητρόπολις θά εἴμεθα ἀμείλικτοι εἰς τοιαύτας παρεκτροπᾶς.

Ταῦτα ἀδελφοί καὶ πατέρες ἀναλογιζόμενος τᾶς εὐθύνας ὄλων μας καὶ βεβαίως διὰ νά προλάβω τυχόν καταγγελίας πολιτῶν καὶ δεινά σχόλια καὶ κατηγορίας πού θά ὑποστή καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία μας, σᾶς προτρέπω εἰς πιστήν ὑπακοήν τῶν ἀνωτέρω.

Επί τούτοις, εὐχόμενος καλή καὶ εὐλογημένη χρονιά, διατελώ.

Μετ' εὐχῶν καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπης



† Ὁ Κυδωνίας & Αποκορώνου
Δαμασκηνός