

Κατά της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας ο Πατριάρχης Σερβίας.

07 Ιανουαρίου 2019.

Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για χορήγηση Αυτοκεφαλίας στην πρόσφατα δημιουργηθείσα Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας έρχεται ως παραβίαση της παλαιάς αρχής της συνδιαλλαγής και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σχίσμα στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλώνει ο Πατριάρχης Ειρηνάιος, σε συνέντευξη του σε σερβική εφημερίδα, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, ανήμερα δηλαδή της επίσημης χορήγησης του Τόμου της Αυτοκεφαλίας.

«Έχουμε ήδη ένα μεγάλο σχίσμα εξαιτίας του παπισμού ως απόκλιση από το πνεύμα της συμφιλίωσης - το σχίσμα ανάμεσα στη χριστιανική Ανατολή και τη Δύση, το οποίο διήρκεσε αιώνες. Εξαιτίας αυτού του νέου ανατολικού μοντέλου του παπισμού μπορεί να προκληθεί ένα νέο μεγάλο σχίσμα» πρόσθεσε ο Πατριάρχης Ειρηνάιος, μιλώντας στη σερβική εφημερίδα Pechat.

Δεν παρέλειψε δε να εκφράσει την ελπίδα η Κωνσταντινούπολη θα βρει τη δύναμη να μην ακολουθήσει το μονοπάτι που είχε πάρει, καταστρέφοντας την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

«Η μόνη πιθανή διέξοδος από αυτή τη βαθιά κρίση είναι η επιστροφή στην αρχή της συνδιαλλαγής και της αιώνιας κανονικής τάξης στην υπεύθυνη παντορθόδοξη επίλυση των προβλημάτων αντί της υπερβολικής επιμονής στην υπεροχή και στα δικά μας ιδιαίτερα και αποκλειστικά προνόμια και εξουσίες... από την αντίληψη του «πρώτου χωρίς ίσους» στην αντίληψη του «πρώτου μεταξύ ίσων», διότι η πρώτη καταργεί την μέχρι τώρα απαραβίαστη ορθόδοξη αρχή της συνδιαλλαγής» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηνάιος.

Με πληροφορίες από in.gr

<https://www.dogma.gr/kosmos/kata-tis-aftokefalias-tis-oukranikis-ekklisias-o-patriarchis-servias/97800/>

++++

Σχόλιο: Τι λέει ο πατριάρχης της Σερβίας; Το σχίσμα του παπισμού είναι μόνο **«απόκλιση από το πνεύμα της συμφιλίωσης»;** Μήπως κάποιιοι, αν όχι σχεδόν όλοι, οι "προκαθήμενοι" Ορθοδόξων Εκκλησιών έχουν μεσάνυχτα στα δογματικά θέματα; Και μήπως φταίει γι' αυτό το κακό πνεύμα συμφιλίωσης στα ζητήματα για τα οποία **ο Χριστός είπε δεν ήρθα να βάλω ειρήνη επί της γης αλλά μάχαιρα;** (Ματθ. 10:34)

Τι διάκριση να έχει ο πατρ. Σερβίας στα δογματικά θέματα όταν **"με πνεύμα συμφιλίωσης"** παραχωρεί το πατριαρχικό παρεκκλήσι για να κάνουν ιεροτελεστίες οι Αγγλικανοί οι οποίοι ούτε στα ηθικά ούτε στα δογματικά ζητήματα δεν έχουν αφήσει κάτι όρθιο;



Αριστερά ο πατριάρχης Σερβίας μπροστά στην ωραία πύλη του πατρ. παρεκκλησίου, παρακολουθεί τον Αγγλικανό "ιερωμένο" να αναπέμπει δεήσεις... Υποχώρηση στο Νεοταξίτικο πνεύμα, άκρως αντίθετη από αυτή του μεγάλου Σέρβου αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος καυτηρίαζε τον Οικουμενισμό.

<https://www.vimaorthodoxias.gr/patriarxeia/veligradi-i-anglikaniki-koinotita-giortase-ta-christougenna-parousia-tou-patriarchi-servias-eirinaiou/>

Εκτυπώσιμο: https://www.imdle0.gr/diaf/2019/Ukr-patr_Serb.pdf