

Μ. Σαλβίνι υπέρ Ελλήνων και Ορθοδοξίας: «Ντροπή, μετανάστες και ΜΚΟ έριξαν Σταυρό στη Λέσβο» - Λέει αυτό που δεν τόλμησε να πει ο Α. Τσίπρας.

19-10-2018.

«Ο σταυρός ενοχλεί τους μετανάστες, δεν αρέσει στις ΜΚΟ και τον ρίχνουν! Τι ηλιθιότητα! Μια κοινωνία που προσβάλλει τις ρίζες της είναι μια κοινωνία χωρίς μέλλον. Ελπίζω οι κάτοικοι του τόπου να ξαναστήσουν αυτόν τον υπέροχο σταυρό στην κορυφή πάνω από τη θάλασσα ώστε να δηλώνει σε όποιον έρχεται, ότι εδώ είμαστε Ευρώπη».



Αυτά δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και γραμματέας της Λέγκα, Ματτέο Σαλβίνι, με ανάρτησή του στο twitter, δείχνοντας για άλλη μια φορά τον δρόμο στους εθνομηδενιστές που κατακλύζουν την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Ιταλός πατριώτης πήρε θέση για το ζήτημα του Σταυρού στη Λέσβο, για τον οποίο έγινε παρέμβαση από τις ΜΚΟ και τους λοιπούς φιλοϊσλαμιστές, με αίτημα την απομάκρυνσή του από την περιοχή και είπε όσα θα έπρεπε να έχουν πει οι έλληνες πολιτικοί και τα στελέχη της κυβέρνησης.

Είδατε καμία παρέμβαση από τον Α. Τσίπρα, ή τον Κ. Μητσοτάκη; Από βουλευτές των μεγάλων κομμάτων; Ο Σαλβίνι πήρε θέση υπέρ Ορθοδοξίας και Ελλάδας!

Πριν από 10 ημέρες περίπου, αλλόθρησκοι γκρέμισαν σταυρό στην Λέσβο επειδή υποτίθεται ενοχλούσε ΜΚΟ και μετανάστες. Άγνωστοι γκρέμισαν στην περιοχή Απελλή της Λέσβου ένα μεγάλο τσιμεντένιο λευκού χρώματος Σταυρό που είχε ανεγερθεί πάνω από μια παραλία την οποία χρησιμοποιούν Έλληνες και φιλοξενούμενοι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες.

Ο Σταυρός είχε ανεγερθεί περίπου στις αρχές Σεπτεμβρίου και μερικές μέρες αργότερα μια από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, έστειλε στον Λιμενάρχη Μυτιλήνης και στο Δήμαρχο Λέσβου, μια επιστολή σύμφωνα με την οποία ο Σταυρός τοποθετήθηκε από αγνώστους, ώστε να αποτρέπονται αλλόθρησκοι να προσέρχονται για κολύμβηση.

Όπως ανέφερε στην επιστολή της η ελληνική ΜΚΟ, «η πράξη αυτή είναι παράνομη αντιαισθητική (θυμίζει τάφο) αλλά κυρίως», όπως επισημαίνει η ΜΚΟ, «προσβλητική για το σύμβολο του χριστιανισμού, σύμβολο αγάπης και θυσίας και όχι ρατσισμού και μισαλλοδοξίας».

Κλείνοντας την επιστολή η ΜΚΟ ζητούσε από τον Λιμενάρχη και το Δήμαρχο «να αποκατασταθεί η αυθαιρεσία και η ακαταλληλότητα ύπαρξης θρησκευτικού συμβόλου σε χώρο λουομένων και η μετατροπή του σε εργαλείο επίδοξων σταυροφόρων».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Σταυρός μπήκε ξανά στη θέση του, αφού οι κάτοικοι στην Απελή Μυτιλήνης έκαναν το αυτονόητο και επανατοποθέτησαν το σύμβολο της Ορθοδοξίας που κάποιιοι γκρέμισαν προς ικανοποίηση των μουσουλμάνων παράτυπων μεταναστών.

Πολλοί κάτοικοι του νησιού εκτός από οργισμένοι αισθάνονται και προσβεβλημένοι με τον βανδαλισμό του σταυρού.

«Κάποιος πήγε με ένα βαριό (βαριοπούλα) και τον έσπασε. Αυτό ήταν μίσος!», λέει ο Στέλιος Αγάς κάτοικος της Μυτιλήνης.

Παρά το μένος των ψευτο-προοδευτικών, ο Σταυρός επανατοποθετήθηκε και ο Σαλβίνι έδωσε παράδειγμα εθνικής συνείδησης και πατριωτισμού στους κυβερνητικούς, που μόνο το συμφέρον της χώρας δεν έχουν ως προτεραιότητα.

<https://www.pentapostagma.gr/2018/10/m-σαβίνι-υπέρ-ελλάδας-και-ορθοδοξίας.html>

Σημ. ΛΜΔ.

«Μια κοινωνία που προσβάλλει τις ρίζες της είναι μια κοινωνία χωρίς μέλλον»!

Ο Σαλβίνι χτυπάει μ' αυτά τα λόγια και τους "ριζοσπαστικούς" ψευτο-Έλληνες. Αυτοί παρά τον εμφύλιο και τα τότε εγκλήματα και μίση συνεχίζουν να αγωνίζονται για το όραμα του Στάλιν για ανεξάρτητη Μακεδονία αλλάζοντας από Σοβιετικό σε Νατοϊκό τον **"Ριζοσπάστη"**... **«ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»!** (Λουκ. 23:34).

Εκτυπώσιμο: <https://www.imdleio.gr/diaf/2018/stayros-Salvini.pdf>