

Σιατίστης Παύλος: «Υπάρχουν επιτέλους όρια»!

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018. Από Romfea.gr

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου

Έδω και καιρό κάνω ύπομονή παρόλο που νιώθω πικρία και θλίψη. Έδω και καιρό προσπαθώ να μην γράψω αυτό τό κείμενο.

Όμως όλα έχουν τά όρια τους και εκείνοι που ξαφνικά ανακάλυψαν ότι πίσω από τίς διαμαρτυρίες και τά συλλαλητήρια για τήν Μακεδονία κρύβονται οί Ρώσσοι, οί όποιοι χρηματοδότησαν ακόμη και Μητροπολίτες για να ύποκινήσουν συλλαλητήρια ξεπέρασαν κάθε όριο. Βέβαια ό Μητροπολίτης και ό Δήμαρχος τής Άλεξανδρούπολης έδωσαν τήν πρώτη ξεκάθαρη απάντηση.

Θά ξεκινήσω από τήν αρχή. Από τήν ήμέρα εκείνη που ύπογράφηκε ή «συμφωνία» τών Πρεσπών, ή συμφωνία τής ντροπής για μένα. Ήταν ή πρώτη φορά που συμμετείχα σε συλλαλητήριο. Και οί πέντε Μητροπολίτες τής Δυτικής Μακεδονίας είμασταν εκεί και διάβασα μία κοινή μας δήλωση.

Γι' αυτήν τήν διαδήλωση μίλησε περιφρονητικά ό Ύπουργός τών Έξωτερικών. «Ήταν, λέει τεσσερις χιλιάδες άνθρωποι, άρα ό λαός έγκρίνει τίς αποφάσεις μας» τόνισε αυτάρεσκα. Τό κρατικό ραδιόφωνο μετέδωσε στίς ειδήσεις ότι ήταν 120 πούλμαν.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τό «άμερόληπτο» κρατικό ραδιόφωνο στήν καλύτερη περίπτωση δηλώνει πάντα τουλάχιστον τό ένα τρίτο τής αληθείας. Τά 120 Πούλμαν ήταν λοιπόν ήταν 6.000 άνθρωποι.

Έπί τρία είναι 18.000 άνθρωποι και εάν σκεφθεί κανείς ότι επί σειρά χιλιομέτρων ό δρόμος για τήν Βίγλα ήταν γεμάτος από αυτοκίνητα δεξιά και άριστερα μπορεί να έχει μία μικρή ιδέα για τό πόσοι είμασταν εκεί.

Προφανώς όμως πολλοί περισσότεροι από όσους ήταν στους Ψαράδες. Δέν είναι όμως στόχος μου να μιλήσω για άριθμούς, αλλά για έκκωφαντικές εικόνες, για ένα ζευγάρι εικόνων με άξία μοναδική.

Στήν Βίγλα ήταν ό λαός, στους Ψαράδες οί άνθρωποι τής έξουσίας. Στήν Βίγλα ήταν ή Ελλάδα. Ή άγνή Ελλάδα παρά τά λάθη της. Λίγο πίο κεϊ στους Ψαράδες, οί Έμποροι τών Έθνών. Ή Ελλάδα από τήν μία μεριά και οί άνθρωποι τής Έξουσίας από τήν άλλα, πολύ μακριά ό ένας από τόν άλλο.

Ό λαός στήν Βίγλα θρηνεί γιατί λίγο πίο πέρα ό Πρωθυπουργός και ό Ύπουργός τών Έξωτερικών έκποιοϋν τά τιμαλφή του γένους, τήν Ιστορία Του, τήν γλώσσα Του, τήν ταυτότητα. Στους Ψαράδες ανταλλάσσονται μαζί με τίς ύπογραφές τά φιλιά τής προδοσίας, στή Βίγλα τά δάκρυά ενός λαοϋ.

Αυτή είναι ή πρώτη εικόνα. Έρχεται όμως και δεύτερη. Στο Έλληνικό έδαφος πραγματοποιείται ή έκποίηση και στο Σκοπιανό θά ακολουθήσει ή εύωχία και τό γλέντι. Ή δεύτερη συντριπτική εικόνα.

Έμεις δέν είχαμε λόγο να γλεντήσουμε, παρά να θρηνήσουμε και θρηνούσαμε. Εκείνοι είχαν λόγο να γλεντήσουν και τό γλέντησαν με τούς δικούς μας άρχοντες τραγικές φιγοϋρες μέσα στήν απομόνωσή τους.

Υπάρχει όμως και ένα τρίτο περιστατικό που δείχνει πώς αισθάνονται ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Ξεωτερικών.

Αισθάνονται ως ιδιοκτήτες αυτής χώρας που σαν παλιοί αφεντάδες και ολιγάρχες έκαναν δώρο ένα κομμάτι της ταπεινωμένης πατρίδας μας στον κ. Νίμιτς για τα γενέθλια του, χωρίς να ντρέπονται και του τραγούδησαν μάλιστα και τό happy birthday to you....

Μου θύμισε λίγο αυτή ή ιστορία τον Τίμιο Πρόδρομο όπου ο Ήρωδης για να εύχαριστήσει την διεφθαρμένη κόρη αποκεφαλίζει τον Πρόδρομο και την αγία Κεφαλή Του την χαρίζει στο κοράσιο για να την πάει στην μητέρα της.

Βρέστε έσεϊς, αγαπητοί αναγνώστες ποιός σ'αυτή την ιστορία είναι ο Ήρωδης, ποιός είναι τό κοράσιο, ποιά είναι ή Ήρωδιάδα και σέ ποιά γενέθλια έγιναν όλα αυτά.

Έτσι στά ξαφνικά όταν μέ ρωτούν οι ξένοι που είναι ή Σιάτιστα, ή έδρα της Μητροπόλεως μου και τους απαντώ στην Μακεδονία, όπως τους απαντούσα μέχρι σήμερα, θά πρέπει να έξηγώ ότι δέν είμαι Σκοπιανός αφού ή λέξη, τό όνομα και ή ταυτότητα δέν ανήκουν πλέον στή χώρα μου.

Και ξαφνικά 4.000 έπιχειρήσεις που μέχρι τώρα ή ταυτότητα τους ως Μακεδόνων και των προϊόντων τους ως μακεδονικών πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν για να μην τους περάσουν σαν Σκοπιανούς.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι πήραμε πίσω τό όνομα μας. Μάλλον μας θεωρεί άφελεις. Ή πραγματικότητα είναι ότι ένα κλεμμένο από τά Σκόπια όνομα τους τό παραδώσαμε μόνοι μας και μάλιστα μέ τά στηρίγματα της γλώσσας και της έθνότητας.

Αυτή είναι ή αλήθεια. Κάποιος δικός μας είχε γράψει ότι εάν αφήναμε τους ιστορικούς και τους γλωσσολόγους θά είχαν λύσει τό πρόβλημα σέ ένα πρωινό. Δέν υπάρχει μακεδονική Έθνότητα, ούδέποτε υπήρξε Μακεδονικό κράτος, ούδέποτε υπήρξε μακεδονική γλώσσα.

Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Ξεωτερικών αναγορεύτηκαν σέ ιστορικούς και γλωσσολόγους και τό έλυσαν. Ή άλαζονεία της έξουσίας σέ όλο τό θλιβερό μεγαλείο της.

Γράφω αυτό τό κείμενο σέ μία πολλή δύσκολη ήμέρα. Την ήμέρα της προδοσίας της Κύπρου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ή «συμφωνία» των Πρεσπών έγινε κατ'έπιταγήν του Άμερικανικού παράγοντα.

Άς μην ξεχάσουμε ποτέ ότι κατ'έπιταγήν και πάλι του Άμερικανικού παράγοντα ο τότε άρχηγός του κράτους ο χουντικός Ίωαννίδης, άποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο,- τό τονίζω- κατ'έντολή του Άμερικανικού παράγοντα και παρέδωσε την μισή σχεδόν Κύπρο στα χέρια των Τούρκων και από τότε ή Κύπρος υποφέρει.

Μήπως θά πρέπει οι Κύπριοι ήγέτες κατά τό παράδειγμα των δικών μας να συνθηκολογήσουν και να άποδεχθούν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί; Ή Άμερικανική πολιτική θά τό έπιθυμούσε ίσως και ένα άκόμη περιφερειακό πρόβλημα θά είχε λυθεί.

Άς καταλάβει ή κυβερνητική έξουσία ότι ο λαός μας στή Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη Έλλάδα δέν υποκινήθηκε από τους Ρώσους για να έναντιωθεί στην άτιμωτική παράδοση των τιμαλφών του Γέννους μας, αλλά από την άδολη αγάπη του για την Πατρίδα, για την Μακεδονία.

Γιατί υπάρχουν άκόμη άνθρωποι που είναι άπόγονοι των Μακεδονομάχων που θυσιάστηκαν για την έλευθερία της Μακεδονίας. Και έμεις οι Έπίσκοποι αυτού του λαού που ζούμε καθημερινά μαζί του άφουγκραζόμαστε αυτό τό λαό και συμπορεύομαστε μαζί του. Άς μην ψάχνουν για χρηματισμένους ανάμεσα στο λαό, αυτό είναι ίδιο και γνώρισμα των άρχόντων από πολύ παλιά.

Άλλωστε ο χρηματισμός δεν είναι μόνο τά χρήματα είναι και τά λάφυρα τής Έξουσίας. Ψαχτείτε έσεϊς οί πολιτικές δυνάμεις γιά νά δεϊτε τί λέγατε παλαιότερα ή μία γιά τήν άλλη και άφηστε μας έμας ήσυχους στήν ταπεινή μας αγάπη γιά τήν πατρίδα μας.

Στή συνείδηση τοϋ λαοϋ μας, οί δημοσκοπήσεις μιλοϋν γιά τό 86% τοϋ λαοϋ και τό 49% αϋτῶν πού ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ θεωροϋν ότι ή «συμφωνία»τῶν Πρεσπῶν μάς ταπεινώσε σάν Έλληνες, πρόσβαλε τήν αξιοπρέπεια μας, έθιξε τό φιλότιμό μας, πρόσβαλε τούς ήρωες μας χάρις στήν θυσία τῶν όποίῶν έμεϊς είμαστε έλεύθεροι σήμερα. Είναι κρϊμα πού ξεχασαν οί ήγέτες μας αϋτά πού κάποτε έλεγαν.

Δέν ύπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και μέ αϋτά πού παρέδωσαν θεμελίωσαν τόν αλυτρωτισμό τῶν γειτόνων μας.

Δυστυχῶς όταν ό κ. Ζάεφ ύποδεχόμενος τούς «έκλεκτούς» φιλοξενούμενος του είπε: «έμεϊς οί Μακεδόνες ύποδεχόμεθα έσῆς τούς Έλληνες, οί δύο Κυβερνητικοί αξιωματοϋχοι. ό Πρωθυπουργός και ό Ύπουργός έξωτερικῶν δεν είχαν τό θάρρος νά τόν διορθώσουν και νά τοϋ πουν τό λιγώτερο: «έσεϊς οί Βόρειοι Μακεδόνες, ύποδέχεσθε έμας τούς Έλληνες Μακεδόνες» γιά νά είναι τουλάχιστον συνεπείς μέ τά ύποτιθέμενα κατορθώματά τους.

Ίσως «διά τούς όρκους και τούς συνανακειμένους» γιά νά μήν χαλάσουν και τά γενέθλια τοϋ κ. Νίμιτς. Έτσι μέ τόν πιο έπίσημο τρόπο ένώπιον τοϋ Έλληνα Πρωθυπουργοϋ και τοϋ Ύπουργοϋ Έξωτερικῶν ή Μακεδονία τελείωσε γιά τήν Ελλάδα. Κρϊμα!!!

www.romfea.gr/epikairoτητα-xronika/22932-siatistis-paulos-uparxoun-epitelous-oria

(Δεν τέλειωσε... Η Μακεδονία και το Μακεδονικό θα σώσουν την Ελλάδα!)

www.indleo.gr