

Πάπας προς άθεους: Δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον Θεό για να πας στον Παράδεισο.

23/09/2015 15:16

«Σε ανοικτή επιστολή του προς τον ιδρυτή της εφημερίδας «La Repubblica», Εουτζένιο Σκάλφαρι, ο Ποντίφικας σχολίασε ότι οι μη πιστοί θα συγχωρεθούν από τον Θεό, αν ακολουθούν τις συνειδήσεις τους. Απαντώντας σε ερωτήσεις, που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα από τον Σκάλφαρι, ο οποίος δεν είναι Ρωμαιοκαθολικός, ο Πάπας έγραψε:

*«Με ρωτάτε αν ο Θεός των Χριστιανών συγχωρεί αυτούς που δεν πιστεύουν και δεν αναζητούν την πίστη. Θα ξεκινήσω λέγοντας -και αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα- ότι **το έλεος του Θεού δεν έχει όρια, αν πάμε σε αυτόν με ειλικρινή και συντετριμμένη καρδιά. Το θέμα για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό είναι να υπακούσουν τη συνείδησή τους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η αμαρτία, ακόμη και για εκείνους που δεν έχουν καμία πίστη, υπάρχει, όταν οι άνθρωποι παρακούν τη συνείδησή τους».***

Ο Ρόμπερτ Μίκενς, ο ανταποκριτής του Βατικανού για το καθολικό περιοδικό «The Tablet», είπε πως τα εν λόγω σχόλια του Ποντίφικα ήταν περαιτέρω απόδειξη των προσπαθειών του να αποτινάξει τη **«σκουριασμένη»** εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία ενισχύθηκε από τον εξαιρετικά συντηρητικό προκάτοχό του Βενέδικτο XVI. «Ο Φραγκίσκος είναι κι εκείνος συντηρητικός, αλλά με όλα αυτά επιδιώκει να κάνει έναν πιο ουσιαστικό διάλογο με τον κόσμο», όπως δήλωσε ο Μίκενς».

πηγή: <http://www.protothema.gr/world/article/511833/papas-pros-atheous-den-hreiazetai-na-pisteueis-ston-theo-gia-na-pas-ston-paradeiso/>

Προσέξτε: Από τη μία μεριά για να βρούμε **το έλεος του Θεού (που) δεν έχει όρια, πρέπει να πάμε σε αυτόν με ειλικρινή και συντετριμμένη καρδιά**, οπότε οι άθεοι που περιφρονούν, και υβρίζουν ενίοτε το όνομά Του, είναι αδύνατον να βρουν έλεος. Αυτοί όμως, από την άλλη, καλούνται από τον πάπα, αν και αμετανόητοι, **να υπακούουν στη συνείδησή τους**, που είναι εκούσια σκοτισμένη, από τους ίδιους, στη διάκριση καλού - κακού! Γι' αυτό εξ άλλου δεν αναγνωρίζει το μέγιστο αγαθό και πηγή όλων των αγαθών δηλ. τον Θεό.

Έτσι εκφράζεται η "θεολογία" του παπισμού στις μέρες μας, προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις να αρέσει στον κόσμο, ο οποίος ότι παραδοσιακό έχει μείνει το θεωρεί **«σκουριασμένη» εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας!**

+++++

Heaven for atheists? Pope sparks debate

By Dan Merica, CNN Follow @DanMericaCNN
May 23rd, 2013 03:59 PM ET

(CNN) - American atheists welcomed Pope Francis' comments that God redeems nonbelievers, saying that the new pontiff's historic outreach is helping to topple longstanding barriers.

Οι Αμερικανοί άθεοι καλωσόρισαν τα σχόλια του Πάπα Φραγκίσκου ότι ο Θεός λυτρώνει τους μη πιστούς, λέγοντας ότι η ιστορική προσέγγιση του νέου ποντίφικα βοηθά να ανατρέψει μακροχρόνια εμπόδια.

“The Lord has redeemed all of us, all of us, with the Blood of Christ: all of us, not just Catholics. Everyone,” the pope told worshipers at morning Mass on Wednesday.

“Father, the atheists?’ Even the atheists. Everyone!”

«Ο Κύριος λύτρωσε όλους μας, όλους εμάς, με το Αίμα του Χριστού: όλους εμάς, όχι μόνο τους Καθολικούς. Τον καθένα», είπε σε προσκυνητές ο πάπας κατά την πρωινή λειτουργία την Τετάρτη. «Πατέρα, τους άθεους»; **«Ακόμη και τους άθεους. Τον καθένα»!**

Francis continued, “We must meet one another doing good. ‘But I don’t believe, Father, I am an atheist!’ But do good: we will meet one another there.”

Roy Speckhardt, executive director of the American Humanist Association, said that although he has been skeptical of Francis’ outreach to the nonreligious, he welcomed Wednesday’s comments.

“I gather from this statement that his view of the world’s religious and philosophical diversity is expanding,” Speckhardt said. “While humanists have been saying for years that one can be good without a god, hearing this from the leader of the Catholic Church is quite heartening.”

He continued, “If other religious leaders join him, it could do much to reduce the automatic distrust and discrimination that atheists, humanists, and other nontheists so regularly face. “

Francis’ comments received a great deal of attention on social media, with a number of people asking whether the Catholic leader believes that atheists and agnostics go to heaven, too.

On Thursday, the Vatican issued an “explanatory note on the meaning to ‘salvation.’”

The Rev. Thomas Rosica, a Vatican spokesman, said that people who aware of the Catholic church “cannot be saved” if they “refuse to enter her or remain in her.”

At the same time, Rosica writes, “every man or woman, whatever their situation, can be saved. Even non-Christians can respond to this saving action of the Spirit. No person is excluded from salvation simply because of so-called original sin.”

Rosica also said that Francis had “no intention of provoking a theological debate on the nature of salvation,” during his homily on Wednesday.

Although the pope’s comments about salvation surprised some, bishops and experts in Catholicism say Francis was expressing a core tenet of the faith.

“Francis was clear that whatever graces are offered to atheists (such that they may be saved) are from Christ,” the Rev. John Zuhlsdorf, a conservative Catholic priest, wrote on his blog.

“He was clear that salvation is only through Christ’s Sacrifice. In other words, he is not suggesting - and I think some are taking it this way - that you can be saved, get to heaven, without Christ.”

Chad Pecknold, an assistant professor of theology at the Catholic University of America, agreed with Zuhlsdorf, pointing out that the pope’s comments came on the **Feast of Saint Rita, the Catholic patron saint of impossible things.**

Ο Chad Pecknold, επίκουρος καθηγητής της θεολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, συμφώνησε με τον (καθολ. ιερέα) Zuhlsdorf, επισημαίνοντας ότι **τα σχόλια του Πάπα ήρθαν στην εορτή της Αγίας Ρίτα, της Καθολικής αγίας που πρεσβεύει για τα αδύνατα (παρ' ανθρώπους) πράγματα.**

“The remarks about atheists show that there is even a saint for atheists,” Pecknold said. “Including all of humanity, on this day especially, remarks like that are almost called for”.

«Οι παρατηρήσεις σχετικά με τους άθεους δείχνουν ότι υπάρχει ένας άγιος ακόμη και για τους άθεους», δήλωσε ο Pecknold. «Συμπεριλαμβάνοντας όλη την ανθρωπότητα, αυτή την ημέρα, ιδίως, επισημάνσεις σαν αυτή περίπου απαιτούνται».

“To stress that the gospel redeems all people, including atheists, is the teaching of the

church,” he added. “This is an objective fact that the church believes.”

Greg Epstein, the humanist chaplain at Harvard University, said Francis' comments reflect “the interfaith and inter-community work many of us nontheists are dedicated to.”

That said, Epstein hopes that lay Catholics are listening.

“I hope Catholics, and all people hearing the pope's statement, will recognize that his words about atheists need to symbolize much more than just a curiosity or an exception to the rule,” Epstein said. “If someone thinks there are only a few atheists out there doing good just like Catholics do, that's a major misunderstanding that can lead to prejudice and discrimination.”

The pope's comments come a few months after he told worshippers that Catholics should be close to all men and women, including those who don't belong to any religious tradition.

“In this we feel the closeness also of those men and women who, while not belonging to any religious tradition, feel, however the need to search for the truth, the goodness and the beauty of God, and who are our precious allies in efforts to defend the dignity of man, in the building of a peaceful coexistence between peoples and in the careful protection of creation,” Francis said shortly after his election as pope in March.

Even atheists like David Silverman, president of American Atheists, who has had an antagonistic relationship with the Catholic church, welcomed the pope's remarks.

“While the concept of Jesus dying for atheists is wrong on many levels (especially given that Jesus himself promised hell for blasphemers), I can appreciate the pope's ‘good faith’ effort to include atheists in the moral discussion,” Silverman said.

“Atheists on the whole want no part in Catholicism, of course, but we are all interested in basic human rights.”

Dan Merica - Dan Merica

<http://religion.blogs.cnn.com/2013/05/23/heaven-for-atheists-pope-sparks-debate/>

+++++

Εν τω μεταξύ ο πάπας Φραγκίσκος είπε (27-11-2014) ότι **και τα ζώα πάνε στον ουρανό (!)** (βίντεο: <http://www.msnbc.com/politicsnation/watch/pope-francis--all-dogs-go-to-heaven-371536963507> και κείμενο: <http://www.theguardian.com/world/2014/nov/27/pope-francis-hints-animals-heaven>) και το Βατικανό με ανακοίνωσή του προσπάθησε να μπαλώσει, τα λεγόμενα...

The Guardian: It's a dog's afterlife: Pope Francis hints that animals go to heaven

The pontiff's remarks were interpreted by some as bringing ‘**hope of salvation ... to animals and the whole of creation**’.

John Hooper in Rome

Thursday 27 November 2014 19.56 GMT Last modified on Friday 28 November 2014 17.09 GMT

Animals, too, go to heaven. That, at least, was one interpretation of remarks made by Pope Francis in his weekly general audience in the Vatican.

The endlessly controversial 77-year-old pontiff said: “The holy scripture teaches us that the fulfilment of this wonderful design also affects everything around us.”

The pope went on to quote from St Paul, St Peter and the Book of Revelation in support of the view that “what lies ahead ... is therefore a new creation”.

He added: “It is not an annihilation of the universe and all that surrounds us. Rather it brings everything to its fullness of being, truth and beauty.”

Italian daily Corriere della Sera was in no doubt about his meaning. “It broadens the hope of salvation and eschatological beatitude to animals and the whole of creation,” wrote the paper's Vatican specialist in an article published on Thursday.

Others were not convinced.

“We all say that there will be a continuity between this world and the joyful one of the future, [but also] a transformation,” said Gianni Colzani, an emeritus professor of theology at the Pontifical Urbaniana University in Rome.

“It is the balance between the two things that we are not in a position to determine. For that reason, I think we shouldn’t make [Pope Francis] say more than he says.”

Though a noted cat-lover, Francis’s predecessor, Pope Benedict XVI, seemed to close the doors of heaven firmly to pets and other animals in a sermon he gave in 2008. “For other creatures, who are not called to eternity, death just means the end of existence on Earth,” he said.

Certainly, the Catholic catechism holds out little hope for the animal kingdom in the next life – and not much for it in this life either. The keynote is the absolute primacy of mankind as the species which, according to Christian doctrine, was created in God’s image.

“Animals, like plants and inanimate beings, are by nature destined for the common good of past, present, and future humanity,” it says, while cautioning that “animals are God’s creatures”, and therefore “men owe them kindness”.

But it is clear in its view that it is “legitimate to use animals for food and clothing”. And it backs scientific experimentation on animals “if it remains within reasonable limits and contributes to caring for or saving human lives”.

Pope Francis is known to be writing an encyclical that will deal with environmental issues. But it is unclear whether it will decide for once and all whether those who get to meet St Peter can expect to find a dog nearby lifting its leg on the pearly gates.

+++

Λίγες μέρες αργότερα (12-12-2014) από την Usatoday:

<http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/12/12/pope-francis-dogs-can-go-to-heaven/20296955/>

(NEWSER) - Pope Francis continues to show he's anything but traditional (!). **During a recent public appearance, Francis comforted a boy whose dog had died, noting, "One day, we will see our animals again in the eternity of Christ. Paradise is open to all of God's creatures."**

*«Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης δημόσιας εμφάνισης, ο πάπας Francis παρηγόρησε ένα αγόρι που το σκυλί του είχε πεθάνει, σημειώνοντας, **Μια μέρα, θα δούμε τα ζώα μας και πάλι στην αιωνιότητα του Χριστού. Ο Παράδεισος είναι ανοικτός σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού**».*

Theologians say Francis - who took his papal name from the patron saint of animals, St. Francis of Assisi - was only speaking conversationally.

Οι θεολόγοι λένε ότι ο Φραγκίσκος (Francis) - ο οποίος πήρε το όνομά του σαν πάπας από τον προστάτη άγιο των ζώων, Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης - μιλούσε μόνο σαν συζητητής...

But the remark is being seen by some as a reversal of conservative Catholic theology that states because they are soulless, animals can't go to heaven, [The New York Times reports](#).

Αλλά η επισήμανση θεωρείται από κάποιους ως μια αντιστροφή της συντηρητικής Καθολικής Θεολογίας που δηλώνει ότι, επειδή είναι άψυχα, τα ζώα δεν μπορούν να πάνε στον παράδεισο. (Σωστό και κατά τους Ορθοδόξους).

+++++

Συμπέρασμα (υπό ΛΜΔ): Ο πάπας Φραγκίσκος, περισσότερο από όλους τους προηγούμενους πάπες, κάνει κοσμοπολίτικη "θεολογία". Προσπαθεί να ενώσει τον «κόσμο» με την "Εκκλησία" του. [Γράψαμε ήδη](#) (και http://www.imdleio.gr/diaf/2014/05/antiracist/pope-no_dogma_new_ethic.pdf) **ότι:**

Σε μια ιδιαίτερα εκτενή συνέντευξή του στο περιοδικό *La Civiltà Cattolica*, σε αξιοσημείωτη άμεση γλώσσα, ο Ποντίφικας (Φραγκίσκος) είπε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρέπει να γίνει «ένας οίκος ανοιχτός σε όλους», κι όχι ένα «μικρό εκκλησίασμα» που επιμένει να επικεντρώνεται σε θέματα όπως το δόγμα, η ορθοδοξία του και ηθικά θέματα...

Επομένως η έννοια της εκκλησίας έχει τελειώσει για τους παπικούς, εφόσον επίσημα έγιναν «κόσμος» ή όπως είπε ο πάπας **«ένας οίκος ανοιχτός σε όλους»**. Μάλιστα να προσθέσουμε **μετανοημένους και αμετανόητους**, με πρώτο εκπρόσωπο των τελευταίων τον ίδιο τον "αλάθητο" πάπα!

Το Βατικανό δεν δρα τυχαία, όπως είδαμε, αφού επέλεξε **«την εορτή της Αγίας Ρίτας, της Καθολικής αγίας που πρεσβεύει για τα αδύνατα (παρ' ανθρώπους) πράγματα»**, ώστε να προσκαλέσει και τους άθεους στον **«ανοικτό οίκο»** του πάπα! Και ο καθηγητής Πέκνολντ (Chad Pecknold), της θεολογίας να καυχάται ότι **«υπάρχει ένας άγιος ακόμη και για τους άθεους»!**

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
8/21-9-2015, Γενέσιον της Θεοτόκου
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

www.imdleio.gr