

III. Ἀπάντησις Ἀγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὸν «Ὁρθόδοξο Τύπο»

Πρὸς τὴν Ἐφημερίδα «Ὁρθόδοξος Τύπος»
Κάνιγγος 10
106 77 — ΑΘΗΝΑ

Ἁγιον Ὄρος 17-30 Σεπτεμβρίου 1997

Κύριε Διευθυντά,

Τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ ἀφορμὴ τὴν φήφιση τῆς Συνθήκης τοῦ Σένγκεν καὶ τὴν ἐπικείμενη ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, γίνεται πολὺς λόγος μεταξὺ τῶν πιστῶν χριστιανῶν γιὰ τὸ ποιά πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τους ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.

Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ εἶχε ἐκφρασθῆ γραπτῶς πρὸ δεκαετίας καὶ ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παῖσιος, μὲ ἕνα κείμενο πού ἔγραφε τὸ Α' Σάββατο τῶν Νηστειῶν τοῦ 1987, μὲ τὸν τίτλο «Σημεῖα τῶν καιρῶν - 666». Τὸ κείμενο αὐτό, πού ὁ Γέροντας τὸ κυκλοφόρησε μὲ δικτὴ του γραφὴ σὲ χιλιάδες ἀντίτυπα, ὄχι μόνον δὲν δημιουργεῖ σύγχυση στό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀφυπνίζει τοὺς κακῶς ἐφησυχάζοντας καὶ ἀναπαύει τίς ψυχές τῶν πιστῶν.

Ἐπειδὴ ὁμως τελευταῖα ἀκούγεται συχνά ὅτι ὁ Γέροντας Παῖσιος τροποποίησε ἀργότερα τίς ἀπόψεις του, (δημοσιεύθηκε μάλιστα ἡ ἀποψη αὐτὴ στὴν Ἐφημερίδα σας τῆς 26.9.97, σὲ ἄρθρο τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη), ἐμεῖς πού ζήσαμε κοντά του, θέλουμε νὰ γνωστοποιήσουμε στὸν κάθε πιστό, ὅτι ὁ Γέροντας μέχρι τῆς κοιμήσεως του δὲν ἄλλαξε γνώμη ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία του, τοῦ ἔτους 1992, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε ἐσχάτως (Ἐκδοση Ἰερομονάχου Ἰσαάκ, Καφάλα - Καρυές - Ἁγιον Ὄρος). Βεβαίως, ὅταν ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ λαοῦ, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάσθηκε νὰ «παγώσῃ» τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, καὶ ὁ Γέροντας δὲν ἐπεδίωκε νὰ τὸ ἀνακινή. Αὐτά γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας.

Εἰδικὰ ὁμως γιὰ τὴν προαναφερθεῖσα δημοσίευση θὰ θέλαμε νὰ κάνουμε κάποιες ἐπισημάνσεις:

α) Πράγματι ὁ μακαριστὸς Γέροντας συνιστοῦσε στοὺς πιστοὺς πού τὸν ρωτοῦσαν σχετικὰ, νὰ χρησιμοποιοῦν μὲν τὰ τρόφιμα πού ἔχουν τὸ γραμμικὸ σύστημα, (Bar Code), ἀφοῦ ὁμως πρῶτα καταστρέφουν τὴν γραμμικὴ παράσταση καὶ ἐπικαλεσθῶν τὴν Χάρι τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου. Γιὰ τίς ταυτότητες ὁμως τόνιζε μὲ ἔμφαση πὼς εἶναι κάτι διαφορετικὸ. Διότι ἡ ταυτότητα ἀναφέρει τὸ βαπτιστικὸ ὄνομα τοῦ πιστοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ὑπογραφή του ἀποδέχεται τὰ σατανικὰ σύμβολα (ἐάν βεβαίως χρησιμοποιηθοῦν). Αὐτὸ λέγει ρητὰ καὶ στὴν προαναφερθεῖσα μαγνητοφωνημένη συνομιλία του.

β) Μᾶς εἶναι δύσκολο νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ π. Βασίλειος, δὲν ἀνεγνώρισε τὴν ἀπόλυτη γνησιότητα τῆς γραφῆς τοῦ Γέροντος Παῖσιου στό φάκελλο πού γράφει: «Δείγμα Ταυτότητας. Ἀλλοίμονον!!!» Πρέπει ἐπομένως, νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἐσκεμμένα παραποιεῖ τὴν ἀλήθεια, δημιουργώντας σύγχυση στόν λαό. Καὶ τὸ γεγονός ὅτι παραποιεῖ γραπτὰ ντοκουμέντα, μᾶς κάνει νὰ ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὴν δῆθεν προφορικὴ μαρτυρία τοῦ π. Ἐπιφανίου ὅτι συμφωνεῖ μὲ τίς ἀπόψεις του. Διότι ὁ π. Ἐπιφάνιος σὲ ἐπιστολὴ του πρὸς τὴν Ἐφημερίδα σας, ἡ ὁποία ἀνεδημοσιεύθη στό βιβλίο «Περὶ συντελείας, Ἀντιχριστοῦ καὶ Β' Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ», σελ. 271-3,

Ἐκδοση «Ὁρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1991, ἐκφράζει ἀντίθετες ἀπόψεις ἀπό αὐτές πού μᾶς παρουσιάζει ὁ π. Βασίλειος. Ὁ δὲ Μητροπολίτης Φλωρίνης, στὸν ὁποῖο ἐπίσης ἀναφέρεται, ναί μὲν στήν «Χριστιανικὴ Σπίθα» τοῦ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου τοῦ 1986 εἶχε ἀπόψεις παραπλήσιες μέ τόν π. Βασίλειο, ὅμως στό τεῦχος τοῦ Ἰουλίου 1997, ἐκφράζει ἀπόψεις ταυτόσημες μέ τοῦ Γέροντος Παΐσιου καί δις ἀναφέρεται στό κείμενο «Σημεῖα τῶν καιρῶν - 666» κατὰ τρόπον ἄκρως ἐπαινετικό.

Ὡστόσο δέν ἐπιθυμοῦμε νά ἀναφερθοῦμε σέ ὄλες τίς ἀνακρίβειες τοῦ μνημονευθέντος κειμένου τοῦ π. Βασιλείου διότι ὁ σκοπός τῆς παρουσίας εἶναι νά καταθέσουμε τήν μαρτυρία μας ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος διετήρησε μέχρι τῆς κοιμήσεώς του ἀναλλοίωτες τίς ἀπόψεις του ἐπὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν.

Πάντως πιστεύουμε ὅτι μετά τήν ἔκδοση τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πολλῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἱερῶν Μονῶν, καί κυρίως μετά τήν τελευταία Ἐγκύκλιο τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὁρους, τό θέμα σχετικά μέ τή στάση πού πρέπει νά τηρήσουν οἱ πιστοί εἶναι πλέον τελείως ξεκαθάρο.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Κουτλουμουσίου

Ἄρχιεπίσκοπος Ἰεροσολύμων καί ὁ ἐν ἐμοί ἐν Χρῆ ἀδελφοί.

Ὁ Γέρον τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»

Ἱερομόναχος Ἰουλίσιος καί ἡ συνοδεία

Ὁ Γέρον τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ»

ἐφορμάρχης Ἰωάννης καί ἡ συνοδεία

Ὁ Γέρον τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου»

ἐφορμ. Παΐσιος

Ὁ Γέρον τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου «Γενέθλιον Θεοτόκου» (Παναγούδα)

ἐφορμάρχης Ἀρσένιος καί ἡ συνοδεία