



ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΥΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ



Στις 20-4-2010 η έκρηξη της πλατφόρμας στον κόλπο του Μεξικού

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ:

8-12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νύξ ὁμοίως.

8-13 Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλη· **οὐαί, οὐαί, οὐαί** τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.

Ερμηνευτικά:

Αναφερθήκαμε ἤδη στην 4η σάλπιγγα τῆς Αποκαλύψεως¹. Εξηγήσαμε ὅτι μετὰ τὴν περίοδο τῆς 3ης σάλπιγγας, δηλ. αὐτῆς τοῦ Ἀψίνθου που, ζώντας τότε, ὁ γέροντας Παῖσιος βεβαίωσε ὅτι ἦταν ἡ συμφορὰ που ἐπλήξε τὴν ὁμώνυμη πόλη τῆς Ουκρανίας (Τσερνομπίλ), διανύαμε τὴν περίοδο τῆς 4ης σάλπιγγας. Τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς γνώρισμα, τὸ σκοτείνιασμα τοῦ φωτός τοῦ ἡλίου, τῆς σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ουρανίων

Οἱ καιροὶ μας, πιο πολὺ ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε, εἶναι «ἀποκαλυπτικοί». Ἐχει γίνῃ πια πολιτικὴ τὸ νὰ μιλάμε γιὰ τὴν πιθανότητα καταστροφῆς ολόκληρων χωρῶν ἢ ἀκόμα καὶ ολόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος, εἴτε ἀπὸ πυρηνικὰ ὅπλα εἴτε ἀπὸ τὰ σύγχρονα «τέρατα» τῆς μόλυνσης, τῶν χημικῶν καὶ βιολογικῶν πειραμάτων καὶ τὰ συναφή.

Γι' αὐτὸν τὸν λόγο, δὲν προκαλεῖ ἐκπληξὴ τὸ ὅτι τὸ βιβλίον τῆς Αποκαλύψεως ἔχει προκαλέσει παγκόσμιον ἐνδιαφέρον σήμερα, τόσο ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.

π. Σεραφεῖμ Ρόουζ

Στὴ δημοτικὴ:

8-12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος σάλπισε. Καὶ χτυπήθηκε τὸ ἓνα τρίτο τοῦ ἡλίου καὶ τὸ ἓνα τρίτο τῆς σελήνης καὶ τὸ ἓνα τρίτο τῶν ἀστειριῶν, γιὰ νὰ σκοτεινιάσει τὸ ἓνα τρίτο ἀπὸ αὐτὰ, καὶ ἡ ἡμέρα νὰ μὴ φωτίσει κατὰ τὸ ἓνα τρίτο τῆς καὶ ἡ νύχτα παρόμοια.

8-13 Καὶ εἶδα, καὶ ἄκουσα ἕναν αετὸ νὰ πετάει μεσοῦρανα, λέγοντας με φωνὴ μεγάλη. **Ουαί** (αλλοίμονο), **ουαί, ουαί** σ' αὐτοὺς που κατοικοῦν πάνω στὴ Γῆ ἀπὸ τὶς υπόλοιπες φωνές τῆς σάλπιγγας τῶν τριῶν ἀγγέλων που πρόκειται νὰ σαλπίσουν.

¹ www.imdleio.gr/diaf/2010/4th_trumpet-volcano.htm Καὶ: www.imdleio.gr/diaf/2010/04/Global_dimming.pdf

σωμάτων, είδαμε ότι είχε περίπου πραγματοποιηθεί από το φαινόμενο, μόνο, της πλανητικής σκίασης². Όταν συνέβη η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία (Eyjafjallajökull), υποθέσαμε ότι και η 4η σάλπιγγα επισφραγίστηκε (ολοκληρώθηκε), οπότε αναμέναμε κάποιο σημάδι της 5ης για επιβεβαίωση.

Πράγματι η έκρηξη στο φρέαρ της πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου **Deepwater Horizon** της BP στον Κόλπο του Μεξικού που προκάλεσε την καταστροφή της, και την μόλυνση της θάλασσας, των ακτών και του αέρα από την αποδέσμευση τεραστίων ποσοτήτων πετρελαίου και μεθανίου, έχει τα χαρακτηριστικά της πέμπτης σάλπιγγας: *«καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος»*. (Αποκ. 9-2)



άνω καίγονται τοπικά ποσότητες πετρελαίου, ενώ δεξιά βλέπετε σχέδιο σταματήματος της διαρροής

Προσέξτε τα «φρέατα» από τις πλατφόρμες, που κατεβαίνουν στα βαθιά νερά (άβυσσο) με πυθμένα στα 1500 μέτρα, και με βάθος κοιτάσματος 10 χιλιόμετρα περίπου κάτω από την επιφάνεια.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ:

9-1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἡ κλεῖς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου,

9-2 καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ

9-1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος σάλπισε. Καὶ εἶδα ἀστέρα νὰ ἔχει πέσει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ, καὶ τοῦ δόθηκε τὸ κλεῖδι τοῦ πηγαδιοῦ τῆς ἀβύσσου (τοῦ χωρὶς βυθοῦ χάους).

9-2 Καὶ ἀνοίξε τὸ πηγάδι, (φρέαρ), τῆς ἀβύσσου καὶ ἀνέβηκε καπνὸς ἀπὸ τὸ πηγάδι σαν καπνὸς ἀπὸ καμίνι που καίει με (μεγάλῃ) φωτιά, καὶ σκοτείνιασε ὁ

² Η πλανητική σκίαση ή «Global dimming» είναι ένα φαινόμενο ατμοσφαιρικών ρύπων, από το οποίο μειώνεται η ηλιοφάνεια και επομένως φρενάρεται, εν μέρει, η αύξηση των θερμοκρασιών. Σαν αντίθετο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ελάχιστα αναφέρεται από τους κερδοσκοπούς παγκοσμιοποιητές, που θέλουν να επιβάλλουν πράσινο φόρο...(!)

καπνοῦ τοῦ φρέατος.

9-3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς·

9-4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

9-5 καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ' ἵνα βασανισθῶσι μῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παῖση ἄνθρωπον.

9-6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεῖναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὕρῃσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύξεται ἀπ' αὐτῶν ὁ θάνατος.

9-7 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἠτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσίῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, **9-8** καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, **9-9** καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἀρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον.

9-10 καὶ ἔχουσιν οὐράς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.

9-11 ἔχουσι βασιλέα ἐπ' αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ Ἀβαδδών, ἐν δὲ τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ἥλιος καὶ ὁ ἀέρας ἀπὸ τοῦ καπνοῦ τοῦ πηγαδιοῦ.

9-3 Καὶ ἀπὸ τοῦ καπνοῦ βγήκαν ακρίδες στὴ γῆ, καὶ τοὺς δόθηκε ἐξουσία σαν αὐτὴν ποὺ ἔχουν οἱ σκορπιοὶ τῆς γῆς.

9-4 Καὶ τοὺς εἰπώθηκε νὰ μὴ βλάψουν τὸ χορτάρι τῆς γῆς, οὔτε κανένα φυτὸ χλωρὸ, οὔτε κανένα δέντρο, παρὰ μόνο τοὺς ἀνθρώπους ποὺ **δεν** ἔχουν τὴ σφραγίδα τοῦ Θεοῦ πάνω στα μέτωπά τους.

9-5 Καὶ τοὺς δόθηκε ἐντολὴ νὰ μὴ τοὺς σκοτώσουν, ἀλλὰ νὰ βασανιστοῦν πέντε μῆνες· καὶ ὁ βασανισμὸς τοὺς εἶναι σαν βασανισμὸς σκορπιοῦ ὅταν πληγώσει ἄνθρωπο.

9-6 Καὶ κατὰ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες θὰ ζητήσουν οἱ ἄνθρωποι τὸ θάνατο, ἀλλὰ **δεν** θὰ τὸν βρουν, καὶ θὰ ἐπιθυμήσουν νὰ πεθάνουν (για νὰ γλυτώσουν), ἀλλὰ θὰ φεύγει ὁ θάνατος ἀπὸ αὐτοῦς.

9-7 Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων εἶναι ὅμοια με ἵππους ποὺ εἶναι ἔτοιμοι γιὰ πόλεμο, καὶ πάνω στα κεφάλια τοὺς εἶναι σαν στεφάνια ποὺ μοιάζουν χρυσά, καὶ τὰ πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ἀνθρώπων.

9-8 Καὶ εἶχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικῶν, καὶ τὰ δόντια τοὺς ἦταν σαν τῶν λιονταριῶν.

9-9 Καὶ εἶχαν θώρακες (προστατευτικὴ κάλυψη) σαν θώρακες σιδερένιους, καὶ ὁ θόρυβος τῶν πτερύγων τοὺς σαν θόρυβος ἀρμάτων ἀπὸ ἵππους πολλοὺς ποὺ τρέχουν σὲ πόλεμο.

9-10 Καὶ ἔχουν οὐρές ὅμοιες με σκορπιοῦς καὶ κεντριά, καὶ με τὶς οὐρές τοὺς ἔχουν τὴ δύναμη νὰ βλάψουν τοὺς ἀνθρώπους πέντε μῆνες.

9-11 ἔχουν πάνω τοὺς βασιλιά τὸν ἄγγελο τῆς ἀβύσσου· τὸ ὄνομά του Ἐβραϊκὰ εἶναι Ἀβαδδών, στὴν δε Ἑλληνικὴ ἔχει ὄνομα Ἀπολλύων.

9-12 Ἡ οὐαὶ ἢ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.

9-12 Το (αλλοίμονο), οὐαί, το ένα πέρασε· ἰδοὺ, ἔρχονται ἀκόμα δύο οὐαὶ μετὰ ἀπὸ αὐτά.

Ερμηνευτικά:

Τα προβλήματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν καταστροφὴ στὸν Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ ἴσως κράτησαν πράγματι **πέντε περίπου μήνες**, μέχρις ὅτου τὸ περιβάλλον ἀρχίσει νὰ ἐπανέρχεται στὴν προηγούμενη κατάστασή του. Ὅμως τὰ περιλαμβανόμενα στὴν 5η σάλπιγγα (ἀκόμα καὶ στὸ υλικὸ πεδίο) εἶναι πολὺ σοβαρότερα γιὰ νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἡ σάλπιγγα αὐτὴ παρήλθε.

Δημιουργήθηκαν πάντως δυσεπίλυτα προβλήματα, ὅπως: «*Γιγάντια σύννεφα ἀπὸ σταγονίδια πετρελαίου ἔχουν εξαπλωθεῖ μέχρι τὸν πυθμένα τοῦ Κόλπου τοῦ Μεξικοῦ, δεκάδες χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν υποβρύχια γεώτρηση τῆς BP, ἐπιβεβαίωσαν τὴν Τετάρτη οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχές. Παρὰ τὴν πρόοδο ποὺ καταγράφεται στὴν ἐπιχείρηση ἀπορρόφησης τοῦ πετρελαίου, **οἱ ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν τὴν ὥρα γιὰ ἀπονέκρωση τῶν νερῶν σὲ ὅλα τὰ βάθη.** Τὰ σταγονίδια πετρελαίου δημιουργοῦν ἕνα τεράστιο «τρισδιάστατο πάζλ» γιὰ τὴ χαρτογράφηση τῆς διαρροῆς καὶ **πιθανότατα καθιστοῦν ἀδύνατη τὴν ἀπορρύπανση τοῦ Κόλπου,** ἀνακοίνωσε ἡ ἀμερικανικὴ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ὡκεανῶν καὶ Ἀτμόσφαιρας (NOAA)» (9-6-2010)³.*

Ἐπίσης ἡ περιοχὴ τοῦ κόλπου ψεκάστηκε μὲ corexit, ἕνα τοξικὸ διαλύτη τοῦ πετρελαίου. Ἀλλὰ τὸ corexit μόλις ζεσταθεῖ ἀπὸ τὶς υψηλὲς θερμοκρασίες τοῦ νεροῦ τοῦ Κόλπου γίνεται πτητικὸ καὶ φτάνοντας στὰ σύννεφα ταξιδεύει μακριὰ γιὰ νὰ πέσει σὰν τοξικὴ βροχὴ. Ἢδη τέτοιες τοξικὲς βροχὲς ἀρχισαν, μεταξύ ἄλλων, **νὰ καταστρέφουν τὰ καλαμπόκια.** Μία αἰτία ἀκόμη, ποὺ μαζί μὲ τὴν υπολογίσιμη καταστροφὴ τῆς σοδειᾶς ἀπὸ τὶς φωτιές (2010) στὴ Ρωσία, οδηγεῖ σὲ ἀνατιμήσεις καὶ παγκόσμια ἔλλειψη τροφίμων.

Ἐπεκταθήκαμε σὲ μία ἐξωτερικὴ καταγραφή τῶν συμβάντων, ἐνῶ **ο πυρήνας τοῦ νοήματος τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ πνευματικὴ αἰτία ποὺ κινεῖ ὅλα αὐτά.**

Καὶ πάλι ὅμως δὲν λάβαμε ὑπ' ὄψιν ὅτι πρὶν ἀπὸ τὶς τρεῖς τελευταῖες σάλπιγγες ἐμφανίζεται στὸν οὐρανὸ ὁ αετὸς ποὺ τὶς προαναγγέλλει:

«Οὐαί, οὐαί, οὐαί σ' αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν πάνω στὴ Γῆ ἀπὸ τὶς υπόλοιπες φωνές τῆς σάλπιγγας τῶν τριῶν ἀγγέλων ποὺ πρόκειται νὰ σαλπίσουν».

Ὁ αετὸς ἐμφανίζεται μεσοῦρανα, ὥστε νὰ βλέπεται καὶ νὰ ἀκούγεται συγχρόνως πολὺ καλὰ, γι' αὐτὸ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μᾶς ἐπισημαίνει: **«Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι».** Ὅπως στὸ Εὐαγγέλιο ὁ Ἰωάννης συστέλλεται νὰ κατονομάζει τὸν εαυτὸ του, καὶ τὸν ἀναφέρει σὰν **«ἄλλο μαθητὴ»**,⁴ ἔτσι καὶ ἐδῶ ἀναφέρει περὶ «ενὸς αετοῦ», ἐνῶ εἶναι γνωστὸ ὅτι **τὸ σύμβολο τοῦ αετοῦ εἶναι δικό του.**

Ἔτσι μᾶς πληροφορεῖ γιὰ γεγονότα ἀναφερόμενα στὴν Ἀποκάλυψη ποὺ θὰ εἶναι τόσο ἰσχυρά ὥστε νὰ **«μεσουρανοῦν»** στὶς εἰδήσεις, καὶ μάλιστα σὲ μία ἐποχὴ, σὰν τὴν δική μας, ποὺ θὰ μποροῦν ὄχι μόνο νὰ ἀκούγονται ἀλλὰ καὶ νὰ βλέπονται.

³ www.imdleio.gr/diaf/2010/08/toxic_oil_clouds_Mexico.pdf

⁴ «Ἐκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς...» (Ἰω ΙΗ-15).

Σάλπιγγα είναι η φωνή του Κυρίου κατά την ίδια την Αποκάλυψη⁵ όπως εξηγήσαμε και στην «4η Σάλπιγγα», που γνωρίζεται και εκφράζεται δια των αγγελικών δυνάμεων, όπως θα γίνει και στη Συντέλεια⁶ του κόσμου. Αυτό προφανώς τονίζοντας ο Ευαγγελιστής, αν και πρόκειται για τρεις αγγέλους μιλάει σαν να έχουν μία σάλπιγγα, δηλαδή μια μόνο προέλευση εντολής: **«της σάλπιγγας των τριών αγγέλων».**

Δρα επίσης η φωνή του Κυρίου στις ψυχές και τα σώματά μας για να αντιλαμβανόμαστε το νόημα των προειδοποιήσεών του, και ακόμα δρα και σ' αυτή την άλογη και αναισθητή Φύση. Έτσι την Αλήθεια στην σκληρόκαρδη εποχή μας κηρύττουν οι **λίθοι**, δηλ. τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα και συμφορές, που μεταδίδονται συνήθως σε μας μέσω των **λίθινης** καρδιάς παρουσιαστών και ειδικών. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνεται η προειδοποίηση **ενός «αετού»**, δηλ. του Ιωάννου του Θεολόγου, δια των γεγονότων που περιγράφει **ένα** από τα Θεόπνευστα βιβλία του, η Αποκάλυψη.

Και επειδή ο αετός **προαναγγέλλει** τις συμφορές (ουαί) που θα έρθουν από το σάλπισμα των τριών επομένων αγγέλων, δεν είναι αυτά που αναγγέλλει οι ίδιες οι συμφορές, αλλά **κάποια προεικόνισή τους, μια μικρογραφία των προβλημάτων που θα οδηγήσουν σ' αυτές.** Και τα προβλήματα ξεκινούν από την πνευματική μας κατάσταση, και αυτή την κατάσταση θέλει ο Θεός να μας φανερώσει για να την διορθώσουμε. Ουσιαστικά πρόκειται για χορήγηση μιας μικρής παράτασης στην ανθρωπότητα, μήπως και υπάρξει κάποια μεταστροφή μας προς το καλύτερο, αντί να έρθουν κατευθείαν τα συγκλονιστικά γεγονότα των επομένων αγγέλων, 5ου, 6ου και 7ου, και μας βρουν τέλεια αιφνιδιασμένους.

Τα συμβάντα από πνευματική άποψη:

«Όποιος αγαπά την Αλήθεια πρέπει όχι μόνο να λαμβάνει υπ' όψιν του τα σημεία των καιρών, αλλά επίσης να ακολουθεί τις παρατηρήσεις αυτές, μέχρι τη λογική τους ερμηνεία»⁷ λέει ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης του Πολτάβα.

Επειδή ο σκοπός των ιερών βιβλίων, και της Αποκαλύψεως, είναι να μας φωτίσουν πνευματικά, πρέπει και αυτά που γράφονται στα εδάφια (των σαλπίγγων) που εξετάζουμε να τα πλησιάζουμε με το πρώτο νόημά τους που είναι πνευματικό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι **τα πνευματικά (απο)τυπώνονται στα υλικά**, όπως ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός βεβαίωσε χρησιμοποιώντας παραβολές στην διδασκαλία του, όπου η ζύμη, το αλάτι, η άμπελος, η συκή, η καλή γη, τα αγκάθια κλπ έχουν πνευματικό νόημα. Έχομε δύο κόσμους συνδεδεμένους μεταξύ τους: τον υλικό ή αισθητό, στον οποίο υπάρχουμε με το σώμα μας και τον πνευματικό ή νοητό, στον οποίο ζούμε με την αθάνατη ψυχή μας, στον οποίο μετέχουν επίσης πλήθος από λογικές άυλες οντότητες (που γενικά ονομάζονται άγγελοι). **«Ὁ τόν φαινόμενον κόσμον νοῶν, θεωρεῖ τόν νοούμενον» ...καί νοεῖ, ἐν μέν τῷ νοητῷ τόν αἰσθητόν, ...ἐν**

⁵ (1-10) ...καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης· ὁ βλέποις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις...(1-12) Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἣτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ· (1-17) Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ' ἐμὲ λέγων· μὴ φοβοῦ· ἐγὼ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος (1-18) καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων...

⁶ «...ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον» (Α' Θεσ. Δ-16).

⁷ Archbishop Theophanes, «Selected Letters» (Επιλογή επιστολών), Έκδοση St. John of Kronstadt Press, 1989, σ. 44.

δέ τῷ αἰσθητῷ τόν νοητόν», λέγει ο Ἅγιος Μάξιμος.⁸ Και έτσι στις ημέρες μας, της πνευματικής συσκότισης, μπορούμε να βλέπουμε την κατάσταση του ψυχικού μας κόσμου εικονισμένη στα εξωτερικά γεγονότα. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζομε χρονικά το στίγμα μας μέσα στη σειρά των Αποκαλυπτικών γεγονότων, και έχουμε μια επιβεβαίωση ὅσων σκεπτόμαστε, με βάση τα ιερά κείμενα, για τα πνευματικά ζητήματα της εποχής μας.

Επειδή αποτελούμαστε από ψυχή και σώμα, ενωμένα σ' αυτή τη ζωή, είναι κατανοητό ότι και **οι πνευματικές καταστάσεις θα είναι αλληλένδετες με τα δρώμενα στο υλικό πεδίο**. Μια γενναία πχ πιστή ψυχή θα δρα με πνεύμα ομολογίας και αυταπάρνησης, που και εξωτερικά θα εκφράζεται με ανάλογα λόγια και πράξεις που θα στηρίζουν και παραδειγματίζουν τους συνανθρώπους της. Το φυσικό περιβάλλον συμμετέχει ανάλογα, και πχ οι ἅγιοι προφῆτες και μάρτυρες «φράζουν στόματα λεόντων» ή οι ὄσιοι ειρηνεύουν την κτίση γύρω τους, λογική και ἄλογη⁹.

Η αρετή ή η κακία ενός λαού ή και ὅλης της ανθρωπότητας έχει επίσης την αντίστοιχη φανέρωσή της στο εξωτερικό κοσμικό πεδίο, που από ένα σημείο και πέρα δέχεται την κρίσιμη γι' αυτήν απόφαση του Θεού.

Η μεγάλη πίστη του πρωτοχριστιανικού κόσμου αποδεικνυόμενη από τα μαρτύρια εκατομμυρίων Χριστιανῶν ἔφερε την ευλογία του Θεού δια της εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού στον ουρανό και της εγκαθίδρυσης της πρώτης Χριστιανικής Βασιλείας. Αντίθετα η απομάκρυνση από το νόμο του Θεού των αρχέγονων λαῶν της ανθρωπότητας, ἔφερε στο κοσμικό πεδίο τον κατακλυσμό. Δεν πνίγηκαν μόνο οι ἄνθρωποι που ξέπεσαν πνευματικά, ἀλλά και ὅλο το γήινο περιβάλλον κατακλύσθηκε



από νερά που κατέστρεψαν τις ανθρώπινες κατασκευές, και ἔπνιξαν τα ζῶα. **Το φυσικό περιβάλλον, ἀλλά και τα ζῶα, δημιουργήθηκαν για τον ἄνθρωπο**. Για το λόγο αυτό ο Θεός λέγει πριν τον κατακλυσμό: «Θα ἀπαλείψω τον ἄνθρωπο, που δημιούργησα, από το πρόσωπο της Γῆς, **από ἄνθρωπου ἕως κτήνους**». Διότι ὅταν αὐτός (ο ἄνθρωπος) βγει από τη μέση, τα ζῶα τι χρειάζονται, ρωτάει¹⁰ ο Ἅγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος. Το **τσουνάμι**, (αριστερά στο χάρτη το επίκεντρό του), τα Χριστούγεννα του 2004 στην

⁸ Προς Θαλάσσιον ἐρ. 47η. Ἀλλά και κατά τον ἀπόστολο Παῦλο **αυτά που συμβαίνουν στον ἀόρατο πνευματικό κόσμο στον οποίο ζουν οι ψυχές μας, «τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθοράται»**, δηλαδή **κατανοούνται διά των ορατῶν δημιουργημάτων**. Και αὐτό συμβαίνει από την ἀρχή της Δημιουργίας, από κτίσεως κόσμου. Και διά των δημιουργημάτων δηλώνεται η δύναμη του Θεού και η αγιότητα, ὡστε και ὄσοι δεν γνωρίζουν τις ἅγιες Γραφές να εἶναι ἀναπολόγητοι. (Ρωμ. Α-20). Βλ. επίσης: http://www.imdleio.gr/diaf/2010/4th_salpiga.pdf

⁹ Χαρακτηριστικό παράδειγμα αὐτό του Ἁγίου Σεραφεῖμ του Σαρῶφ και της ἀρκούδας. Παλιότερα του Ἁγίου Ἀντωνίου και των ἀγρίων θηρίων, του Ἁγίου Γερασίου του Ἰορδανίτη και του λιονταριοῦ του, και ἄλλων πολλῶν.

¹⁰ Ἐρμηνεύοντας τη Γένεση λέγει ο ἅγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος: «Ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους. Ἄλλ' ἴσως εἶποι τις ἄν. Τίνος ἕνεκεν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς κακίαν ἀποκλίναντος, καὶ τὰ ἄλογα τὴν αὐτὴν αὐτῷ τιμωρίαν ὑπομένει; Εἰκότως. Μὴ γὰρ διὰ τὴν ἑαυτῶν χρεῖαν τὰ ἄλογα γέγονε; Διὰ τὸν ἄνθρωπον ταῦτα παρήχθη. Τούτου τοίνυν ἐκ τοῦ μέσου αἵρουμένου, ποῖα ἐκείνων χρεῖα γένοιτ' ἄν»; (MPG 53).

Νότιο-Ανατολική Ασία, που έπληξε 14 χώρες σε Ασία και Αφρική, και έπνιξε περίπου 230.000 άτομα,¹¹ μετά από σεισμό 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν ένας μικρός υδάτινος κατακλυσμός για τους αβάπτιστους ανθρώπους της περιοχής, που είχαν εκκλίνει σε θέματα ηθικής. Πρέπει λογικά να περιμένουμε πολύ χειρότερα για τους αποστάτες Χριστιανούς όταν θα έρθει η προφητευμένη ώρα να γίνει ξεκαθάρισμα και σ' αυτούς, κατά το **«ο δούλος, ο γνωρίζων το θέλημα του κυρίου του και μη ετοιμάσας μηδέ πράξας κατά το θέλημά του, θα δαρεί πολύ»**.¹²

Κυρίαρχο καταστροφικό στοιχείο θα είναι η φωτιά, που μαζί με βιοχημικές ουσίες, από τα σύγχρονα όπλα, θα εξοντώσει το 1/3 της ανθρωπότητας: **«Από τις τρεις τούτες πληγές σκοτώθηκαν το ένα τρίτο των ανθρώπων, δηλαδή από τη φωτιά και τον καπνό και το θειάφι** (Αποκ. 9-18)». Η καταστροφή, παρόμοια με αυτή των Σοδόμων, δείχνει και το συγγενές των αμαρτημάτων της τότε εποχής με τη σύγχρονη: **«και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον, και πυρ...»** (Γεν. 19-24). Και η Συντέλεια θα γίνει με φωτιά¹³, γιατί είναι προφητευμένο **«ότι εν πυρί αποκαλύπτεται»** (Α' Κορ Γ-13). Τότε όλοι οι λαοί θα κριθούν, διότι προηγουμένως θα έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα κατά την ειρηνική περίοδο μετά τον γενικό πόλεμο, η Ορθοδοξία θα διαδοθεί και πάλι, και θα βαπτισθούν πολλοί.

Οι συμφορές στο υλικό πεδίο φανερώνουν ότι συνέβησαν αντίστοιχες συμφορές στο πνευματικό πεδίο, διότι αντί του φωτός των αρετών οι ψυχές των ανθρώπων εργάσθηκαν στο σκότος μιας ή περισσότερων κακιών, παρασυρόμενες από είδωλα της φαντασίας τους.

Οι κακίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, είναι μη όντα, διότι δεν δημιουργήθηκαν, αλλά είναι το αποτέλεσμα έλλειψης αρετής, όπως ακριβώς το σκότος είναι έλλειψη φωτός. Αν και δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφήσουμε τα συμβάντα του εξωτερικού κόσμου για να καταλάβουμε τι γίνεται στον πνευματικό, υπάρχει μία πολύ σημαντική υποβοήθηση: η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πριν να εκδηλωθούν τα εξωτερικά γεγονότα οι ερμηνείες της Αποκαλύψεως δεν είναι αρκετά σαφείς και επιβεβαιωμένες. Τώρα όμως που, όπως είπαμε, **βρισκόμαστε στις προειδοποιήσεις πριν την πέμπτη, αλλά μετά την τέταρτη σάλπιγγα** κάποια σημαντικά γεγονότα φανερώθηκαν. Στο ενδιάμεσο αυτό **θα υπάρξουν συνολικά τρεις μεγάλες προειδοποιήσεις**, που θα απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου για αρκετό καιρό κάθε φορά. Αυτό συνέβη και στην έκρηξη του φρέατος άντλησης πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού, που αποτελεί **την πρώτη από τις τρεις προειδοποιήσεις** του Αετού της Αποκαλύψεως προς την ανθρωπότητα.

Στην περίπτωση αυτή, του φρέατος του Μεξικού, έχουμε σημαντική ομοιότητα με τα περιγραφόμενα στην 5η σάλπιγγα. Ακόμα και το όνομα του φρέατος είναι σχετικό: «Ορίζων βαθέος ύδατος» (Deerwater Horizon) ή **«Ορίζων Αβύσσου»**, διότι στα βαθιά

¹¹ <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2004/us2004slav/#summary>

¹² «Εκεῖνος δὲ ὁ δούλος, ὁ γνούς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἐτοιμάσας μὴδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολὺ, πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ...» (Λουκ 12,47-48)

¹³ «...ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ, ἐν **πυρὶ φλογός**, δίδοντας ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». (Β Θεσ Α,7-8)

νερά δεν φαίνεται βυθός, και άβυσσος ετυμολογικά σημαίνει «χωρίς βυθό».¹⁴

Δεξιά κατεστραμμένα καλαμπόκια από τοξική βροχή. Το πρόβλημα αυτό εκτείνεται πολύ μακριά από την περιοχή του Κόλπου, προερχόμενο από τα τοξικά τύπου cogexit που ψεκάστηκαν για τη διάλυση του πετρελαίου που διέρρευσε από την έκρηξη του φρέατος Deepwater Horizon της BP, στον Κόλπο του Μεξικού.

(Η φωτογραφία είναι από τηλεοπτικό κανάλι).



Περισσότερα για την πέμπτη σάλπιγγα:

Η περιγραφή των προβλημάτων από την 5η σάλπιγγα, που σαν ακρίδες δαγκώνουν τους ανθρώπους, έχει την αντιστοιχία της στα συμβάντα του κόλπου του Μεξικού. Σε επόμενη φωτογραφία βλέπετε ουρές έξω από Κέντρο Υγείας της Νέας Ορλεάνης, ανθρώπων που εμφάνισαν ψυχο-διανοητικά προβλήματα από το σοκ των καταστροφών στο περιβάλλον και τις επιπτώσεις που είχε στην εργασία τους. Αυτή είναι η 2η φορά μέσα σε 5 χρόνια που πλήττεται η Νέα Ορλεάνη, το κέντρο του Βουντού¹⁵ στις ΗΠΑ.



Η προηγούμενη ήταν από τον τυφώνα «Κατρίνα» το 2005, που επίσης δημιούργησε **ψυχολογικά προβλήματα**, αλλά όχι τόσο έντονα¹⁶ όσο αυτά του φρέατος Deepwater Horizon.

Οι ακρίδες στην 5η σάλπιγγα δεν είναι ούτε φυσικής προέλευσης, ούτε τεχνολογικής. Δεν πρόκειται για το σύνηθες πτερωτό που καταστρέφει την πράσινη βλάστηση, ούτε είναι αποτέλεσμα τεχνικής ανθρώπινης προσπάθειας, όπως χημική, βιολογική ή άλλη σύγχρονη επινόηση (πχ της νανοτεχνολογίας). Αυτό φανερώνεται από το ότι **δρουν με πνευματικά κριτήρια: «Και τους ειπώθηκε να μη βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους».** (Αποκ. 9-4)

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο, να είναι πνευματικές δυνάμεις, μάλιστα του κακού (δαίμονες), αν κρίνουμε από τον τρόπο και το αποτέλεσμα της δράσης τους.

¹⁴ Από το α στερητικό και βυθός. Και στη Γένεση ο Μωυσής το ύδωρ του οποίου ο βυθός δεν φαινόταν αποκαλεί άλλοτε άβυσσο και άλλοτε απλά ύδωρ «...καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος». (Γεν. 1,2)

¹⁵ Δείτε «το Τζίνι και το Βουντού»: <http://www.imdleio.gr/diaf/2006/06-Jini-vudu.pdf>

¹⁶ Κατά τον Δρ. Howard Osofsky του Πανεπιστημίου της Λουϊζιάνας, σε τηλεοπτική εκπομπή, από την οποία είναι και η φωτογραφία.

Η ακρίδα στους Προφήτες είναι σύμβολο της ψυχής, και στη Συντέλεια **«παχυνθήσεται η ακρίς»** δηλαδή η ψυχή θα παραλάβει και το σώμα που της ανήκει, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Είναι ταιριαστό επομένως να είναι και οι πνευματικές αυτές δυνάμεις χαρακτηρισμένες σαν «ακρίδες» από την Αποκάλυψη, εφ' όσον η δράση τους θα είναι στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν θα μπορούν να δρουν σε όσους έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους, διότι η χάρη του Θεού θα αναπαύεται στους ανθρώπους αυτούς που το χρίσμα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος θα έχει διατηρηθεί, με την βοήθεια του Μυστηρίου της Μετανοίας (Εξομολογήσεως), των άλλων Μυστηρίων της Εκκλησίας, και των καλών έργων.

Οι δαιμονικές ακρίδες όπως και από την ετυμολογία του ονόματός τους προκύπτει, θα έχουν ακραία δράση πάνω στους απομακρυσμένους από την Εκκλησία ανθρώπους. Θα τους κάνουν να υποφέρουν τόσο πολύ, που θα θέλουν να πεθάνουν αλλά δεν θα μπορούν. Αντίθετα με τις δαιμονικές, **υπάρχουν άλλες "ακρίδες", οι κορυφαίες αρετές** με τις οποίες τρέφονται οι δίκαιοι. Παράδειγμα, ο χαρακτηρισμένος από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, σαν μεγαλύτερος των Προφητών, ο Βαπτιστής Ιωάννης ο Πρόδρομος. Του Βαπτιστού η σαν νέκταρ με τρυφερά βλαστάρια πνευματική τροφή, δηλ. η άκρα αρετή, από τη Γραφή υποδηλώνεται με το ότι τρέφονταν με «ακρίδες και μέλι άγριο» (Μάρ. 1,6).

Τα ονόματα στις Γραφές έχουν καλό ή κακό νόημα σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Γι' αυτό εξετάσαμε τις ακρίδες της 5ης σάλπιγγας από τα έργα τους και τις χαρακτηρίσαμε δαιμονικές.

Η μορφή των ακρίδων δεν είναι άσχετη με τα ιστορικά τεκταινόμενα. Και αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από μία γιγάντια προετοιμασία εξοντωτικού πολέμου. Γι' αυτό σ' αυτές **απεικονίζονται οι πολεμικές μηχανές των αντιπάλων: «Και τα ομοιώματα των ακρίδων είναι όμοια με ίππους που είναι έτοιμοι για πόλεμο»**. Και βέβαια όλοι περιμένουν τη δοξαστική νίκη και το χρυσό κέρδος από την πολεμική προσπάθεια αυτή: **«και πάνω στα κεφάλια τους είναι σαν στεφάνια που μοιάζουν χρυσά»**. Και η ιδέα της μεταξύ των αντιπάλων συνεχούς (πολιτικο-οικονομικής) αντιπαράθεσης, και του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού των εξοπλισμών μέχρι την κατασκευή των εξοντωτικών όπλων και την τελική αναμέτρηση, εμφανιζόταν σαν καθαρά ανθρώπινη ιδέα: **«και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρώπων»**. (Αποκ. 9-7). Και αυτό διότι πάντα υπήρχαν πρόσωπα που τα προωθούσαν όλα αυτά, αλλά τελικά εκτελούσαν το θέλημα του ανθρωποκτόνου Σατανά και των δαιμόνων του. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί πολιτικοί είναι αναμιγμένοι σε αποκρουστικές - εωσφορικές οργανώσεις όπως την skull and bones, τους Ιλλουμινάτι, την Μασονία, περιφερειακές οργανώσεις και τάγματα όπως τους Rotary, Lions κλπ.

Στην πράξη όλοι θα αγωνιούν για τα φοβερά γεγονότα που έρχονται, γνωρίζοντας ήδη από την Αποκάλυψη, ότι μόνο από τα όπλα του παγκοσμίου πολέμου θα φονευθεί το τρίτο της ανθρωπότητας. Όσοι άνθρωποι όμως βρεθούν πνευματικά απροετοίμαστοι, θα πέσουν θύματα των δαιμονικών ακρίδων, που θα ενισχύουν το φυσικό αίσθημα του φόβου από την επικείμενη καταστροφή μυριάδες φορές, φέρνοντας συγχρόνως απόγνωση, μέχρι βαθμού υστερίας. **Αυτό το φαινόμενο θα κρατήσει για 5 μήνες περίπου, διότι τόσο θα διαρκέσει η**

μεταβατική περίοδος των τελικών ετοιμασιών μέχρι την σύγκρουση των υπερδυνάμεων.

Το πέντε είναι και ο αριθμός των (5) αισθήσεων, οπότε αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τη δαιμονική πληγή είναι αυτοί που δεν έλεγχαν με το νου τους τι έμπαινε από τις αισθήσεις τους, για να έχουν διάκριση καλού και κακού σύμφωνα με το νόμο του Θεού. Για το λόγο αυτό παιδεύονται, χωρίς να εξοντώνονται, το διάστημα των 5 μηνών, στο οποίο αυτό που προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης και εισέρχεται δια των αισθήσεων μέσα τους, δεν είναι πλέον διασκέδαση αλλά η προβλεπόμενη ολοκληρωτική καταστροφή, δεδομένου ότι υπάρχουν τώρα πυρηνικά και άλλα υπερόπλα. Οι άνθρωποι θα βλέπουν από τις τηλεοράσεις την μανιώδη πολεμική προετοιμασία, δεν θα την ακούν μόνο.



Επάνω οι τερατόμορφες ακρίδες σε τοιχογραφία της Μονής μας του Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας δίνει και οπτική περιγραφή γι' αυτήν, αποτυπωμένη στις μορφές των ακρίδων.

Πρέπει λοιπόν να μην συγχέομε τις ακρίδες, που είναι δαιμονικά πνεύματα και δρουν ψυχολογικά, με την μορφή τους η οποία απλώς επεξηγεί την κοσμική αφορμή και το είδος της δράσης τους.

Ο αστέρας, που φαίνεται και στην τοιχογραφία πεσμένος μέσα στο φρέαρ, αφήνει τόσο πολύ καπνό να βγει που σκοτεινιάζει ο ήλιος και ο αέρας. Όπως αναφέραμε και στην «**4η σάλπιγγα**» ο καπνός που κρύβει τον ήλιο και το φως των άστρων φανερώνει την εμπάθεια των ανθρώπων, που είχε φθάσει να αυξηθεί στο 1/3, δηλ. πάνω από τα κάπως υποφερτά όρια στα οποία ήταν πριν.

Στην 5η σάλπιγγα το σκοτείνιασμα από τα πάθη της ψυχής των ανθρώπων γίνεται πλήρες. Γι' αυτό οδηγούνται στον παγκόσμιο πόλεμο. Και ο πόλεμος είναι η κατ' εξοχήν αμαρτία¹⁷, κατά τον άγιο γέροντα Σωφρόνιο τον Αγιορείτη και κτήτορα Μονής στο Essex της Αγγλίας. Ο ίδιος γέροντας έλεγε ότι «κατά την υπέρ του κόσμου προσευχή, ακόμα και την πιο φλογερή και παρατεταμένη, η ψυχή γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι βαρύ νέφος αντιπάθειας, όπως και πριν, κρέμεται πάνω στη Γη: **Είναι υπερβολικά πολλοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αγάπησαν περισσότερο το σκότος (του μίσους) από το φως (της αγάπης) του Θεού**».¹⁸ Η ώρα της κάθαρσης επομένως είναι κοντά...

Το «φρέαρ της αβύσσου» έχει σχέση είπαμε με το φρέαρ του Κόλπου διότι σ' αυτό έχομε την υλική προεικόνισή του.

¹⁷ Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ «Διδακτικά και εσχατολογικά αποφθέγματα 2» (Γ 03), Επιλογή υπό Λεοντίου Μοναχού: http://www.imdleio.gr/diaf/2010/03/gSofronios_B.pdf

¹⁸ Ως άνω, αλλά Β 23.

Οπωσδήποτε και η άντληση πετρελαίου στο Αιγαίο, προδιαγράφεται από εκείνο το φρέαρ που μάλιστα έχει μία από τις λέξεις του πλήρως ελληνική: Ορίζων (Horizon). **Αυτό μας υποδεικνύει και που βρισκόμαστε (2010) από άποψη εξελίξεων: Ακριβώς στον ορίζοντα της αβύσσου**, ένα βήμα πριν από το ξεκλείδωμά της, από το οποίο αντί κέρδους οι ενδιαφερόμενοι θα εισπράξουν την οριστική τους καταστροφή από τον επερχόμενο πόλεμο, και μια υστερική ψυχολογική κατάσταση από τις «ακρίδες». Το βήμα αυτό είναι η προσχεδιασμένη επιχείρηση στο Αιγαίο, στην οποία προβλέπεται να επέμβει το «χιλιάρμενο»¹⁹ κατά τον Άγιο Κοσμά, για να επιβάλλει το δικό του τρόπο διοίκησης στην περιοχή. Αλλά τότε ακριβώς τελειώνει η προθεσμία μετανοίας που δόθηκε στους δυτικούς απογόνους των σταυροφόρων, παπικούς και Νατοϊκούς, και έρχεται η ώρα να αναλάβει τα πνευματικά ηνία πάλι η Ανατολή, δηλ. η Ορθοδοξία ενωμένη τώρα, με κέντρο την Κωνσταντινούπολη: **«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης».**²⁰ Αυτό θα ενοχλήσει βέβαια διπλά τον πάπα. Αφ' ενός οικονομικά, διότι το Βατικανό είναι ένας βασικός οικονομικός εταίρος της Νέας Τάξης, και αφ' ετέρου ποιμαντικά, διότι ενώνονται οι Ορθόδοξοι.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έχει προφητεύσει για τη στάση του πάπα: **«Τον πάπα να καταράσθε γιατί αυτός θα είναι η αιτία».** (90η)



Στον «Επίτομο» (σελ. 193) είχαμε γράψει για τον πάπα Βενέδικτο (αριστερά, που τα ψηφία του ονόματός του δίνουν $666=2+5+50+5+4+10+20+300+70+200$):

«Ο πάπας Βενέδικτος 16ος με τα κελύφη στο αρχιερατικό ένδυμά του, όπως είδαμε και στο οικόσημό του. **Μοιάζει μάλλον με βύθιο δράκοντα, που έχει κολλημένα επάνω του όστρακα, μια που με τη “θεολογία” του έπιασε βυθό!...**

Πάντως οι σταυροί της ενδυμασίας έχουν από ότι φαίνεται εξαφανισθεί! Προσέξτε επίσης ότι κρατάει τον κυρτό σταυρό του Βατικανού...»

Τα κελύφη των μικροοργανισμών είναι, λόγω της θεωρούμενης προέλευσης του πετρελαίου από τα τελευταία, και σύμβολο γνωστής πετρελαϊκής. Είναι ένα είδος μηνύματος αυτό, όπως κάνουν οι αποκρυφιστές, για να καταλάβουν οι μυημένοι στα τεχνάσματα αυτά αποδέκτες, το που θα έριχνε το βάρος ο πάπας Βενέδικτος κατά την θητεία του; Ταιριαστά για την ενδυμασία και τα λόγια του ιερού Χρυσοστόμου: **«των ουρανών κλειδούχο σε τοποθέτησε (ο Χριστός) και της θαλασσινής δουλειάς ακόμα το ρούχο δεν πέταξες από πάνω σου»;**²¹

Και πιο κάτω, από τον «Επίτομο»²² (σελ. 192), βλέπετε το έμβλημα του πάπα Βενέδικτου, που δείχνει τους στόχους του, από ότι μπορεί κανείς να καταλάβει.

¹⁹ «1000 ship navy» για την ασφάλεια των θαλασσών: <http://www.imdleio.gr/diaf/2014/vid04/1000-armeno.html>
http://www.imdleio.gr/diaf/2009/img/1000-Ship_Navy.htm

²⁰ Η 19η του Αγίου Κοσμά: http://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

²¹ Για τον Πέτρο, ομιλία στην Μεταμόρφωση, έκδοση Ι. Μ. Κουτλουμουσίου σελ. 73

²² Η ενότητα: http://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/23_theatro_JPII_Ratz.pdf

Για ολόκληρο τον Επίτομο: http://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/31_ALL_EPITOMOS.pdf

Μεταξύ αυτών πάλι το κέλυφος σε κεντρική θέση.



Έτσι **έχομε μία σημειολογική διασύνδεση του συγκεκριμένου πάπα με τα πετρέλαια**, και βέβαια του Αιγαίου, που είναι ένα μέρος, στο κοσμικό πεδίο, αυτών που αναφέρονται στην 5η σάλπιγγα του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Βλέπετε και τα κλειδιά του Παραδείσου που θεωρείται ότι δόθηκαν στους πάπες σαν διαδόχους του Αποστόλου Πέτρου.

Αυτό είναι παραποίηση - περιορισμός της Αλήθειας, γιατί σε όλους τους μαθητές του ο Κύριος έδωσε την εξουσία του «δεσμείν και λύειν»²³ και επομένως **το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι κάποιος αληθινός μαθητής, ενώ δυστυχώς ο πάπας από καιρό έπαψε να είναι!**

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι στην 3η σάλπιγγα ο Ιωάννης ο Θεολόγος βλέπει **αστέρα καιόμενο να πέφτει από τον Ουρανό** και στο τέλος να καταλήγει πάνω στα νερά των πηγών και των ποταμών και να τα πικραίνει. Εξηγήσαμε ότι πέρα από το εξωτερικό γεγονός που συνέβη στην Ουκρανία, ήδη είχε ξεκινήσει ένα πνευματικό γεγονός, **η σταδιακή προώθηση της Πανθηρσκείας**, η οποία επί πάπα Ιωάννου Παύλου Β΄ έλαβε την οριστική της καθιέρωση μέσω συχνών διαθηρσκειακών συναντήσεων που γίνονται χάριν της “ειρήνης και ασφάλειας”. Την ίδια χρονιά της έκρηξης του Τσερνομπίλ (1986) έγινε η Πανθηρσκευτική συνάντηση της Ασίζης, με εκπροσώπους όλων των Χριστιανικών ομολογιών και των άλλων θρησκειών, μέχρι και μάγων του Βουντού!

Προφανώς ο Σατανάς του Βουντού, το χώμα των παγανιστών Ινδουϊστών, η φωτιά των πυρολατρών κλπ είναι εντελώς αδύνατο να συνδυασθούν με τον Ιησού Χριστό των Χριστιανών για να επιτευχθεί οτιδήποτε, και οπωσδήποτε δεν υπάρχει πίστη σε ένα Θεό, αλλά σε πολλούς, διότι είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους.

Επομένως ο πάπας δια των Πανθηρσκειακών συγκεντρώσεων παρασύρει τους Χριστιανούς σε εμφανίσεις όπου υποβιβάζεται ή σωστότερα εξευτελίζεται το κύρος του Χριστιανισμού χάριν των πολιτικών σκοπιμοτήτων της Νέας Τάξης. Με αυτό τον τρόπο **η Χριστιανική διδασκαλία που είναι «ύδωρ ζων» πικραίνεται, και ακόμη και το Βάπτισμα, που επίσης γίνεται με νερό, δεν θεωρείται απαραίτητο**, όταν ακόμη και οι δαίμονες που εκδιώκονται απ’ αυτό έχουν την τιμητική τους θέση δια των εκπροσώπων τους στις συγκεντρώσεις αυτές!

Το πρόβλημα είναι η συμμετοχή των Ορθοδόξων στην Πανθηρσκεία, οι οποίοι φαίνονται να μην αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Τάξη, που τα προωθεί όλα αυτά, δεν είναι «Άγιος Κωνσταντίνος», αλλά «Ιουλιανός παραβάτης» και ακόμη χειρότερα, λόγω της υποκρισίας με την οποία αυτή πάντα εκφράζεται.

Ο αστέρας λοιπόν (της 3ης σάλπιγγας) που έπεφτε σταδιακά από πλάνη σε πλάνη, από το 1054 και μετά, είναι ο επίσκοπος της Ρώμης, ο πάπας.

²³ «...καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἂν τινῶν ἀφήτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται». (Ιω. Κ 22-23)

Αυτός ενώ διακηρύσσει ότι είναι υπέρ-παραδοσιακός²⁴ συγχρόνως ανοίγεται σε αλλόκοτες συμπροσευχές ακόμα και με μη Χριστιανούς χάριν κοσμικών επιδιώξεων. **«Στους συγχρόνους διαλόγους δίνεται δυστυχώς η εντύπωση ότι το θέμα της Πίστewς είναι δευτερεύον ή και μπορεί τελείως να παρασιωπάται, προκειμένου να επιτύχουμε πρακτικούς σκοπούς, όπως είναι η συνεργασία για την ειρήνη ή την οικολογία»**, έγραφε²⁵ ο μακαριστός ηγούμενος της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου γέροντας Γεώργιος (+ Πεντηκοστή 2014).

Η προσπάθεια συνύπαρξης όλων των θρησκειών σε ένα σώμα, αντιστοιχεί, από πνευματική άποψη, στην προσπάθεια οικοδόμησης του πύργου της Βαβέλ δηλ. την οικοδόμηση της «πολύθεης αθεΐας» όπως την αποκαλεί ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «...Αυτοί που ανήγειραν τον πύργο, κινήθηκαν πρώτα (απομακρύνθηκαν) από τη χώρα του φωτός, την Ανατολή -εννοώ τη μία κι αληθινή σχετικά με το Θεό γνώση- πήγαν στη γη Σενναάρ, που εξηγείται «βλάσφημα δόντια» και εξέπεσαν σε πολλές δοξασίες περί θεότητας και αφού συνέθεσαν σαν κάποια πλιθιά το λόγο κάθε μιας γνώσης, οικοδόμησαν σαν πύργο την πολύθεη αθεΐα»²⁶ ...

Ο πάπας αγκαλιάζει δήθεν τους Ορθοδόξους, όμως συγχρόνως τους υποσκάπτει δια της Ουνίας²⁷. Η πολιτική και τα γήινα συμφέροντα²⁸ είναι αυτά στα οποία φαίνεται να έχει ρίξει το βάρος, πλέον, το Βατικανό.

Αν και ο πάπας καυχιέται ότι έχει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, η Αποκάλυψη αφού προσδιόρισε στην 3η σάλπιγγα ότι αυτός είναι ο αστέρας - επίσκοπος που πέφτει σταδιακά μέσω των αιρέσεων, τελικά τον δείχνει πεσμένο στις πηγές των υδάτων, απομονωμένο πλήρως από τον Ουρανό.

²⁴ «Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την Καθολική Εκκλησία» λέει το 2000 ο Ράτσιγκερ τώρα πάπας Βενέδικτος, και προσυπογράφει ο τότε πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄. Τονίζεται ότι η (παπική) Καθολική, Αποστολική και Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι «**Η Εκκλησία**» και (παρά τις πλάνες της) έξω από αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία.

²⁵ Και συνεχίζει: «Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γράφει,, ότι εκτός από την ανάγκη τηρήσεως των εντολών του Χριστού **προ πάντων αναγκαιότερον φυλάσσειν αυτού καθάραν και ακλινή την ομολογίαν. Χωρίς γαρ τούτου τα πάντα εισί νεκρά...** Ούτω χωρίς της ομολογίας της πίστewς ουδέν όφελος έσται». Διαβάστε όλο το άρθρο στον «Επίτομο» υπό ΛΜΔ σελ. 33. Δείτε και: <http://www.imdleio.gr/html/nwo-orthodoxia.htm>

²⁶ ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ, ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΙΩΝ, ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΗ' «Πατερικά εκδόσεις, Γρηγόριος ο Παλαμάς» σελ.199.

²⁷ Όπως αναφέρει σε γράμμα του προς τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, η ενθρόνιση στην Αθήνα στις 24-5-2008, «του κ. Δημητρίου Σαλάχα ως **Επισκόπου των εν Ελλάδι ανυπάρκτων Ουνιτών, αποβάλλει το προσωπίον της δήθεν αγαπητικής σχέσεως και της θεωρίας των «αδελφών Εκκλησιών»** και αποκαλύπτει το αληθές δυσειδέστατον πρόσωπον του Παπισμού, του πλήξαντος καιρίως την αλήθειαν της πίστewς και εμμένοντος σατανικώς εν τη αφορήτω αυτού κακία».

²⁸ Από την Καθημερινή, 29-4-2001: «**Η άκρα μυστικότητα που περιβάλλει τα εφήμερα της Αγίας Έδρας διατηρείται χάρη στο ιδιότυπο καθεστώς μιας Εκκλησίας που είναι ταυτόχρονα και κράτος.** Το Βατικανό δεν είναι υποχρεωμένο να ανοίξει την πόρτα σε κανενός είδους έλεγχο ή να δημοσιεύσει οιαδήποτε στοιχεία... Όποτε κάποιο σκάνδαλο βγήκε στην επιφάνεια, οι πρωταγωνιστές του είχαν κακό τέλος, ενώ η ουσία της ανάμιξης του Βατικανού παρέμεινε αδιευκρίνιστη. Όταν το 1982 η τράπεζα Αμπροσιάνο, μέλος του δικτύου των «καθολικών» τραπεζών χρεοκόπησε, ο διευθυντής της Ρομπέρτο Κάλβι βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη γέφυρα Μπλακφίαρς του Λονδίνου. Σε συνεργασία με την Τράπεζα του Βατικανού (επίσημως «Ινστιτούτο Θρησκευτικών Έργων»), η Αμπροσιάνο διοχέτευε κεφάλαια του Βατικανού εκτός Ιταλίας. Για ποιο σκοπό συνέβαινε αυτό και ποια ήταν η τελική κατάληξη των χρημάτων ουδείς γνωρίζει. Ο αρχιεπίσκοπος Μαρσίνκους, τότε επικεφαλής της Τράπεζας του Βατικανού, παρέμεινε επί επτά χρόνια κρυμμένος στο μικροσκοπικό κρατίδιο για να αποφύγει την Ιταλική δικαιοσύνη, ενώ ο Μικέλε Σιντόνα, ο σύνδεσμος του νεκρού Κάλβι με το Βατικανό πέθανε πίνοντας δηλητηριασμένο καφέ στη φυλακή το 1986»...

Μετά την 4η σάλπιγγα, που η εμπάθεια αυξάνει, βλέπομε κατά την προεξαγγελτική της 5ης σάλπιγγας υποτύπωση, που είναι το φρέαρ που εξερράγη στον Κόλπο του Μεξικού, η κατάσταση να έχει φτάσει μόλις ένα βήμα πριν το άνοιγμα της αβύσσου, ή όπως ονομαζόταν το εκεί φρέαρ, να βρίσκεται στον **ορίζοντα της αβύσσου**.

Κατά την 5η σάλπιγγα, ο αστέρας αυτός σκοτεινιασμένος τελείως πλέον, παίρνει τα κλειδιά και **ξεκλειδώνει την άβυσσο, όχι τον Ουρανό**: «**και του δόθηκε το κλειδί του φρέατος της αβύσσου**». Δυστυχώς το αλάθητο και τα άλλα υπερήφανα και βλάσφημα δόγματα δεν αφήνουν στους πάπες της Ρώμης περιθώρια μετανοίας. Επιμένοντας συνεχώς στο θέλημά τους φτάνουν ζώντας στις πύλες του βασιλείου του Άδη, νομίζοντας ότι... ανεβαίνουν στον Ουρανό. Προσπαθούν ανοίγοντας τις πύλες αυτές να φέρουν “σωτηρία”, αλλά το είδος «των χαρισμάτων» που παίρνουν (για να το μεταδώσουν στους ακολούθους τους) είναι ανάλογο με τις πονηρές επιδιώξεις τους: «**Και ανέβηκε καπνός από το φρέαρ σαν καπνός από καμίνι που καίει με (μεγάλη) φωτιά, και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του φρέατος**». **Δεν πρόκειται για υλικό καπνό αλλά πνευματική συσκότιση** που θα οδηγήσει στον εξολοθρευτικό πόλεμο (την κατ’ εξοχήν αμαρτία) της 6ης σάλπιγγας. Γι’ αυτό μέσα από τη συσκότιση βγαίνουν οι δαιμονικές ακρίδες που θα δαγκώνουν τους ανθρώπους 5 μήνες: «**Και από τον καπνό βγήκαν ακρίδες στη γη**»...

Πέντε μήνες θα είναι η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου. Αλλά πέντε ή έξι μήνες θα κρατήσουν και οι Ρώσοι (το ξανθό γένος) την Κωνσταντινούπολη: «**και κρατήσει επί Επταλόφου το Ξανθόν γένος, εξ (6) ή πέντε (5), και φυτευθήσονται εν αυτή λάχανα, και φάγονται εξ αυτών πολλοί εις εκδίκησιν των Αγίων**»... κατά τον άγιο Μεθόδιο Πατάρων²⁹.

Συνεπώς παρατηρούμε ότι η τοπική εμπλοκή Ελλάδος - Τουρκίας - Ρωσίας συμβαίνει πριν να αρχίσουν οι μεγάλες αναμετρήσεις των υπερδυνάμεων. Σ’ αυτό το διάστημα θα υπάρξει αρχικά μια μεταβατική μορφή διοίκησης της Πόλης: «**κρατήσουσι δε επί την Ανατολήν προνοηταί τρεις**»,³⁰ δηλαδή **3 επίτροποι** όπως λέμε σήμερα, με τα επιτελεία τους, τους οποίους μάλιστα ο άγιος γέροντας



Παΐσιος ο Αγιορείτης προσδιόρισε³¹ σαν **Ρώσους, Έλληνες και Ευρωπαίους**. Αλλά δεν θα αντέξει το σχήμα αυτό, διότι δεν θα μπορούν να έρθουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία οι αντίπαλοι: «**Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πέννα**», κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. (48η).

Και βέβαια ο ξεπεσμένος "αστέρας" και τα συμφέροντα του Βατικανού θα παίξουν τον ολέθριο ρόλο τους στο να οδηγηθεί η ανθρωπότητα στην τρομερή καταστροφή.

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

²⁹ Διότι τόσο περίπου είναι το διάστημα μέχρι να μεγαλώσουν τα λάχανα. Δείτε Α' τόμο Προφητειών υπό ΛΜΔ, σελ. 65, ή μόνο την ενότητα: www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/09a_peri_Syntelias_glwsif.pdf

³⁰ Πάλι κατά τον άγιο Μεθόδιο, ως άνω.

³¹ Δείτε «Επίτομο» υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου σελ. 71.

Αν και τα πετρέλαια του Αιγαίου και τα 6 μίλια της υφαλοκρηπίδας θα είναι η αφορμή της τοπικής Ελληνοτουρκικής αναμέτρησης που θα ακολουθηθεί από το κατέβασμα των Ρώσων, αυτό είναι εξωτερικά. Εσωτερικά εκείνο που συμβαίνει είναι η άθλια πνευματική κατάσταση που χειροτερεύει ραγδαία. Ο Θεός μπορεί όλες τις πολιτικές να τις βελτιώσει και όλα τα οικονομικά και λοιπά προβλήματα να τα λύσει αν οι άνθρωποι αλλάξουν διάθεση, στρεφόμενοι στην ευσέβεια και την αλληλοκατανόηση. Αλλά πως μπορεί να γίνει αυτό όταν οι πνευματικοί δάσκαλοι έχουν κοσμικό πνεύμα και όχι πνεύμα μετανοίας; Είδαμε ότι **ο επίσκοπος της Ρώμης ξέπεσε από τη θέση του και έγινε αρχηγός του καρναβαλιού της Πανθηρσκείας**, στις τελετές της οποίας παρασύρει και τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες, ακόμη και Ορθοδόξους. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όπως γράψαμε³² από το 2009, **δέχτηκε επίσημα την κοσμική θεωρία της Εξέλιξης**, η οποία εισάγει τον «αυτοματισμό»,³³ δηλ. σχεδόν φανερά **έφτασε στην αθεΐα**. Συγχρόνως όμως υποστηρίζει και το υπέρ-παραδοσιακό του δόγμα της «**μοναδικής Εκκλησίας στην οποία μόνο υπάρχει σωτηρία**»!

Αλλά δεν υπάρχει βυθός στην άβυσσο, και επομένως τέλος στις πτώσεις του παπισμού (δηλ. υπάρχει και συνέχεια), έως ότου τις διακόψει οριστικά ο Θεός.

Η επόμενη κίνησή του σβησμένου αστέρα ήταν να ανακοινώσει, λίγες μέρες μετά την αποδοχή της θεωρίας της Εξέλιξης, ότι **και το Βατικανό, ψάχνει για «Εξωγήινους»!** Όπως γράψαμε ήδη, πολλοί τώρα δικαιολογούν την πλάνη της αναζήτησης UFO και πιο εξελιγμένων πολιτισμών στο Σύμπαν, από τη στάση αυτή του Βατικανού. Αλλά όταν εξωγήινοι δεν υπάρχουν, παρά μόνο ξεπεσμένοι άγγελοι (δαίμονες) με ποικίλες παραλασσόμενες μορφές, τότε το Βατικανό τι άλλο κάνει παρά να οδηγεί τους ανθρώπους στη λατρεία των δαιμόνων;



The screenshot shows the Guardian website interface. At the top, the URL 'guardian.co.uk' is visible. Below it are navigation links for News, Sport, Comment, Culture, Business, Money, and Life & style. A blue button says 'Comment is free' and a black button says 'Cif belief'. The main headline is 'Vatican to welcome aliens'. Below the headline is a sub-headline: 'The Catholic church is comfortable with the idea of aliens. Good news for those who believe in compassion for extra-terrestrials'. The author's name 'Carrie Quinlan' and the Guardian logo are also present. At the bottom of the article preview, it says 'guardian.co.uk, Monday 16 November 2009 15.30 GMT'.

«**Το Βατικανό**» να **καλοσωρίσει εξωγήινους**», ο τίτλος αριστερά της Γκάρντιαν. «**Η Καθολική εκκλησία αισθάνεται άνετα με την ιδέα των εξωγήινων**»...

Κάτω από το **AP** και το Msnbc.com «**Βατικανό: Είναι OK (εντάξει) να πιστεύετε σε εξωγήινους**»³⁴.

³² www.imdle0.gr/htm/2009b.htm#Vat-ufo καθώς και: www.imdle0.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf όπου αναφέρονται: Ο πνευματικός χρόνος, οι κόσμοι των πνευμάτων και «οι διαστάσεις» τους, πως συνδέονται οι άλλοι κόσμοι με τον δικό μας, UFO και εξωγήινοι - πως οριοθετείται το θέμα για να απαντηθεί οριστικά μέσα από τις Γραφές, προσέγγιση στο μοντέλο του συνόλου της Δημιουργίας, πλάνες κλπ.

³³ Κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος αναφερόμενος στο μεγαλείο του Θεού που εικονίζεται στη Δημιουργία λέει: «Ὀὐ γὰρ τῶ αὐτομάτῳ δώσομεν τοιαύτην δύναμιν». (Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, κεφ. 3)

³⁴ Δείτε σε pdf την είδηση: <http://www.imdle0.gr/diaf/2010/08/Vatican-aliens.pdf> Τα πνευματικά ζητήματα που θέτουν αυτά τα άρθρα έχουν εξετασθεί ήδη: www.imdle0.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf

Vatican: It's OK to believe in aliens

The chief astronomer says those beliefs don't contradict faith in God

AP Associated Press

updated 5/13/2008 3:57:50 PM ET

Share | Print | Font: A A + -

VATICAN CITY — The Vatican's chief astronomer says that believing in aliens does not contradict faith in God.

Τα παραπάνω ανοίγματα του Βατικανού προς τη μόδα των εξωγήινων, UFOs κλπ, καλυπτόμενα από τα μέσα ενημέρωσης, λογικό είναι μόνο από τους τίτλους των ειδήσεων να μπερδεύουν τον κόσμο. Το πόσο θα χειροτερέψει η πνευματική κατάσταση, όταν αυξανόμενων των προβλημάτων, οι άνθρωποι περιμένουν λύτρωση από το διάστημα³⁵ και όχι από τον αληθινό Θεό, αυτό το Βατικανό δεν το λαμβάνει υπ' όψιν.

Ο π. Σεραφεΐμ Rose (1934-1982) είχε γράψει αναλυτικά για το φαινόμενο των UFO, και μάλιστα είχε επισημάνει ότι σοβαροί μελετητές που δεν ήταν θεολόγοι, έφταναν να κατανοήσουν το φαινόμενο αυτό σαν σχετικό με την παραψυχολογία και τον αποκρυφισμό³⁶. Ο John Keel μάλιστα, γράφει³⁷: «**Το να ανακατεύεται κανείς με τα UFO είναι σαν να ανακατεύεται με τη μαύρη μαγεία**».

Περιέργως μόνο το Βατικανό δεν έχει ενδοιασμούς στα ανοίγματα αυτά, υποβαθμίζοντας την επικινδυνότητά τους. Επιβεβαιώνονται, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, οι πληροφορίες των δημοσιογράφων που το θέλουν να ερευνά³⁸ από παλιά το θέμα, και να έχει συνάψει ακόμη και «σχέσεις» με υλοποιημένους "εξωγήινους", οι οποίοι εξ άλλου περιφέρονται μέσα στις υπόγειες πόλεις που κατασκευάζονται εντατικά σε Αμερική και άλλες χώρες... Το θέμα είναι σοβαρό γιατί αφήνει υπόνοιες ότι ορισμένες αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, στις μεγάλες χώρες, παίρνονται

³⁵ Ο ομολογητής γέροντας Γαβριήλ, από την Γεωργία, ο διά Χριστόν σαλός (1929-1995) που έκαψε μάλιστα ένα 12μετρο πορτρέτο του Λένιν την πρωτομαγιά του 1965 στην Τιφλίδα, έλεγε: «Στους έσχατους χρόνους να μην κοιτάτε τον ουρανό: Μπορεί να πλανηθείτε από τα ψευδοσημεία που θα παρουσιάζονται εκεί. Θα εξαπατηθείτε και θα απωλεσθείτε... **Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα! Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του Διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητάει βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες**».

³⁶ «Σε μια πρόσφατη βιβλιογραφία, λέει ο π. Σεραφεΐμ, των φαινομένων UFO που ετοίμασε η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για το γραφείο επιστημονικής έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η εισαγωγή δηλώνει ότι «**Πολλές από τις αναφορές UFO που δημοσιεύονται τώρα στον λαϊκό Τύπο εξιστορούν υποθετικά συμβάντα που είναι χτυπητά παρόμοια με τη δαίμονο-καταληψία και τα ψυχικά φαινόμενα που είναι γνωστά από παλιά στους θεολόγους και τους παραψυχολόγους**». Οι περισσότεροι ερευνητές UFO στρέφονται τώρα στο πεδίο του αποκρυφισμού και στη δαιμονολογία για την ανάλυση των φαινομένων τα οποία μελετούν. Πολλές πρόσφατες μελέτες των UFO από ευαγγελικούς προτεστάντες, συγκεντρώνουν όλα αυτά τα στοιχεία και φτάνουν στο συμπέρασμα ότι **τα φαινόμενα UFO είναι απλώς και ακριβώς δαιμονικής προέλευσης**». Κεφ. 4. Εξήγηση των φαινομένων UFO, από το «**Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ**». Δείτε το online: www.imdle.org/diaf/files/2012/Rose-UFO-Future_relegion.pdf

³⁷ UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 220

³⁸ Δείτε σχετικά στο «Τι θα γίνει το 2012»: www.imdle.org/diaf/files/2012/2012.pdf

κατόπιν εντολής των υλοποιημένων αυτών πονηρών αγγέλων³⁹.

Δεν είναι μικρό επομένως να εισάγεται η πίστη στους «εξωγήινους», και να θεωρούμε ότι αυτό δεν αντιβαίνει στην (ορθή) πίστη στον Θεό. **Αυτή ακριβώς είναι η πνευματική κατάσταση, να μην διακρίνεται ποιος είναι ο Ουρανός και ποιος ο Άδης, στην οποία φτάσαμε ήδη, με συνέπεια να ανοίγει κατά την 5η σάλπιγγα της Αποκάλυψης το φρέαρ της αβύσσου.** Το μήνυμα είναι επομένως εξόχως πνευματικό.

Οι συνέπειες στο υλικό πεδίο είναι ο πυρηνικός πόλεμος, που σχεδιάστηκε προφητικά, πριν 400 χρόνια, στην τοιχογραφία της Μονής Αγίου Διονυσίου με το χαρακτηριστικό μανιτάρι, και οι λοιπές πολεμικές προετοιμασίες που εικονίζονται στην μορφή των ακρίδων. Μετά ένα διάστημα 5 περίπου μηνών προετοιμασίας της μεγάλης σύγκρουσης, και συγχρόνως αφόρητης θλίψης για τα επερχόμενα από τους μη έχοντας το σφράγισμα του Θεού, γίνεται ο μεγάλος πόλεμος που περιγράφεται στην 6η σάλπιγγα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

(Το σάλπισμα του 6ου αγγέλου)

9-13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, **9-14** λέγοντος τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ· ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

9-15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἠτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἑνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

9-16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δύο μυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.

9-17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακίνθινους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαι τῶν ἵππων ὡς κεφαλαι λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ

9-13 Και ο έκτος ἄγγελος σάλπισε. Και ἄκουσα μία φωνή από τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού, που είναι μπροστά στο Θεό, **9-14** να λέει στον έκτο ἄγγελο που έχει τη σάλπιγγα. **Λύσε τους τέσσερις ἀγγέλους τους δεμένους πάνω στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη.**

9-15 Και λύθηκαν οι τέσσερις ἄγγελοι, οι προετοιμασμένοι γι' αυτήν την ώρα και ημέρα και μήνα και χρονιά, για να σκοτώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων.

9-16 Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού είναι διακόσια εκατομμύρια (2x10.000x10.000), ἄκουσα τον αριθμό τους.

9-17 Και μ' αυτό τον τρόπο είδα τους ἵππους στην ὄραση και αυτούς που κάθονται πάνω τους: Να ἔχουν θώρακες πύρινους (κόκκινους) και υακίνθινους (γαλάζιους) και θειαφένιους (κιτρινωπούς)· και τα κεφάλια των ἵππων σαν κεφάλια λιονταριών, και από τα

³⁹ Δεν μπορεί η Αμερική να έχει σκάψει γύρω στις 150 υπόγειες πόλεις, και ο πρόεδρος Ρήγκαν να εξαγγέλει από το βήμα του ΟΗΕ ότι θα υπάρξει απειλή από το διάστημα, και συγχρόνως μεγάλοι επιστήμονες, όπως ο Βέρνερ Φον Μπράουν να είναι μυημένοι στο θέμα, και το Βατικανό να ψάχνει για εξωγήινους χωρίς λόγο. Αυτοί οι δύσπιστοι αν δεν είχαν λόγο δεν θα συμπεριφέρονταν έτσι. Η σχέση των πολιτικών με την μασονία και τον αποκρυφισμό δείχνει ότι η πλάνη είναι προχωρημένη σ' αυτούς τους κύκλους, και επομένως με κανένα άλλο, υλοποιημένο ή μη, πνεύμα δεν θα μπορούσαν αυτοί να έρθουν σε επαφή παρά μόνο με δαίμονες. (Διαβάστε: «Τι θα γίνει το 2012»)

καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

9-18 ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

9-19 ἢ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστὶ καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλὰς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσι.

9-20 καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἰδῶλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,

9-21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.

στόματά τους βγαίνει φωτιά και καπνός και θειάφι.

9-18 Από τις τρεις τούτες πληγές σκοτώθηκαν το ένα τρίτο των ανθρώπων, δηλαδή από τη φωτιά και τον καπνό και το θειάφι που βγαίνει από τα στόματά τους.

9-19 Γιατί η δύναμη των ἵππων είναι στο στόμα τους και στις ουρές τους· γιατί οι ουρές τους είναι ὅμοιες με φίδια που ἔχουν κεφάλια και με αυτές βλάπτουν.

9-20 Και οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, που δεν σκοτώθηκαν με τις πληγές αυτές, δεν μετάνιωσαν (για να μεταστραφούν) από τα ἔργα των χειρῶν τους, ὥστε να μην προσκυνήσουν τα δαιμόνια, και τα εἰδῶλα τα χρυσά, και τα αργυρά, και τα χάλκινα, και τα λίθινα, και τα ξύλινα, που οὔτε να βλέπουν μπορούν, οὔτε να ἀκούουν, οὔτε να περπατοῦν.

9-21 Και **δεν μετάνιωσαν** από τους φόνους που ἔκαναν, οὔτε από τις μαγείες τους, οὔτε από την πορνεία τους, οὔτε από τις κλεψιές τους.

Ερμηνεία:

Η 5η σάλπιγγα δια των αισθήσεων φέρνει ἀφόρητη θλίψη στους ανθρώπους που τους βρίσκει ἀνέτοιμους πνευματικά. Είναι ἐπόμενο αυτοί να αποτελοῦν την μεγάλη πλειοψηφία, «**διότι «πλατεία ἡ πύλη (των αισθήσεων) και ευρύχωρος ἡ οδός (ἡ γεμάτη ἀπὸ ὅλα τα εἶδη των φαντασιώσεων) ἡ ἀπάγουσα (φέρουσα) εἰς τὴν ἀπώλειαν, και πολλοὶ εἰσιν (εἶναι) οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς».** Αντίθετα γίνεται στενή στους ευσεβεῖς ἡ πύλη των αισθήσεων, **με τον ἔλεγχο που ασκεῖ ο φιλόθεος νους,** και ἐπειδὴ αὐτὸ φέρνει ἀρχικὰ θλίψη ἀπὸ τον περιορισμὸ των κοσμικῶν ψευτο-χαρῶν και διασκεδάσεων, λίγες μόνο γενναῖες ψυχές καταφέρνουν να βρουν τὴ ζωὴ που δίνεται ἀπὸ το Θεό, ἡ ὁποία εἶναι διαρκῆς χαρὰ και ἀληθινὴ **εἰρήνη τῆς ψυχῆς**⁴⁰.

Στην 6η λοιπὸν σάλπιγγα βλέπομε που καταλήγουν ὅσοι δεν χρησιμοποιοῦν το νου τους με τρόπο θεάρεστο. Διότι **ο νους εἶναι 6ος,** μετὰ τον ἀριθμὸ των 5 αισθήσεων. Το ἕξι χαρακτηρίζει τον διανοητὴ ἄνθρωπο, ἀσχέτως του τι σκέπτεται. Αν εἶναι ο νους του στο ἀγαθὸ τότε το ἕξι (6) λαμβάνεται με καλὴ ἔννοια. Αν ὄχι τότε προσδιορίζει κάτι κακό. Οι ἀριθμοὶ ἀπὸ μόνου τους δεν εἶναι οὔτε καλοὶ οὔτε κακοί.

⁴⁰ (Ματ. Ζ 14) Τὴ στενὴ ἡ πύλη και τεθλιμμένη ἡ οδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, και ολίγοι εἰσὶν οἱ εὐρίσκοντες αὐτήν!

Σήμερα που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί πολύ το νου του δημιουργεί πολλά. Άλλα καλά και ωφέλιμα και άλλα επιβλαβή και άχρηστα. Όμως έτσι, αυτή την διανοητική εποχή, φανερώνεται καλύτερα το χάρισμα αυτό που του έδωσε ο Θεός, αποδεικνύοντας ότι **το έξι χαρακτηρίζει τη δημιουργική δύναμη της φύσης** κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή⁴¹.



Άνω η τοιχογραφία του πολέμου των 200 εκατομμυρίων μηχανοκίνητων στρατιωτών, της 6ης σάλπιγγας

Εδώ η δημιουργικότητα του ανθρώπου αφού δόθηκε στο κακό, έφτασε σε μια μέγιστη τιμή κακίας που εκφράζεται από τον αριθμό 2×10^8 (200.000.000) στρατιωτών της πολεμικής μηχανής (ίππου) των αντιπάλων. Επειδή ο άνθρωπος εγκατέλειψε το νόμο του Θεού που εκφράζεται από τον αριθμό **10, των εντολών**, και μάλιστα το έκανε επανειλημμένα, ώστε να φτάσει η κακία στην **8η δύναμη**, τότε απέρχεται από τον κόσμο αυτό, στην αιώνια (χαρακτηρισμένη από το «8») κατοικία του, που δεν είναι άλλη από τον Άδη και την Κόλαση, τον τόπο όσων δεν τήρησαν τη **διπλή εντολή της αγάπης**: προς το Θεό και τον συνάνθρωπό τους.

Ο ίππος δηλώνει ισχύ⁴², η οποία όπως λέγει⁴³ ο άγιος Μάξιμος, αν χρησιμοποιηθεί για καλό, τρέχει τον δρόμο των αρετών με ζωηράδα και με χαρούμενο τόνο. Εδώ όμως αντίθετα έχομε ισχύ που τρέχει την οδό της μέγιστης κακίας (του πολέμου) με βία και απανθρωπιά.

Η πολεμική αναμέτρηση ξεκινάει όταν λύνονται οι 4 άγγελοι του Ευφράτη: **«Λύσε τους τέσσερις αγγέλους τους δεμένους πάνω στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη»**. Στην τοιχογραφία παρίστανται οι 4 άγγελοι με φωτοστέφανα. Είναι μια εκδοχή αυτή μελετητών της Αποκαλύψεως, να θεωρούνται δηλαδή άγιοι αυτοί οι άγγελοι, και όχι πονηρά πνεύματα (δαίμονες). **Όμως οι άγιοι άγγελοι απλώς υπακούουν στο θέλημα του Θεού, χωρίς να χρειάζεται το «δέσιμό τους»**. Αυτό το

⁴¹ «...ό έξι τήν ποιητικήν σημαίνει τής φύσεως δύναμιν, ως τέλειος και εκ τῶν ιδίων μερῶν συνιστάμενος - διό και ἐν ἑξ ἡμέραις πεποιηκέναι τὸν Θεὸν τὸν κόσμον γέγραπται» (προς Θαλάσσιον ερώτησις νε').

⁴² Και στις ημέρες μας γίνεται φανερό από το ότι ο ίππος αποτελεί ακόμη μονάδα μέτρησης ισχύος.

⁴³ «Ἴππος ἐστὶν ὁ ἐν τῷ δρόμῳ τῶν ἀρετῶν κατὰ τὸν βίον ἔχων ὅλην τοῦ θυμοῦ τὴν εὐτονίαν».

δέσιμο όπως και στην περίπτωση του Σατανά, εφαρμόζεται μόνο στα πονηρά πνεύματα, και είναι γνωστά τέτοια δαιμόνων και από αγίους.

Η φωνή που προστάζει να λυθούν οι 4 άγγελοι προέρχεται από το Ουράνιο θυσιαστήριο. Αλλά **ο ίδιος ο Χριστός είναι το αληθές Ιλαστήριον**, και οι ψυχές των Μαρτύρων της πίστεως δεν το αποχωρίζονται αλλά είναι πάντα κάτω από Αυτό (Αποκ. 6,9). Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τον Χριστό σαν Μάρτυρα του Θεού Πατρός να έχει εισακούσει ήδη τους δικούς Του Μάρτυρες, στους οποίους προηγουμένως «ειπώθηκε να αναπαυτούν ακόμα λίγο χρόνο **ωσότου ολοκληρώσουν (τη μαρτυρία τους) και οι σύνδουλοί τους και οι αδελφοί τους που πρόκειται να θανατώνονται όπως και αυτοί**». Επομένως, έληξε η περίοδος που δόθηκε γενικά σε όλους όσους θέλουν να τρέξουν το δρόμο της καλής ομολογίας υπέρ της πίστεώς μας και του Μαρτυρίου, και τώρα αρχίζει ο πόλεμος της αλληλοεξολόθρευσης των αμετανόητων πονηρών ανθρώπων.

Μία είναι η φωνή και από τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου, διότι ο Λόγος δια των τεσσάρων Ευαγγελίων εκφράζεται σαν με μία φωνή. Και αυτό δηλώνει ότι οι μη τηρούντες τα εκεί γραφόμενα αποβάλλονται ομόφωνα όταν η κακία έχει φτάσει στο απροχώρητο⁴⁴. Το πότε θα γίνει αυτό είναι με ακρίβεια γνωστό στο Θεό, αλλά καμιά ανθρώπινη επιστήμη δεν μπορεί να το προσδιορίσει, γιατί εξαρτάται από την κατάσταση των ψυχών τον καιρό εκείνο.

Οι άγγελοι είναι δεμένοι πάνω από τον Ευφράτη. Αυτό δηλώνει αφ' ενός την αγαθή θέληση του Θεού που δεν αφήνει τα πονηρά πνεύματα να λυμαινούνται κατά τη βούλησή τους την ανθρωπότητα, και αφ' ετέρου την καταστροφή που θα προκύψει όταν ο Ευφράτης αντί της ροής που μοιράζει ευφροσύνη, βαφεί στο αίμα. Ο Ευφράτης δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος ποταμός, αλλά δηλώνει γενικότερα ένα **όριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης**, (όπως και παλιότερα ήταν ένα όριο μεταξύ Περσών και Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας). **Το όριο αυτό περνάει από το Ισραήλ αλλά και από την Ελλάδα**, γιαυτό ήδη ο Θεολόγος μας έδωσε, από την 5η σάλπιγγα, το όνομα του δαίμονα αρχηγού του πολέμου στα Εβραϊκά και Ελληνικά: **Αββαδών και Απολλύων** (φονιάς - ολικός καταστροφέας ψυχής και σώματος). Επειδή τον επισημαίνει με το άρθρο **«τὸν» (ἄγγελον τῆς ἀβύσσου)**, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν είναι κάποιος άγνωστος, αλλά ο Σατανάς με όνομα που χαρακτηρίζει την αποστολή του. Ο ίδιος εξ άλλου στην περίπτωση του Μοτοβίλωφ, βιαζόμενος⁴⁵ κατά τους εξορκισμούς να ομολογήσει ποιος είναι, είχε πει: **«Είμαι ο Αββαδών, είμαι αυτός που θα ζω μέσα στον Αντίχριστο»**. Γνωρίζουμε όμως ότι στον Αντίχριστο θα κατοικεί ο ίδιος ο Σατανάς.

Οι απώλειες από την πρωτοφανή ανθρωποσφαγή θα είναι το τρίτον της ανθρωπότητας. Αν ληφθούν υπ' όψιν και οι απώλειες από τα κακά επακόλουθα του πολέμου, πείνα και αρρώστιες, τότε είναι λογικό να μείνει τελικά το μισό ή και το 1/3 της ανθρωπότητας, όπως λέγεται ότι δήλωσε η Παναγία στο Αρμένιο⁴⁶.

Η καταστροφή γίνεται από τα στόμια των όπλων που σκορπούν **φωτιά, καπνό και θείο (θειάφι)** σε όσους προηγουμένως σκορπούσαν από το στόμα τους την κατακαίουσα τις ψυχές ποικίλη εμπάθεια, που συσκοτίζοντας το νου κατέληγε σε

⁴⁴ Το συμβολιζόμενο με το 2 μυριάδες μυριάδων που εξηγήσαμε πριν.

⁴⁵ Διαβάστε το, μαζί με το άκρως σημαντικό μήνυμα για την εποχή μας: www.imdle0.gr/diaf/2006/16-motovilov-new.pdf

⁴⁶ Δείτε την 110 στις προφητείες του Αγίου Κοσμά: www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

αιρέσεις και αθεΐα. **«Οι πληγές αυτές μάλλον συμβολίζουν (αποτυπώνουν στο γήινο πεδίο) τις αμαρτίες που κατακαίουν τούς καρπούς της καρδιάς με το δηλητήριο των δαιμονικών κεντρισμάτων, υποκινήσεων και πειρασμών»** λέει ο άγιος Αδρέας Καισαρείας (κεφ. 27). Και η βλάβη από τις πονηρές μνήμες, που ακολουθούν τις εμπαιχτικές πράξεις, τυπώνεται κι αυτή στην καταστροφικότητα των όπλων του πολέμου, δεν δίνεται μόνο σαν αλληγορία: **«οι ουρές τους είναι όμοιες με φίδια που έχουν κεφάλια και με αυτές βλάπτουν»**. Μαζί όμως με το θάνατο του σώματος έρχεται ο πνευματικός θάνατος, δηλ. η διακοπή των χαρισμάτων του Θεού. Ισχύει και εδώ το **«ο θάνατος και ο Άδης ηκολούθει»** της 4ης σφραγίδας (6,8).

Ο πόλεμος αυτός είπαμε ότι προετοιμάζεται επειδή δεν βρίσκεται ειρηνική λύση μετά το κατέβασμα των Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν λοιπόν των προετοιμασιών γίνεται η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των εμπόλεμων⁴⁷, στα μέρη του Ισραήλ, κοντά στη Νεκρά Θάλασσα. Στον **προφήτη Ιεζεκιήλ** μας παραπέμπει ο γέροντας Παΐσιος για να μάθουμε τι θα συμβεί. Γράψαμε γι' αυτό στον α' τόμο των Προφητειών.

Εδώ λέμε περιληπτικά ότι ο προφήτης μιλάει αφ' ενός για την **Εκκλησία** την οποία βάζουν στο στόχαστρο οι Αντίχριστες δυνάμεις από παλιά, και αφ' ετέρου για τους **λαούς** που προφυλάσσονται από την καταστροφή για να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο μετά τον πόλεμο. Έχομε κοινή ανάπτυξη των σχετικών γεγονότων, διότι πνευματικά αυτά ταιριάζουν.

Η Εκκλησία προφυλάσσεται από την εξοντωτική μανία των αντιχρίστων κοσμικών αρχόντων - τύπου Γωγ, όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε και παντού στη Γη, όπως στην εποχή του κομμουνισμού από τους τότε αντιχρίστους, και κυρίως στη Συντέλεια οπότε ο Γωγ (που σημαίνει σκότος) θα εκπροσωπεί τον έσχατο Αντίχριστο. Και επειδή ο Αντίχριστος θα προέρχεται από τη Ρωσία⁴⁸ είναι επόμενο εσχατολογικά μιλώντας από παλιά ο Θεός να καταφέρεται ιδιαίτερα κατά του άρχοντα της Ρωσίας: **«ίδου ἐγὼ ἐπὶ σὲ (έναντίον σου) Γὼγ ἄρχοντα Ῥώσ, Μοσὸχ καὶ Θεοβέλ»**.

«Θ' ανέβω»,⁴⁹ λέει ο Γωγ, **«έναντίον γης αφημένης χωρίς προστασία, θα ἔλθω εναντίον ὅσων ησυχάζουν σε μέρη ήσυχα, εναντίον ὄλων ὅσων κατοικούν ειρηνικά σε ὅλη τη Γη, εκεί που δεν υπάρχει τείχος, ούτε μοχλοί, και θύρες⁵⁰ δεν υπάρχουν σ' αυτούς»**. **Εδώ αναφέρεται σαφώς στην Εκκλησία, τον πνευματικό Ισραήλ**, που όχι μόνο δεν έχει όπλα, αλλά ούτε αμυντικά προστατευτικά μέσα όπως ήταν τα τείχη, οι θύρες και οι μοχλοί σε παλιότερες εποχές. Και αυτό γίνεται για λεηλασία των υλικών αφιερωμάτων (του προνομεύσαι προνομήν) και λαφυραγώγηση (σκυλεύσαι σκύλα). Προσθέτει όμως **«(θα ἔλθω) και εναντίον λαού ο οποίος έχει συγκεντρωθεί**

⁴⁷ Ξεπεσμένων "Χριστιανικών" λαών κυρίως, γιαυτό ο πόλεμος ονομάζεται «έμφυλος» κατά τον άγιο Ταράσιο.

⁴⁸ Κατά τον άγιο Σεραφεΐμ του Σαρῶφ (βλ. «Επίτομο»), από γενετική επέμβαση (κλωνοποίηση) που θα γίνει στην μητέρα του, η οποία θα ανήκει στην Εβραϊκή φυλή του Δαν.

⁴⁹ **Ιεζ. 38,11** καὶ ἐρεῖς· ἀναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπερρόιμμένην, ἤξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ οἰκοῦντας ἐπ' εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας γῆν, ἐν ἣ οὐχ ὑπάρχει τείχος οὐδὲ μοχλοί, καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς.

Ιεζ. 38,12 προνομεῦσαι προνομήν καὶ σκύλα σκυλεύσαι αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖράς μου εἰς τὴν ἡρηλωμένην, ἢ κατωκίσθη, καὶ ἐπ' ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, πεποιηκότας κτήσεις, κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς.

⁵⁰ Δεν υπάρχει κοσμικού τύπου ασφάλεια στην Εκκλησία, γιατί είναι μέχρι τη Συντέλεια ανοικτή σε όλους όσους θέλουν να προσέλθουν και δια των Μυστηρίων να σωθούν.

από πολλά άλλα έθνη, τώρα δε έχουν κατασκευάσει και αποκτήσει ιδιοκτησίες και κατοικούν στο κέντρο της γης». Εδώ αναφέρεται στο λαό του Ισραήλ, ο οποίος επιτρέπεται από το Θεό να επιστρέψει στη χώρα του στους έσχατους καιρούς, από τη διασκόρπισή του στα άλλα έθνη.

Συνεπώς έχομε τον πνευματικό Ισραήλ, την Εκκλησία, να προστατεύεται από το Θεό, και συγχρόνως τον συνηγμένο από πολλά έθνη λαό του παλιού Ισραήλ, ο οποίος καλείται να ενωθεί στην Εκκλησία. Ήδη άρχισε η προσέλευση των Εβραίων στην Ορθοδοξία, με πρώτους τους προερχόμενους από ανατολικές χώρες, γι' αυτό θαυματουργικά (και μόνο) διασώζεται από τη λαίλαπα του πολέμου. Θα υπάρξουν όμως πολλά θύματα και υλικές καταστροφές και στο Ισραήλ, που τώρα στηρίζεται στη δύναμη των όπλων, συμβατικών και μη, γιατί πρέπει τότε οι Εβραίοι,⁵¹ όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, να «καταλάβουν τα λάθη τους», που είναι κυρίως πνευματικά.

Η Ελλάδα δεν αναφέρεται εμφανώς, γιατί ο Θεός δεν μεροληπτεί υπέρ προσώπων ή εθνών. Όμως στο βαθμό που διαφυλάττει την πίστη θα διασωθεί. Και η αναφορά του προφήτου Ιεζεκιήλ⁵² **«και θα αποστείλω πυρ εναντίον του Γωγ, και θα κατοικηθούν τα νησιά με ειρήνη, και θα γνωρίσουν όλοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος»**, περιλαμβάνει μαζί με τη σωτηρία των κατά τόπους Εκκλησιών και την Ελλάδα, που έτσι, σαν «νήσοι» αναφέρεται (όπως και οι Εκκλησίες) συχνά στη Γραφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι **ο Γωγ θεωρείται σαν μία ενιαία πολεμική μηχανή**, και γι' αυτό οι μάχες του θεωρούνται εμφύλιες: **«μάχαιρα ανθρώπου επί τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται»**. Στον «Α' τόμο των Προφητειών» εξηγήσαμε ότι **ο Γωγ**, όπως ερμηνεύουν οι Πατέρες τον Ιεζεκιήλ, εμφανίζεται την εποχή της Συντελείας, και **είναι τότε ο τελικός Αντίχριστος**, που με τη μορφή διωγμών κατά των Χριστιανών που δεν λαμβάνουν το χάραγμα, αντιπαρατάσσει τις συστρατευμένες δυνάμεις όλων των εθνών εναντίον τους. **Τώρα, πριν τον «Γενικό Πόλεμο», είμαστε στην εποχή της «πρόβας» που θα αποτύχει**, που έχει πολλές ομοιότητες με την εποχή του Αντιχρίστου, αλλά με χαμηλότερα επίπεδα εμπειρίας και καταστροφών.

Όπως την εποχή του Αντιχρίστου θα υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση, έτσι και τώρα υπάρχει ένα ανώτατο (φανερó) επιτελείο (G20, πριν G8) που αποφασίζει για τα θέματα του πλανήτη. Ήδη η παγκοσμιοποίηση έχει ξεκινήσει, αλλά ο πόλεμος θα καταστρέψει την ολοκλήρωσή της, πριν αναλάβει ο Αντίχριστος την εξουσία όλης της Γης. Τώρα, πάντως, **οι στρατοί της Ανατολής βρίσκονται σε συνεννόηση με τους στρατούς της Δύσης**. Το NATO και η Ρωσία με τους συμμάχους της (CSTO) έχουν κοινό ρόλο, να είναι χωροφύλακες του πλανήτη.



Αριστερά το σήμα του **Collective Security Treaty Organization (CSTO)** που στις 18-9-2003, αντικατέστησε την συμφωνία **Treaty on Collective Security (TCS)** της 15-5-1992.

Ακόμα και στο σήμα τους, NATO και CSTO, μοιάζουν εξαιρετικά!



⁵¹ Και όχι μόνο οι Εβραίοι. Η Παναγία η υπάρχουσα προειδοποιεί και τους δικούς μας (Ορθοδόξους του Ισραήλ) ότι θα πέσει θανατικό και σ' αυτούς από πολλά χρόνια πριν, γιατί έδωσε εντολή η ομώνυμη εικόνα της να αγιογραφηθεί με πένθιμα ρούχα: www.imdle0.gr/diaf/2006/04-Panagia_yparx.pdf

⁵² **Ιεζ. 39,6** «και αποστειλω πυρ επί Γώγ, και κατοικηθήσονται αί νήσοι επ' ειρήνης· και γνώσονται ότι εγώ είμι Κύριος».



Το σήμα του συμβουλίου **NATO - Ρωσίας**, αριστερά.

Η παγκοσμιοποίηση θέλει να ελέγχει τους στρατούς, σε πρώτη φάση, σαν να αποτελούν ένα σώμα.

Θα τους πρόσφερε στον αναμενόμενο ηγεμόνα της (Αντίχριστο) αν προλάβαινε...

Συνεπώς όταν ο προφήτης αναφέρεται σε Γωγ και Μαγώγ, στην πραγματικότητα δείχνει με την παραλλαγή των ονομάτων ότι **πρόκειται για μία δύναμη που εμφανίζεται σαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα!** Και τώρα είναι η πρόβα, ένας τύπος (μοντέλο) των γεγονότων της Συντελείας. Εμφανίζεται ο Γωγ το μεγάλο σκότος, και ο **δήθεν μη-Γωγ** δηλ. Μαγώγ, ο οποίος αποτελείται προφανώς από δημοκρατίες γι' αυτό και του απευθύνεται (ο προφήτης) όχι σαν σε άρχοντα Μαγώγ αλλά στη **γη του Μαγώγ**.

Η πολεμική μηχανή επομένως των λαών που θέλουν να επιβάλλουν τη Νέα Τάξη, (δηλ. την παγκόσμια υπό τον Αντίχριστο κυβέρνηση) θα καταστραφεί από τη **μάχη που είναι μια προτύπωση του τελικού Αρμαγεδώνα**, έξω από το Ισραήλ. Και μετά θα αλληλοσφαγούν και οι εφεδρείες τους στον **επόμενο γύρο που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη**.

Το κέντρο του κακού παραμένει ο Γωγ, ο οποίος είναι ο Αντίχριστος, την εποχή της Συντελείας. Τότε, όχι στην πρώιμη εποχή των σαλπίγγων που περνάμε, αλλά των φιαλών οι οποίες εκχέουν το περιεχόμενό τους μετά την αναλαμπή της Ορθοδοξίας, κατά την εποχή του τελικού Αντιχρίστου, γίνεται ο Αρμαγεδών. Στην **6η φιάλη** ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει **«Και τους σύναξε στον τόπο που καλείται εβραϊκά Αρμαγεδών»** (16,16).

Η 6η φιάλη αφορά όπως και η 6η σάλπιγγα πάλι τον **Ευφράτη**: **«Και ὁ ἔκτος (ἄγγελος) ἔξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἐτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου»**. (16,12).

Η Αποκάλυψη επομένως δείχνει καλύτερα ότι **τώρα, είμαστε στην πρόβα των γεγονότων της εποχής των «φιαλών»** (που αδειάζουν το περιεχόμενό τους την εποχή της Συντελείας), δηλ. **είμαστε στην εποχή των πρώτων ἑξι σαλπίγγων**. Τα γεγονότα σαλπίγγων και φιαλών είναι ανάλογα, αλλά τα τελευταία είναι τα πιο φοβερά, και δηλώνουν ολοκληρωτικές καταστροφές, και τελειωτική κρίση.

Ο Ιεζεκιήλ αναφέρεται επίσης σε **δύο ομοιάζουσες μάχες**, με χρονολογική διαφορά μεταξύ τους. Την προφητεία του, συνιστούσε ο άγιος γέροντας Παῖσιος ο Αγιορείτης (+1994), να μελετάμε και για τα άμεσα γεγονότα (του 3ου Π. Πολέμου). Και ο άγιος Οικουμένιος, στην ερμηνεία του της Αποκάλυψης, λέει: **«περὶ τούτων, τοῦ γὼγ καὶ τοῦ μαγὼγ, καὶ ὁ θεσπέσιος προφήτης Ἰεζεκιήλ παρέδωκε»**. Η πιο μεγάλη μάχη είναι η άκρως εσχατολογική⁵³ όπου ο **Αρμαγεδών** είναι, όπως ερμηνεύεται, η **«διακοπή»** των χαρισμάτων του Θεού στους πολεμίους της Εκκλησίας. Η άλλη μάχη

⁵³ Στην μάχη αυτή δίνουν το βάρος της ερμηνείας τους οι Πατέρες, όπως εξηγείται στον Α' τόμο των Προφητειών.

είναι στην εποχή μας, μετά τη λήξη της οποίας οι Έλληνες θα πάνε στο πεδίο της μάχης σαν **νεκροθάφτες**, όπως φανέρωσε επίσης ο άγιος Παΐσιος.

Αναμένεται επομένως ένας ηγέτης, τύπος του τελικού Γωγ, να προκαλέσει τον πόλεμο στα όρια του Ισραήλ. Ο άγιος Μεθόδιος τον αναφέρει σαν «**λύκο αγριώδη**» ο οποίος έρχεται μετά τους 3 προνοητές, αφού «**δύσει ο προφητεύων**» (δηλ. όταν οι επόμενοι δεν θα θέλουν να ακούνε για προφητείες και λόγο Θεού) και μετά από άλλον, αυτόνομο: «**...και μετά τούτον εγερθήσεται αυτόνομος, και μετά τούτον **έτερος λύκος αγριώδης**⁵⁴, και δείρωσι τους Ισμαηλίτας και διώξωσιν έως εις Κολωνείαν (Βυζαντινή επαρχία βόρεια της Συρίας, προς το Ιράκ)· και ταραχθήσονται και τα καθήμενα έθνη άτινα εισίν επί τα βόρεια μέρη (που αποτελούν τύπο του εσχατολογικού Μαγώγ) κινήσουσι μετά μεγάλης βίας και δριμύτητος θυμού...**». Το αποτέλεσμα θα είναι ο 3ος παγκόσμιος ή γενικός πόλεμος και η πολύνεκρη μάχη στην περιοχή του Αρμαγεδδόνα.



Μεταξύ άλλων και η Βυζαντινή επαρχία ή «**Θέμα**» της Κολωνείας. (Wiki)

Συνοπτικά:

Μπορούμε να πούμε ότι αναμένομε, από τις τελευταίες σάλπιγγες (5η και 6η), ένα μέτωπο Ανατολής - Δύσης, και μια διακοπή της ευφροσύνης παντού στον πλανήτη, διότι οι 4 άγελος του κακού θα αναστατώσουν όλες τις χώρες οδηγώντας τις στον όλεθρο του πολέμου. Το μέτωπό του θα διέρχεται από Ευφράτη, Ισραήλ και Ελλάδα. Από ότι προκύπτει από τα λόγια του Αγίου Κοσμά θα ανάψει πρώτα από «κάτω», γιατί αν άναβε από «πάνω» θα καταστρεφόμασαν. Από ότι εξετάσαμε ως τώρα, όμως, **βλέπουμε να προηγείται του μεγάλου πολέμου της 6ης σάλπιγγας το χτύπημα των Τούρκων και το κατέβασμα των Ρώσων**. (Η 7η σάλπιγγα αφορά τα έσχατα, και δεν αναλύεται τώρα). Άρα ξεκινάνε από εμάς τα γεγονότα; **Όχι οι μεγάλες μάχες**, γιατί πριν τις τελευταίες σάλπιγγες είναι οι προειδοποιήσεις του Αετού της Αποκαλύψεως, που και από μόνες τους αποτελούν αξιοσημείωτα γεγονότα.

Είδαμε ότι η πρώτη προειδοποίηση η σχετική με την 5η σάλπιγγα δόθηκε, και κανείς δεν φαίνεται να την έλαβε υπόψιν του. Η επόμενη προειδοποίηση - ουαί που έχει σχέση με τον Ευφράτη θα είναι εκείνη που θα κάνει τον γενικευμένο πόλεμο κοντινό: «**Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι**». (71η) Μπορεί να «πιαστεί» από χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν ή και άλλες ακόμη χώρες. Τότε τα πράγματα θα μπλέξουν επικίνδυνα, γιατί θα χρειαστεί να βοηθήσουν τους

⁵⁴ Προφανώς θα είναι άθεος, τύπος του εσχατολογικού Γωγ, πιθανότατα κομμουνιστικών αντιλήψεων.

δορυφόρους τους οι υπερδυνάμεις. Για να ξεκινήσει ο πόλεμος θα “χρειαστούν” ίσως νέες “τρομοκρατικές” ενέργειες, πολύ χειρότερες⁵⁵ από την 11η Σεπτεμβρίου (την ονομαζόμενη «9-11» δηλ. την πτώση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη), όπως η τύπου **BlackJack**, με πολύ ισχυρά μέσα, πυρηνικά ή βιολογικά. Αυτές θα ανήκουν στα προειδοποιητικά «**3 Ουαί**» των τελευταίων σαλπίγγων, καθώς και η αναμενόμενη Έλληνο-Τουρκική σύγκρουση στο Αιγαίο.

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περισσότερο τα πράγματα, διότι πλέον η κατάσταση, παρά τα εμπόδια, θα αλλάζει σταδιακά υπέρ των Ορθοδόξων, και βέβαια υπέρ της Ορθόδοξης Ελλάδας. Επειδή όλα θα γίνονται ξαφνικά,⁵⁶ πρέπει οι Χριστιανοί να είναι πνευματικά έτοιμοι, για να αντιμετωπίσουν τα επερχόμενα δεινά, με τη δύναμη, κυρίως, που παρέχει η Εκκλησία στους πιστούς δια των Μυστηρίων.

Διεύθυνση αρχείου: www.imdleio.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf

15/28-8-2010. Κοίμησις της Θεοτόκου.

+Διευκρινήσεις 18-6/1-7-2015. Οσίου Λεοντίου του Μυροβλύτου.

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

www.imdleio.gr



⁵⁵ Το πρόβλεψε και ο γ. Αμβρόσιος: www.imdleio.gr/diaf/2009/img/g_Ambrosios.pdf Δείτε και το **BlackJack**.

⁵⁶ «Μέ άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε». (34η). «Θάρθει ξαφνικά· ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ' αλώνι». (74η. Οκτώβριος ή Ιούλιος). «Θάρθει ξαφνικά. Να έχετε ένα σακκούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Αυτό θα σας εμποδίσει φεύγοντας. Μη το αφήσετε. Να το πάρετε μαζί σας, για να φάνε τα παιδιά σας».