



Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία κατά τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουν μια ολομέτωπη επίθεση και από πολλές κατευθύνσεις! Οι δυνάμεις του σκότους επιτίθενται συστηματικά για να ξεθεμελιώσουν και τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία μας.

Ο Ελληνικός Λαός, δυστυχώς, μένει απληροφόρητος. Παραμένει στο σκοτάδι, επειδή όσοι έχουν χρέος να τον ενημερώνουν, δηλ. η **Τηλεόραση και οι Εφημερίδες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μετέχουν σε μια ανεπίσημη συνομωσία σιωπής!**

Αποσιωπούν τα σημαντικά και μεγιστοποιούν

τα ασήμαντα! Με τα πολλά «μπλα-μπλά» των φωστήρων, πού παρελαύνουν καθημερινά στα λεγόμενα τηλεοπτικά παράθυρα, **ναρκώνουν με ψυχο-ναρκωτικά** το μυαλό του Έλληνα, ώστε να μη σκέπτεται και να μην αντιδρά.

Στρέφουν την προσοχή μας «στην κυρά τάδε και στο χαμηλό της επίπεδο» (ζητώ συγγνώμη από κάθε κυρία) και αποσιωπούν τα μεγάλα εθνικά ή θεσμικά ζητήματα ή και ενίοτε τα αναφέρουν απλά, χωρίς έμφαση, χωρίς σχόλια! **Τα μεγάλα οικονομικά και όχι μόνο συμφέροντα της ημεδαπής έχουν συνάψει ανίερους συμμαχίες με τα μεγάλα κεφάλαια της αλλοδαπής** ώστε χωρίς αντίδραση η Ελλάδα μας είτε πωλείται, είτε εγκαταλείπει τις πλούσιες ελληνοχριστιανικές παραδόσεις της!

Το είδαμε και το ζήσαμε στο Κυπριακό ζήτημα. Ο Αμερικανικός παράγων χρηματοδότησε με πολλά εκατομμύρια δολάρια δημοσιογράφους, δημοσιογραφικά συγκροτήματα και τηλεοπτικά δίκτυα της Κύπρου, για να προπαγανδίσουν υπέρ του Σχεδίου Αννάν! Μισθωμένοι κονδυλοφόροι και καναλάρχες, υπάρχουν παντού!

Μια σύντομη αναφορά σε μεγάλα εθνικά ή θρησκευτικά ζητήματα θα επιχειρήσουμε παρακάτω:

1. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έγινε μέγας χορηγός για την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», κατήγγειλε η εφημερίδα «Το Παρόν» στις 16 Απριλίου ε.ε. Δηλ. ενώ οι Κυβερνήσεις της Ελλάδος κάνουν αγώνα για να μην αναγνωρισθεί το κράτος των Σκοπίων με το όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» η Εθνική Τράπεζα γίνεται χορηγός για την πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου, που χρησιμοποιεί τον απαράδεκτο αυτό τίτλο. Εφημερίδες και Τηλεοράσεις όμως τηρούν σιγή ιχθύος, επειδή από την Τράπεζα παίρνουν πολλά λεφτά με τη μορφή διαφημίσεων. **Έλληνες, η Μακεδονία μας πωλείται!**

2. Αλλά και η Κύπρος μας επίσης. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είπαν η κα Κοντολίζα Ραίς της Αμερικής και η κα Ντόρα Μπακογιάννη της Ελλάδος. Ακούσαμε όμως την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να ομιλεί για το Κράτος της Βορείου Κύπρου. Διαβάσαμε στην «ΕΣΤΙΑ», ότι «Ο Πρόεδρος Κλίντον είχε δώσει περισσότερα» (27 Απριλίου). Πληροφορούμεθα, ότι **«Ξαναφέρνουν Ανάν άνευ δημοψηφίσματος»** και ότι «Τά δώσαμε όλα πάλι στους Τούρκους, κατ' εντολήν της Ουάσιγκτον... Μιλούν για ξεβράκωμα της Αθήνας».

3. Στον οικονομικό τομέα φέρεται, ότι έγινε μία ακόμη ατασθαλία. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, δαπανώντας το ποσό των 3 δις €, εξαγόρασε μια μικρή ιδιωτική Τράπεζα της Τουρκίας. Όλοι σχεδόν κατέκριναν την Εθνική Τράπεζα για την συγκεκριμένη εξαγορά και μερικοί είπαν, ότι το τίμημα θα φθάσει στα 4,5 δις €. Πολλοί μίλησαν για εθνικό φέσι σε βάρος του Ελληνικού Λαού. Γίνεται λόγος μάλιστα και για «μίζα»των 25 δις... «Ποιοί πήραν την «μίζα» των 25 δις;» ερωτά μια κυριακάτικη εφημερίδα (Το Παρόν 23 Απριλίου).

Αλλά κι αυτό το θέμα δεν συζητήθηκε στα τηλεοπτικά παράθυρα, ούτε γράφτηκε κάτι στις Εφημερίδες, πού αντιπροσωπεύουν τα μεγάλα συγκροτήματα. Εν τούτοις πολλές τηλεοπτικός χρόνος καταναλώθηκε για να μάθουμε αν το αρνάκι του Πάσχα θα ήταν γνήσιο ελληνικό, ή αλβανικό ή από την Βουλγαρία.....

Είναι αξιοπρόσεκτα όσα καταγράφει ο άλλοτε Υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών κ. Νικ. Λιναρδάτος πάνω στο ζήτημα αυτό: «Ε! Λοιπόν αυτό το γεγονός δεν υπήρξε για τα κανάλια (της συμφοράς) Mega και ANTENNA. Παρακολούθησα τα κεντρικά και τα μεταμεσημβρινά δελτία τους των ειδήσεων. Αυτή η τόσο σημαντική εξαγορά, δεν υπήρξε, δεν έγιναν δηλώσεις από τούς προέδρους των εμπλεκομένων τραπεζών, δεν ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών τους στα αντίστοιχα χρηματιστήρια...» (βλ. ΕΣΤΙΑ 6 Απριλίου 2006)

4. «Σατανιστές δρουν σε όλη την Ελλάδα» μαθαίνουμε από μια εφημερίδα κουτσομπολιού (Traffic, 28.04.06). Αλλά καμία από τις «σοβαρές» εφημερίδες δεν καταπιάνεται με τέτοιου είδους ζητήματα.

5. Λίγο πριν μπούμε στην Μεγάλη Εβδομάδα λανσάρισαν την είδηση για το «Ευαγγέλιο του Ιούδα», μόνο και μόνο για να πλήξουν καιρία την Ορθόδοξη πίστη μας. Κάθε φορά πού προσεγγίζουμε σε μία μεγάλη εορτή αυτά τα αόρατα στρατηγεία του σκότους εμφανίζουν και ένα ζήτημα για να σταυρώσουν την Ορθοδοξία μας. **Το συγκρότημα Λαμπράκη** έχει πολυδιαφημίσει το «Ευαγγέλιο του Ιούδα» και έχει προβεί σε τρεις μέχρι σήμερα ανατυπώσεις, επειδή εξαντλήθηκαν τα αντίτυπα, όπως αυτό μας πληροφορεί.

6. Σε άρθρα, πού δημοσιεύονται διάσπαρτα εδώ κι εκεί, βλέπουμε κείμενα με τα οποία εμμέσως πλήττεται η Ορθοδοξία μας. Διαβάστε π.χ. το άρθρο «Η εποχή των κεφτέδων και ο επταετής αντίχριστος» στο ΒΗΜΑΖΙΝΟ της Κυριακής των Βαΐων για να διαπιστώσετε πόσο έντεχνα – και δήθεν λογοτεχνικά - εισάγεται η ιδέα καταφρονήσεως της νηστείας της Μεγάλης Παρασκευής, όπου ο αρθρογράφος καταλήγει: «Τόσα χρόνια μετά....κάθε Μεγάλη Εβδομάδατηγανίζω και εγώ κεφτέδες, τιμής ένεκεν. Δεν νηστεύω από άποψη, Καί εις ανάμνησιν».

7. Είναι γνωστό ήδη το ζήτημα της περικοπής της ενόθητος 13 για τους Τρεις Ιεράρχες από το διδακτικό βιβλίο της 3ης Γυμνασίου, την οποία απεφάσισε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.... χάριν περιορισμού του όγκου του διδακτικού βιβλίου. Αυτά όμως είναι σημεία των καιρών. **Από τη διδασκαλία των θρησκευτικών, δια του οποίου αναλύονται κεφάλαια της Ορθοδόξου πίστεως στους μαθητές, περνάμε σιγά σιγά στη διδασκαλία των θρησκείων, πού εξυπηρετεί την παγκοσμιοποίηση.** Σε λίγο τα παιδιά μας θα ξέρουν περισσότερα από το Κοράνιο παρά απ' την Καινή Διαθήκη.

8. Σήμερα φέρουμε στην ευρύτερη δημοσιότητα μια είδηση που αλιεύσαμε στα ψιλά γράμματα μιας μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδος: Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτάθηκε για εξώφυλλο βιβλίου θρησκευτικών η εικόνα της Παναγίας μας, αλλά να είναι γυμνόστηθη! Έτσι επιτυγχάνεται η απαξίωση των ιερών προσώπων της πίστεώς μας. «Η Παναγία η Βρεφοκομούσα απεικονιζόταν με το στήθος έξω! Και τι στήθος, τύφλα νά' χει η Βάνα Μπάρμπα. Αντί να ταΐζει τον Χριστό, πόζαρε σαν τη Ναστάζια του Θέμου....» (βλ. Ο κόσμος του Επενδυτή, 29 Απριλίου). Ευτυχώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο απέρριψε το εξώφυλλο αυτό του «πρωτοποριακού» καλλιτέχνη. Αλλά μέχρι πότε;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η Ελλάδα μας και η Ορθοδοξία μας κινδυνεύουν. Το έγκλημα συντελείται με την συμμετοχή των ΜΜΕ, για τα οποία θα μιλήσουμε άλλοτε.

Αδελφοί Έλληνες, καιρός να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο!

Για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα μας, για την Ορθοδοξία μας!