

ΤΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΘΟ» ΚΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

SATURDAY, MAY 7, 2016

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος γράφει στην «Καθημερινή» της 7ης Μαΐου, άρθρο με τον τίτλο «Η δύναμη της Ορθοδοξίας». Παρά την εκπεφρασμένη καλή διάθεση του κυρίου βουλευτού έχουμε να προβούμε στα πιο κάτω σχόλια:

α.) Σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Χαρακόπουλος τα πιο κάτω: **«Η Ορθοδοξία αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα της διεθνούς πολιτικής»**. Με τη διαπίστωση αυτή εννοεί την πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, προς τον αιρεσιάρχη του Βατικανού, δηλαδή τον Πάπα, να επισκεφθεί τη Λέσβο, πράγμα που συνέβη τον παρελθόντα Απρίλιο, κι από την άλλη σημειώνει τη συνάντηση του Πατριάρχη της Μόσχας Κυρίλλου με τον Πάπα Φραγκίσκο στην Αβάνα της Κούβας τον παρελθόντα Φεβρουάριο.

Αν ξεκινήσουμε από το δεύτερο γεγονός, που προηγείται χρονικά, **η Ορθοδοξία δεν κέρδισε τίποτε**. Οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων από τους Παπικούς Ουνίτες στην Ουκρανία συνεχίζονται ακατάπαυστα. Ο Πατριάρχης Κύριλλος τους ξέχασε για να προσθέσει πόντους στο προσωπικό του γόητρο. Όμως ο μεγάλος κερδισμένος της Αβάνας είναι ο αιρεσιάρχης του Βατικανού που βλέπει τους πάντες να κλείνουν γόνυ ενώπιον του, λησμονώντας τις φοβερές κακοδοξίες που εκπροσωπεί.

Όσον αφορά την πρόσκληση προς τον Πάπα Φραγκίσκο να επισκεφθεί τους «πρόσφυγες» στη Λέσβο αυτή είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα να προβληθεί από τα διεθνή ΜΜΕ ο Πάπας σαν ο απόλυτος κυριάρχος του παιχνιδιού με «φτωχοσυμπεθέρους» τους δικούς μας ταγούς. **Τι να πει κανείς για την «ευλογία» της τραπέζης από τον Αιρεσιάρχη**, με προτροπή του Παναγιωτάτου, πράγμα που αποτελεί κανονική συμπροσευχή και γυμνή τη κεφαλή καταπάτηση των ιερών κανόνων;

β.) Σημειώνει επίσης ο εντιμότατος κύριος βουλευτής, μιλώντας για την Πανορθόδοξη Σύνοδο: **«Ελπίζουμε ότι το κύρος και η αίγλη της Ορθοδοξίας θα ενισχυθούν έτι περαιτέρω στην ιστορική Πανορθόδοξη Σύνοδο που θα λάβει χώραν στην Κρήτη τον προσεχή Ιούνιο»**. Θα συμφωνήσουμε εν προκειμένω με τον κ. Χαρακόπουλο αν οι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας εξαλείψουν, με τις αποφάσεις που θα λάβουν περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός, όλα εκείνα τα τραγελαφικά κι απαράδεκτα, που επιδιώκουν να δικαιώσουν τους αιρετικούς και να τους μετατρέψουν, οβιδιακώ τω τρόπω, σε «Εκκλησίες». Αν αποσκορακίσουν, άπαξ και δια παντός, τις οικουμενιστικές μεθοδεύσεις «επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι». Τότε θα μιλάμε για περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της αίγλης της Ορθοδοξίας και για ιστορική Πανορθόδοξη Σύνοδο.

http://panayiotistelefantos.blogspot.gr/2016/05/blog-post_70.html