



Πάπας - Προφητείες - Μετεωρόλιθοι...

Ο πάπας Βενέδικτος 16ος δήλωσε ήδη στις 11 Φεβρουαρίου ότι υποβάλλει παραίτηση. Γράψαμε στο τι θα γίνει το 2012+ ότι αυτός είναι ο 111ος πάπας που αναφέρει στις προφητείες του ο Ιρλανδός, άγιος κατά την παπική εκκλησία, Μαλαχίας. Στην αρίθμηση των παπών ο τωρινός είναι ο τελευταίος σύμφωνα με αρχαιότερη έκδοση των προφητειών, ενώ σε μεταγενέστερη 2 αιώνες αργότερα, γύρω στο 1850, προστέθηκε ο «Πέτρος ο Ρωμαίος». Αν και οι καθολικοί δέχονται ότι μάλλον δεν τελειώνει εδώ ο κόσμος, σίγουρα θα έρθει κάποια πολύ μεγάλη δοκιμασία, για να διακόπτεται ο αριθμός των παπών, που σημειωτέον περιλαμβάνει όλους ακόμη και τους αφορισμένους από την καθολική εκκλησία πάπες. Ίσως έφτασε ο καιρός



του 3ου παγκοσμίου πολέμου, που σύμφωνα με την προφητεία του Ανωνύμου, ο πάπας θα καταργηθεί άγνωστο για πόσο χρόνο. Να σημειωθεί ότι όταν ο Βενέδικτος επισκέφτηκε την Αμερική στο 2008, το κογκρέσο ήταν το 111ο... Και ο αριθμός του ονόματός του είναι 666 (=111x6). Ο Βενέδικτος ήταν Βαυαρός, από την έδρα των Ιλουμινάτι, που τους αρέσει να δρουν στις 11 του μηνός... Πάνω απ' όλους όμως είναι ο Θεός, και επιτρέπει το συγκεκριμένο

συμβολισμό... «διότι εσχάτη (ενδεκάτη) ώρα εστί»... Όπως λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος: **«Παιδιά, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγονόςσιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστί»**. (1η Ιω Β-18). Και ο Κύριος Ιησούς τελευταίους προσλαμβάνει τους εργάτες της ενδεκάτης ώρας: **«περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών εύρεν άλλους εστώτας αργούς»...** (Ματθ. Κ 6). Έτσι οι "κακοί" μας θυμίζουν τις Γραφές!!

Ο προκάτοχος του Ιωάννης Παύλος 2ος (Κάρολος Βοϊτίλα) που είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, και γι' αυτό εθεωρείτο δημοφιλής, κανονίστηκε ήδη σαν "άγιος" την Πρωτομαγιά του 2011. Προηγουμένως αυτός είχε "αγιοποιήσει" τον καρδινάλιο Στέπινατς, το δεξί χέρι του αρχισφαγέα και βασανιστή 800.000 Σέρβων δικτάτορα Πάβελιτς! Η αγιοποίηση του Βοϊτίλα είχε αποφασισθεί πριν ακόμη πεθάνει, γι' αυτό είχε ταφεί σε ένα πολλαπλό φέρετρο, εκ των οποίων το ένα, από τσίγκο, οξυγονοκολλήθηκε, όπως έδειξαν τα τηλεοπτικά δίκτυα, για να διατηρηθεί το σώμα άθικτο...



Η 1η Μαΐου είναι και γιορτή των μαύρων μάγων, και ο τότε καρδινάλιος Ράτζικερ μετέπειτα πάπας Βενέδικτος, χρειάστηκε να δικαιολογήσει την αλλαγή ημερομηνίας από τις 2 Απριλίου ημέρα θανάτου του Ιωάννη Παύλου (το 2005) στην 1η Μαΐου. Η αγιοποίηση έγινε μόλις έξι χρόνια και ένα μήνα μετά το θάνατο του Ιω. Παύλου Β, και στηρίχθηκε στην μαρτυρία μιας μόνο μοναχής ότι με προσευχή στον Ιωάννη Παύλο 2ο απαλλάχτηκε από πάρκινσον. Αλλά όπως γράφει η Παλαιά

Διαθήκη και βεβαίωσε ο Κύριος Ιησούς «επί δυσίν ή τρισίν μάρτυσι σταθήσεται παν ρήμα». Η μοναχή είναι η Γαλλίδα Marie Simon-Pierre δεξιά στη φωτό με τον πάπα Βενέδικτο 16ο.

Υπάρχει μαρτυρία όμως από τον Αθανάσιο Στριγά, άνθρωπο του ΝΑΤΟ, ότι ο Ιωάννης Παύλος ανακατευόταν προσωπικά στην πώληση όπλων, σε δεξιούς (Contras) και αριστερούς (Santinitas), στην Νικαράγουα! Δείτε Επίτομο υπό ΛΜΔ.

Ο Κάρολος Βοϊτίλα πριν γίνει πάπας είχε ασχοληθεί με το θέατρο. Ανέπτυξε ένα δικό του τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας μέσα από το θέατρο. Αυτό το ονόμασε «φαινομενολογία», «the theory of the theater, above all». Η «θεωρεία του θεάτρου υπεράνω όλων», φαίνεται ότι εφαρμόστηκε από τον ίδιο στην πράξη, όταν έγινε πάπας, και γι' αυτό παρακολουθούσε ή συμμετείχε συνεχώς σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και παίζοντας ο ίδιος "θέατρο", όταν έκανε ταξίδια σε διάφορες χώρες, αυτά τα ονόμαζε, προς μεν τους Καθολικούς «Αποστολικές περιοδείες(!)», προς δε τις επισκεπτόμενες χώρες «προσέγγιση των θρησκειών»...! **Ο Ιωάννης Παύλος 2ος ήταν Εβραϊκής καταγωγής από την μητέρα του**, σύμφωνα με τον Αγγλο-Εβραίο ιστορικό Υαακον Wise και για το λόγο αυτό κρυβόταν από τους Ναζί. Ο τότε καρδινάλιος Ράτζινγκερ βοήθησε αυτόν και το Βατικανό με την "θεολογία" του να προσεγγίσει όχι μόνο το Ισραήλ (σαν κράτος) αλλά και τους Εβραίους της συναγωγής, κάνοντας τρελά ανοίγματα, του τύπου: «Η Εβραϊκή μεσσιανική προσδοκία δεν είναι μάταιη»!..

Αυτά έγιναν ενθουσιωδώς δεκτά από τους Εβραίους: Έγραφε η Haaretz στις 20-4-2005: Ο Ισραήλ Singer, πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, λέει ότι ο τότε καρδινάλιος Ratzinger (μετά πάπας Βενέδικτος) **«ήταν ο άνθρωπος που παρέσχε τις θεολογικές βάσεις για την απόφαση του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β να αρχίσει σχέσεις με το Ισραήλ. Έλυσε το πραγματικό πρόβλημα που υπήρχε, το ηλικίας 2.000 ετών θεολογικό ερώτημα. Ήταν αυτός που είχε τα κλειδιά για να ανοίξει αυτό το κλείδωμα. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει την 2.000-ετή ιστορία των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και Χριστιανισμού...»**. Και πάλι, όπως στην εποχή του Χριστού, προφητεύουν ξανά οι αρχιερείς των Ιουδαίων, τώρα με τα λόγια της Αποκάλυψης:

«Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε. Και είδα αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της αβύσσου». (κεφ. 9ο). Τέρμα τα κλειδιά των ουρανών. Ο πάπας πεσμένος στη γη δεν μπορεί πλέον να έχει ουράνιο κλειδί. Αφού μάλιστα θέλει δογματικές προσεγγίσεις με τους Εβραίους, του δίνεται μετά από 2.000 χρόνια το κλειδί της "θεολογίας" των καταχθονίων... Έτσι μπορεί να ικανοποιήσει τους φίλους του της συναγωγής και συνεταίρους του Βατικανού στην παγκοσμιοποίηση, που λένε: Ο Ratzinger επιδιώκει να αντιμετωπίσει την άρνηση των Εβραίων να δεχτούν τον Ιησού ως Μεσσία και την επιμονή του Ιουδαϊσμού ότι ο Μεσσίας δεν έχει έρθει ακόμα. **«Υποστήριξε ότι η θέση αυτή είναι επίσης μέρος του θεϊκού σχεδίου»**, εξηγεί ο Rosen, ο οποίος ηγείται τώρα του Τμήματος των Διαθρησκευτικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής, **«και το γεγονός ότι οι Εβραίοι δεν δέχονται τον Ιησού δεν πρέπει να θεωρείται ως πράξη της απόρριψης του Θεού, αλλά ως μέρος του σχεδίου του Θεού για να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι η ειρήνη και σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα δεν έχει έρθει ακόμα»!!!** (Δείτε για την αμφιλεγόμενη θεολογία του πάπα στο σύντομο σχολιασμό για την Αποκάλυψη, ιδιαίτερα στο Δ τεύχος).

Αλλά ο Τίμιος Πρόδρομος, γόνος ιερατικής οικογένειας και με συγκλονιστική άσκηση, ένεκα της οποίας κανένα θαύμα δεν χρειαζόταν να κάνει για να γίνει σεβαστός στον λαό, (πάντες γαρ είχαν τον Ιωάννην ως προφήτην), παρέπεμπε τους Ιουδαίους στον βαπτισθέντα από αυτόν Ιησούν. Δεν έλεγε μισόλογα και διπλωματικές και γριφώδεις διδαχές, σαν τον Βενέδικτο (Ratzinger) αλλά: «*ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου*». (Ιω. Α-29)

Παρακολουθώντας την πορεία του πεσμένου αστέρα-επισκόπου προς τα καταχθόνια επισημάναμε ήδη [1] από το 2009, ότι περιέργως ο πάπας Βενέδικτος 16ος δέχτηκε επίσημα ...μία κοσμική θεωρία, την θεωρία της Εξέλιξης, δηλ. μπέρδεψε τα πνευματικά με τα υλικά, η οποία μάλιστα εισάγει τον «αυτοματισμό»,[2] και, για τους έχοντες γνώση, φανερά έφτασε στην αθεΐα. Συγχρόνως όμως, για να μην τον εγκαταλείψουν όλοι οι πιστοί του, υποστηρίζει και το

υπέρ-παραδοσιακό του δόγμα της «μοναδικής (Ρωμαιοκαθολικής) Εκκλησίας στην οποία μόνο υπάρχει σωτηρία»!

Αλλά υπάρχει και συνέχεια... διότι δεν δέχτηκε «τυχαία» το Βατικανό την θεωρία που επιμένει να αγνοεί ότι υπάρχει όριο μεταξύ πνευματικού και φυσικού κόσμου,[3] θεοποιώντας ουσιαστικά την Φύση και την «τύχη». Αυτό έγινε για να προετοιμαστεί η επόμενη κίνηση του σβησμένου αστέρα που ήταν να ανακοινώσει, λίγες μέρες μετά την αποδοχή της θεωρίας της Εξέλιξης, ότι και το Βατικανό, ψάχνει για... «Εξωγήνους»! Όπως γράψαμε αλλού, πολλοί τώρα δικαιολογούν την πλάνη της αναζήτησης UFO και πιο "εξελιγμένων πολιτισμών" στο Σύμπαν, από τη στάση αυτή του Βατικανού. Αλλά όταν εξωγήνοι δεν υπάρχουν,[4] παρά μόνο ξεπεσμένοι άγγελοι (δαίμονες) με ποικίλες παραλλασσόμενες μορφές, τότε το Βατικανό τι άλλο κάνει παρά να οδηγεί τους ανθρώπους στη λατρεία των δαιμόνων; Αυτό μάλιστα το πράττει γνωρίζοντας ότι για τους ουφολόγους η προσήλωση στο θέμα των εξωγήινων έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, οπότε δεν πρέπει να μείνουν έξω από... την πανθησκευτική κίνηση υπό τον εκάστοτε πάπα!

Το 2011 ο πάπας του Βατικανού συμπεριέλαβε στους εκπροσώπους των θρησκειών, κατά την συνάντηση της Ασίζης, και... ένα μη πιστό[5] για να ολοκληρώσει το συμμάζεμα όλων των ομάδων διαφόρων θρησκευτικών αποχρώσεων κάτω από την νέα Βαβέλ της πολύθεης αθεΐας[6] που ίδρυσε στα πλαίσια των Νεοταξικών συμφερόντων του.

Ας μην νομίζομε λοιπόν ότι ο Βενέδικτος ήταν ένας άκακος πάπας. Αντίθετα δημιούργησε τις προϋποθέσεις να εγκαταλείψει περισσότερο η χάρη του Θεού την ήδη ευρισκόμενη σε αποστασία Δύση, αλλά και όποιους από την Ανατολή θεωρούν ακόμη τον πάπα εκπρόσωπο κάποιων αρχών της ενωμένης παλιά Χριστιανοσύνης.

Συμπληρώθηκε ήδη μία χιλιετία συσσωρευμένης πλάνης στον παπισμό, μας θυμίζει ο μακαριστός καθηγητής π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης: «Ο τελευταίος Ορθόδοξος Ρωμαίος Πάπας που μνημονεύεται στα δίπτυχα των υπολοίπων τεσσάρων Ρωμαίων Πατριαρχείων είναι ο Ιωάννης ΙΗ΄ (1003-1009) και ο πρώτος αιρετικός Ρωμαίος Πάπας που εξέπεσε από τα δίπτυχα, αφού προσέθεσε το Filioque στην ομολογία πίστεώς του, ήτο ο Σέργιος Δ (1009-1012), δηλαδή 42 χρόνια πριν από το λεγόμενο σχίσμα του 1054».[7]

Λίγη ώρα μετά την παραίτηση του πάπα Βενεδίκτου έπληξαν 2 κεραυνοί την βασιλική του Αγίου Πέτρου, λένε οι ειδήσεις (BBC) και μάλιστα την 2η αποτύπωσαν δύο φωτογράφοι. Αλλά το σήμα των Ναζιστικών SS είναι ακριβώς ο διπλός κεραυνός ή διπλή αστραπή! Το S δηλ. αντιστοιχεί στο σχήμα της αστραπής, και θυμίζει τον ως αστραπή πεσόντα Εωσφόρο. Και ο πάπας



Βενέδικτος είχε διατελέσει μέλος της Ναζιστικής νεολαίας σε νεαρή ηλικία. Οι Ναζί σαν αποκρυφιστές χρησιμοποιούσαν τον διπλό κεραυνό (ή αστραπή) σαν σήμα των ταγμάτων SS, καθώς και την νεκροκεφαλή και τα κόκαλα, που βλέπετε επίσης στην παρακάτω φωτογραφία. Η σβάστικα, ο ανατρεπόμενος σταυρός, ήταν επίσης αποκρυφιστικό και βουδιστικό σύμβολο. Δείτε και Επίτομο υπό ΛΜΔ.

Με τον νέο πάπα, φαίνεται ότι θα τριτώσει το κακό στα "ανοίγματα" σε θέματα πίστεως, που προκαλούν την εγκατάλειψη του Θεού, καθώς η κρίση του 3ου Παγκοσμίου πολέμου πλησιάζει. Ο τελευταίος πάπας θα υποστηρίξει τον ηγέτη της ΕΕ που θα είναι αντίχριστος και "κασιδιάρης" και θα οδηγήσει στον παγκόσμιο πόλεμο με την αδιαλλαξία του. Αυτά τα ξέρομε από τον γέροντα

Παΐσιο και τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Αλλά και ο τρόπος αποχώρησης του πάπα Βενέδικτου το δείχνει από άλλη μεριά. Διότι πριν 600 χρόνια είχε συμβεί πάλι παραίτηση πάπα, κι αυτό για να νομιμοποιηθεί ένας μη εκλεγμένος με τις κανονικές διαδικασίες πάπας, δηλ. ένας αντιπάπας,



όπως τους λένε στη Δύση. Αντι-πάπας θα είναι και αυτός του Γενικού Πολέμου, που τα παιδιά του διαβόλου θα τα θεωρεί δικά του παιδιά, κατά τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη (+1994). Εμείς ας μην εξετάζουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση, και να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου που μας προειδοποιεί για λύκους ντυμένους σαν πρόβατα!!

«Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, μέσα

τους όμως είναι λύκοι άρπαγες»! (Ματθ. Ζ-15).

Τον Φεβρουάριο είναι αξιοσημείωτο ότι είχαμε διαδοχές δύο Ορθοδόξων Πατριαρχών:



Στις 10 Φεβρουαρίου 2013 στη Δαμασκό είχαμε ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Μεγάλης Θεουπόλεως, Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννου Ι΄, ο οποίος εξελέγη στον Πατριαρχικό Θρόνο στις 17 Δεκεμβρίου 2012. Έχει λάβει διδακτορικό στη Λειτουργική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 1983.

Και στις 24 Φεβρουαρίου 2013 από την κληρικολαϊκή Συνέλευση εξελέγη νέος Πατριάρχης

Βουλγαρίας και Μητροπολίτης Σόφιας ο σπουδασμένος στη Μόσχα Μητροπολίτης Ρούσης Νεόφυτος, ο οποίος κατόπιν ενθρονίσθηκε, παρουσία αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας υπό τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, του αρχιεπισκόπου Κύπρου και άλλων.

Η αλλαγή πάπα, που πίσω του βρίσκονται τα τεράστια συμφέροντα του Βατικανού, σε μια εποχή αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης προδιαγράφει μια νέα κατάσταση αστάθειας και ωμότερων συγκρούσεων. Ο μετεωρόλιθος φαίνεται να το επιβεβαιώνει, περισσότερο μάλιστα, διότι από τις φωτογραφίες φαίνεται να αφήνει καυσαέρια σαν πυραυλοκίνητη μηχανή με διπλούς κινητήρες! Όμως υπάρχει το ενδεχόμενο να έπεσαν πολλά κομμάτια, όπως φαίνεται στην προσομοίωση της εταιρίας agi κατασκευής μοντέλων με κομπιούτερ:



Περίεργο να είναι όμως σαν συνδεδεμένα και να αφήνουν διπλό καπνό. Κάτω η πορεία του μετεωρόλιθου κατά την προσομοίωση της agi, που δεν συμφωνεί με αυτήν της Wikipedia. Αλλά και στον χρόνο η NASA προτίμησε στην παρουσίασή της μία κάμερα που έδειχνε 9:11 (το πρωί)! Ίσως για να θυμίζει το αντίστοιχο τρομοκρατικό χτύπημα των δίδυμων πύργων

της Νέας Υόρκης! (Το ονομάζουν έτσι επειδή προτάσσουν τον μήνα). Αντίθετα η agi δείχνει περίπου 9:20, (3:20 UTC).



Μετά την δήλωση παραίτησης από τον πάπα Βενέδικτο στις 11 Φεβ. του 2013, ακολούθησε άμεσα στη Μόσχα η συνεδρίαση της Τραπεζικής Μαφίας Ανατολής και Δύσης, που από μερικούς ονομάζεται **Λευκό και Μαύρο αδελφότο** στις 13 Φεβ. Την ίδια ημερομηνία έγινε εκεί η **σύνοδος των G20**, και στις **15 Φεβ. έπεσε ο μετεωρόλιθος...** Η διπλή ουρά του κομήτη μπορεί να σημαίνει την διπλή απειλή από την διπλή αυτή μαφία που κυβερνάει Ανατολή - Δύση στην Παγκοσμιοποίηση. Και **ο τόπος των συνεδριάσεων δεν είναι τυχαίος: είναι η Μόσχα**, γιατί οι ξεπεσμένοι τώρα πρώην Χριστιανοί λατρεύουν το **"χρυσό μόσχο"** κατά το πρότυπο των παλιών Εβραίων. Και γι' αυτό και **οι παρακμασμένοι Χριστιανοί από τις 3 Ρώμες θα αλληλοσφαγούν στην Κωνσταντινούπολη, που διετέλεσε 2η Ρώμη. Όπως έλεγε ο άγιος Κοσμάς «τριχρονίτικο δαμάλι (μοσχάρι) θα πλεύσει στο αίμα».** (Δείτε και Αποκάλυψη Δ)

Ασχέτως αν ήταν τεχνητό ή φυσικό το ουράνιο αντικείμενο που έπληξε την περιοχή του Τσελιαμπίνσκ στις 15-2-2013, αποτελεί μια προειδοποίηση για το λαό της Ρωσίας ότι θα υποστεί ξαφνικές δοκιμασίες, πριν έλθουν τα πολύ χειρότερα, ώστε να υπάρξει πνευματική ανόρθωση. Αυτό που επομένως ενδιαφέρει περισσότερο, είναι το πνευματικό μήνυμα, ότι ο Ορθόδοξος λαός, και μάλιστα τώρα ο Ρωσικός, εν όψει των σκληρότερων γεγονότων που έρχονται, πρέπει να βρεθεί σε καλύτερη πνευματικά κατάσταση, για να μπορέσει να τα

αντιμετωπίσει κατά Θεόν, με υπομονή και ομοψυχία.

Το χειρότερο, που αναμένεται, είναι ότι ο Ορθόδοξος λαός θα δεχθεί "εξ ουρανού" δηλ. από εκκλησιαστικά πρόσωπα, επικίνδυνα φιλόκοσμες ιδέες, κυρίως στα οικουμενιστικά και φιλοπαπικά θέματα, και πρέπει να είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει και να μην τις δεχθεί, αλλά να τις αποκρούσει. Δεν πρέπει όμως να φοβόμαστε, γιατί ο Θεός τα ελέγχει όλα για το συμφέρον των πιστών, αλλιώς δεν θα τα γνωρίζαμε από τις προφητείες των αγίων, συγχρόνων και μη.

Ο νέος πάπας Φράνσις (Φραγκίσκος) είναι ο πρώην Αργεντινός Αρχιεπίσκοπος, **Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο** του Τάγματος των Ιησουιτών. Όπως γράφει ο Ο.Τ. (22-3-2013, 6η σελίδα) είναι αγαπημένος της CIA και του Κίσσιγκερ (Σιωνιστής). Και λέει επίσης με βάση αναφορά του στην εφημερίδα "Low Angeles Times" της 1ης Απρ. 2005, ότι ο Μπεργκόλιο ήταν συνειδητός Χουντικός και άνθρωπος της CIA, παρόλο που γνώριζε ότι η χούντα της Αργεντινής βασάνιζε και δολοφονούσε πολίτες της... Όλα αυτά προσπαθεί τώρα να τα ξεπεράσει με υποκριτική συμπεριφορά...

[1] www.imdleio.gr/htm/2009b.htm#Vat-ufo καθώς και: www.imdleio.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf όπου αναφέρονται: Ο πνευματικός χρόνος, οι κόσμοι των πνευμάτων και «οι διαστάσεις» τους, πως συνδέονται οι άλλοι κόσμοι με τον δικό μας, UFO και εξωγήινοι - πως οριοθετείται το θέμα για να απαντηθεί οριστικά μέσα από τις Γραφές, προσέγγιση στο μοντέλο του συνόλου της Δημιουργίας, πλάνες κλπ.

[2] Κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος αναφερόμενος στο μεγαλείο του Θεού που εικονίζεται στη Δημιουργία λέει: *«Οὐ γὰρ τῶ αὐτομάτῳ δώσομεν τοιαύτην δύναμιν».* (Έκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, κεφ. 3)

[3] Δείτε σχετική αναφορά για το CERN: http://www.imdleio.gr/diaf/2008/14_CERN.pdf

[4] Διαβάστε «πνευματικές οντότητες, Γραφές...» <http://www.imdleio.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf>

[5] Δείτε <http://www.imdleio.gr/htm/assisi.htm#2011>

[6] Κατ' αντιστοιχία προς τον χαρακτηρισμό της παλιάς Βαβέλ από τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Διαβάστε σχετικά «Οι 2 θεοί της Βαβυλώνας»: http://www.imdleio.gr/diaf/2010/09/Bel_and_Draco.pdf

[7] «Ορθόδοξος και Βατικάνιος συμφωνία περι Ουνίας».

www.imdleio.gr