

**«ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ [Όρθόδοξου] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΑ»** (I. Σύνοδος Έκκλησίας Βουλγαρίας)

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Στις 21 Απριλίου συνεδρίασε η Αγία Σύνοδος της Έκκλησίας της Βουλγαρίας υπό την προεδρία του πατριάρχου Νεοφύτου. Μεταξύ άλλων συζητήσε θέματα και έγγραφα που σχετίζονται με την επίκειμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη από τις 16 Ιουνίου έως τις 27.

Η Αγία Σύνοδος εξέτασε την επιστολή του Μητροπολίτη Λόβετς Γαβριήλ, σε σχέση με το κείμενο “Οι σχέσεις της Όρθόδοξης Έκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο”, η οποία υποστηρίζεται και από τον Έπισκοπο Ριονδίν Νικολάι, μαζί με 240 ιερείς από την έπαρχία της Φιλιππούπολης.

Μετά από ψηφοφορία για το θέμα της ανάγκης για αλλαγές στο συγκεκριμένο έγγραφο η Αγία Σύνοδος υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση: «Στην Όρθόδοξη Έκκλησία για την ένότητα όλων είναι κατανοητό ότι εκείνοι που έχουν πέσει σε αίρεση ή σχίσμα, θα πρέπει πρώτα να επιστρέψουν στην Όρθόδοξη πίστη και να αποδείξουν την υπακοή στον Ίερούς Κανόνες και στη συνέχεια, μέσω της μετάνοιας, μπορούν να ονομάζονται Έκκλησία».

Σχολιάζοντας δε τους διμερείς θεολογικούς διαλόγους σημειώνει: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αγία Όρθόδοξος Έκκλησία, η οποία είναι η μία και μόνη, ποτέ δεν έχασε την ένότητα στην πίστη και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μεταξύ των Χριστιανών όπως θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Κύριος έχει πεί ότι “οί πύλες της κόλασης δεν θα υπερισχύσουν έναντίον της” (Ματθ. ις´ 18), αυτή η κοινωνία θα διαρκέσει για πάντα».

Σε άλλο σημείο αναφέρει: ***«Εκτός της Αγίας Όρθόδοξου Έκκλησίας δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά μόνο αίρεσεις και τα σχίσματα, και το να ονομάζονται οι τελευταίες “έκκλησίες” είναι θεολογικά, δογματικά και κανονικά έντελως λάθος».***

Σε μία ακόμη παρατήρηση η βουλγαρική Έκκλησία αναφέρει σχολιάζοντας ένα απόσπασμα του συγκεκριμένου εγγράφου που λέει “κατά τη διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων κοινός στόχος όλων είναι η τελική αποκατάσταση της ένότητας της αληθινής πίστης και της αγάπης”: ***«Είναι έντελως λάθος και απαράδεκτο, διότι πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι η επιστροφή στην αληθινή πίστη των αίρετικών και σχισματικών σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την Όρθόδοξη Έκκλησία».***

ΠΗΓΗ: [ekklisiaonline.gr](http://ekklisiaonline.gr)