

Δια το **Άγιον Όρος**, και τα 3 θηρία του 20<sup>ου</sup> αιώνα:

Από οδοιπορικό του 1956:

❖ Ο Αββάς Φιλάρετος ο Καρουλιώτης (τότε περίπου 70 ετών):

«Επισκέπτεσθε και θαυμάζετε βεβαίως τας Ιεράς Μονάς του Όρους. Θα ηκούσατε ωστόσο και την φρικτήν προφητείαν, η οποία κυκλοφορεί από τους προκατόχους ερημίτας, **ότι το Άγιον Όρος θα καταπατηθή πάλιν από νέους Αγαρηνούς και θα ρημάξη**, πλην όμως η Κυρία Θεοτόκος θα επισυνάξη τα τέκνα αυτής, ήγουν τους Αγιορείτας μοναχούς, εις το αμώμητον περιβόλιον Αυτής και η Δόξα του Αγιωνύμου Όρους θα πληθυνθή έτι μάλλον και θα μεγαλυνθή».<sup>1</sup>

❖ Ο γέρων Φιλάρετος καθηγούμενος της Ι. Μονής Κωσταμονίτου Αγίου Όρους:

Ο πατήρ Φιλάρετος προσέτι προφητεύει ότι μέλλει να γίνη **νέος τρομακτικός Παγκόσμιος Πόλεμος**, όστις θα περιαγάγη τους διεστραμμένους εις αδιέξοδον και θα αφανίση την ματαιότητα εκ της γης.

(Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μουστάκα, «Το Άγιον Όρος Άθω», σελ. 67, έκδοση Αστήρ 1957).

\* \* \*

Ο περίφημος Αγιορείτης γέροντας Χατζή - Γιώργης (1809 - 1886) «είχε δει σε όραμα την Θεομήτορα. Από τα δεξιά της ήσαν άγγελοι με μορφή πολεμιστών, ενώ στα αριστερά της **διάβολοι με μορφή Τούρκων στρατιωτών**, οι οποίοι ωδηγούσαν για δίκη τους Αθωνίτας μοναχούς που έζησαν με αμέλεια. Η Παναγία τους είπε: Δεν μπορώ να ανεχθώ τέτοιους αμελείς στον τόπο μου. Διέταξε έπειτα τους Τούρκους να τους σκοτώσουν, τα δε σώματα τους να τα σκορπίσουν στον αέρα»<sup>2</sup>.

\* \* \*

Ο τελευταίος αιώνας της (2<sup>ης</sup>) χιλιετίας είναι ένα όρος, στο οποίο τρία θηρία κοιμούνται:

❖ Το α΄ θα ξυπνήσει κατά την αρχή του δρόμου (αιώνος), και από το στόμα του θα βγάξει αίμα.

❖ Το β΄ θα ξυπνήσει κατά το μέσο του δρόμου, και από το στόμα του θα βγάξει φωτιά.

❖ Το γ΄ θα ξυπνήσει προς το τέλος του δρόμου, και **από το στόμα του θα έρθει η τρομερή αίρεση**.<sup>3</sup> Ρώσος στάρετς, στα 1850.

\* \* \*

<sup>1</sup> Είναι γνωστό ότι ο γέροντας Παΐσιος θεωρούσε όχι ικανοποιητικό τον πνευματικό ζήλο των νέων Αγιορειτών Μοναχών, κοινοβιατών, κελιωτών και ασκητών, από τους οποίους ζήταγε περισσότερη αυταπάρνηση και εγρήγορση. Δεν είχε όμως, ανοικτά τουλάχιστον, αναφερθεί σε κατ' ευθείαν (παιδευτική) επέμβαση Αγαρηνών (Τούρκων στην προκείμενη περίπτωση), στο Άγιον Όρος. Είχε όμως πει, όπως αναφέρεται από αξιόπιστες πηγές, ότι **τα πολυτελή κελιά θα ρημάξουν, και τα αυτοκίνητα των Αγιορειτών θα γίνουν κοτέτσια!** Αυτό βέβαια είναι πολύ πιθανό σαν συνέπεια του «Γενικού Πολέμου», και όχι αναγκαστικά από απ' ευθείας επιδρομή των Τούρκων στο Άγιον Όρος. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν αποκλείεται αν ο Θεός θελήσει να μας ταπεινώσει ... Ότι το Άγιον Όρος θα πάθει μεγάλη ζημιά από τους πολέμους που έρχονται, το έχω σαν μαρτυρία και από αρχιμανδρίτη που συζητούσε συχνά με τον γέροντα Παΐσιο.

<sup>2</sup> Ιερομονάχου Αντωνίου, Βίοι Αθωνιτών του ΙΘ΄ αιώνας, τόμος Β', σελ. 234, Ορμύλια 1995.

<sup>3</sup> Τα 2 πρώτα θηρία είναι οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, ενώ το τρίτο η ειδικά από τη Νέα Τάξη προβαλλόμενη και με κάθε μέσον επιδιωκόμενη **Πανθηρσκειά**. Παλιότερα την προωθούσε καλυμμένα η μασονία, τώρα την προβάλλουν όλοι οι πολιτικοί, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, και οι περισσότεροι θρησκευτικοί αρχηγοί. -ΛΜΔ