



Οι Προφητείες που παραδόθηκαν στους Χριστιανούς από τον ίδιο τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, τους Αγίους της Παλαιάς (προ Χριστού) και της Νέας (μετά Χριστόν) Διαθήκης, μας δίδουν κάποια γνώση του μέλλοντος, από την Γνώση του Παντογνώστη και Υπέρχρονου Θεού.
Δεν μιλάνε για μοιραία γεγονότα διότι τα γεγονότα καθορίζονται με βάση την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.

Μας διαβεβαιώνουν για την ύπαρξη του Πνευματικού Νόμου, που αμείβει τους δικαίους και τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Άλλα επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, τιμωρεί μόνο τους αμετανόητα αμαρτωλούς, και μάλιστα αυτό ισχύει και συλλογικά για ομάδες ανθρώπων, έθνη κλπ.

Σκοπός τους, ιδίως στις έσχατες μέρες που ζούμε, είναι η πνευματική επαγρύπνηση των πιστών και η ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση των επερχομένων δοκιμασιών.

Προειδοποιούν για τα μελλοντικά δεινά που θα πλήξουν μεγάλες περιοχές του Πλανήτη, επειδή ο κόσμος οργανωμένος σε κράτη, συνασπισμούς κρατών, παγκόσμιους οργανισμούς, με τάση να οδεύει προς Πακόσμια Κυβέρνηση, έχει απομακρυνθεί από το νόμο του Θεού, παρασύρθηκε σε νεοειδωλολατρεία (χρήματος, δόξας και ηδονών), και αυτοθέωση.

Πρέπει να επεναφερθεί δια του Πνευματικού Νόμου, που θα εκφρασθεί εσχατολογικά με τα γεγονότα που προδιαγράφονται στις Προφητείες. Έτσι θα βοηθηθούν όσοι πρόκειται να σωθούν, δηλ. θα αντιληφθούν την πρόνοια του Θεού για τους ανθρώπους των εσχάτων χρόνων, όπως αυτή εκτίθεται στις προφητείες, θα μετανοήσουν, και θα επιστρέψουν στον Αληθινό Θεό.

Οι προφητείες που παρατίθενται είναι Ορθοδόξου Χριστιανικού φρονήματος, κάτι που προσφέρει σιγουριά σε όποιον τις μελετάει, εν αντιθέσει με τις προφητείες της "μόδας", όπως κάποιων "Χριστιανικών" κύκλων της Δύσεως, που είναι αποκομμένες από την Παράδοση και την επιβεβαίωση των Πατέρων, ή πολύ χειρότερα, όσων είναι αποτέλεσμα δαιμονικής υποβολής σε ψευδοπροφήτες, αστρολόγους, μέντιουμ, νεοεποχίτες, κλπ.

Για την κατανόηση των Προφητειών πρέπει και εμείς να έχουμε Ορθόδοξο φρόνημα. Δύναμή μας είναι η σωστή δογματικά Πίστη, τα αποδεικνύοντα την πίστη μας έργα, και κυρίως, η ενεργός συμμετοχή μας στην Εκκλησία δηλ. η συνεχής Μυστηριακή Εκκλησιαστική κοινωνία, ώστε όλοι οι πιστοί να βρεθούμε σφραγισμένοι από το Θεό, πριν ο Αντίχριστος, ή και οι δικοί του, αρχίσουν (μερικοί έχουν αρχίσει ήδη) να επιβάλλουν το δικό τους σφράγισμα σε όσους πρόκειται να τον ακολουθήσουν στην χωρίς τέλος Τιμωρία...
(2004-ΛΜΔ)

Σημείωση (2004, υπό Λ.Μ.Δ.):

Το τεύχος αυτό έγινε για προσωπική μου χρήση, και ίσως κάποιες επεμβάσεις, σημαδάκια κλπ να ξενίζουν.
Πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα εξής:

1. Προστέθηκαν κάποιες διευκρινιστικές υποσημειώσεις, όταν άρχισαν διάφοροι, να ζητούν, και να πέρνουν, αντίγραφα από τη βιβλιοθήκη μου, και υπήρχε κίνδυνος να μπερδευτούν.
2. **Δεν πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις χρονολογίες** που προκύπτουν από πρόχειρη, αριθμητική αντικατάσταση, που έγινε από εμένα, χωρίς μάλιστα να πολυ-εξετάζεται η διαχρονική αυθεντικότητα της ίδιας της προφητείας, που είναι και το σπαιδαιότερο.
3. Οι πηγές πάντως είναι, κατά το δυνατόν, οι πιο αξιόπιστες, που σημαίνει να είναι **α. Προφητείες Αγίων**, όχι αστρολόγων, μάγων κλπ τσαρλατάνων, αλλά μαρτύρων της Χριστιανικής Αληθείας και **β. Αλληλοδιασταυρούμενες** σύμφωνα με το Γραφικό “επί δυσὶν καὶ τρισὶν μάρτυσιν σταθήσεται παν ρήμα”. Μάλιστα, όταν έχουν επαληθευθεί τα μέχρι τώρα προφητευόμενα, αυτό σημαίνει ότι ο προφητεύων είναι αξιόπιστο πρόσωπο, διαφορετικά αποκαλείται ψευδοπροφήτης από τη Γραφή.
4. Εννοείται ότι πρέπει να είναι γνωστά στον μελετητή τα κείμενα της Κ. Διαθήκης, και εάν ήταν δυνατόν και τα αντίστοιχα της Παλαιάς. Συνιστάται η μελέτη της Καινής, κυρίως, Διαθήκης σε όλους, για την καλύτερη κατανόηση των αναγραφομένων στη συλλογή αυτή. Εξ' άλλου το παρόν απευθύνεται σε πιστούς που ερευνούν τις Γραφές, κατά το πρόσταγμα του Κυρίου..
5. Κάποια αποσπάσματα αναγράφονται, γιατί πρέπει να τα θυμώμαστε έτσι όπως μας παραδόθηκαν, στο **πρωτότυπο κείμενο**.
6. Τα βιβλία από τα οποία ελήφθησαν αποσπάσματα σε αυτη τη συλλογή, μπορεί να έχουν και παραγράφους στις οποίες δεν συμφωνώ με τον τρόπο ερμηνείας τους. Αυτές όμως ελήφθη πρόνοια ώστε όλες σχεδόν, να μείνουν **εκτός** της παρούσης συλλογής.
7. Τα σημάδια, κάποια βελάκια π.χ. στις προφητείες του Αγίου Ανδρέου, δεν μπήκαν γιατί ενδιαφέρουν ακριβώς οι χρονολογίες, αλλά για να τονισθεί η εναλλαγή πολλών καταστάσεων πριν τον έσχατο Αντίχριστο. Έτσι αν και “πολλοί Αντίχριστοι γεγόνασιν” εν τούτοις ας μη νομίσει κανείς ότι ο τελευταίος Αντίχριστος ήρθε, ή έστω ότι γεννήθηκε, όταν ούτε ο “Γενικός Πόλεμος” έγινε, αν και τα γεγονότα ξεκίνησαν, ούτε η Κων/λη δόθηκε στους Έλληνες, ούτε ο ευσεβής βασιλιάς κυβέρνησε, ούτε βέβαια οι απόγονοί του εμφανίσθηκαν στο προσκήνιο! Θα περάσωμε όλοι οι λαοί από μεγάλες δοκιμασίες πριν έρθει “το ποθούμενο” αλλά θα ευνοηθεί η Ορθόδοξη Ελλάδα, διότι πρέπει να ακουσθεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο, και η επίσημη φωνή της Ορθοδοξίας εκφράστηκε, και θα ξαναεκφραστεί από το Βυζάντιο!

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης