

Δεν ζούμε σε ιδανικό κόσμο!

Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα σύγχρονα γεγονότα δείχνει ότι έχουμε ξεχάσει οι πιστοί που ζούμε πάνω στη γη, ότι πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας, γιατί εδώ δεν είναι όλα ιδανικά... Ας το θυμηθούμε, από ένα πάντα επίκαιρο άρθρο του καθηγητή Γ. Μαντζαρίδη.



Ο Αντίχριστος. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου.

«Και νυν, αγαπητοί, ο αντίχριστος εστίν».

Ο αντίχριστος, όπως βεβαιώνουν οι απόστολοι του Κυρίου και μας υπενθυμίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι παρών: **«Και νυν, αγαπητοί, ο αντίχριστος εστίν».** Αν μάλιστα παραδοθούμε στο πνεύμα της εποχής μας και λησμονήσουμε ότι είμαστε άνθρωποι πλασμένοι «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» Θεού, αν δεχθούμε να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε ως αριθμοί, ως άβουλα όντα, που για την άνεση ή για την επιβίωσή τους δέχονται να προσκυνούν την οποιαδήποτε γραφειοκρατία, τί άλλο απομένει; Τί περισσότερο να κάνει ο αντίχριστος; Τί περισσότερο θέλησε να επιτύχει, όταν πείραξε το Χριστό; **«Και δείκνυσιν αυτώ πάσας τας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει αυτώ· ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης με».** Και το θηρίο της Αποκαλύψεως, όπως σημειώνει ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, υποχρεώνει όλους να χαραχθούν στο χέρι ή στο μέτωπο με το όνομά του ή με τον αριθμό του ονόματός του, για να, μπορούν να συναλλάσσονται. Προσφέρει στους ανθρώπους τα αγαθά του, τις υπηρεσίες του, με τον όρο να υποταχθούν και να το προσκυνήσουν.

Ο αριθμός του θηρίου **«αριθμός ανθρώπου εστί».** Και ο άνθρωπος που παύει να ζει ως άνθρωπος και υπάρχει ως αριθμός, ο άνθρωπος που θυσιάζει την ψυχή του, για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τις αισθήσεις του, έχει ήδη υποταχθεί στον άρχοντα του αιώνας τούτου. Έχει ήδη «το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού».

Ο αριθμός του ονόματος του θηρίου, το 666, γράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως με τα ελληνικά γράμματα Χξς'. Μια εύστοχη συμβολική ερμηνεία βλέπει στα γράμματα αυτά τα αρχικά των λέξεων: Χριστός ξένος σταυρού. **Ο αντίχριστος παρουσιάζεται στον κόσμο ως ένας Μεσσίας ξένος προς το σταυρό.** Δεν σταυρώνεται ο ίδιος, γιατί δεν έχει σχέση με την αγάπη και τη θυσία. Ούτε ζητάει από τους ανθρώπους να σηκώσουν το σταυρό τους. Υπόσχεται ευκολία και άνεση με μοναδικό όρο την πλήρη υποταγή τους. Αρκεί να παραδοθεί ο άνθρωπος σ' αυτόν, για να ζήσει (δήθεν) άνετα. Αρκεί να τον προσκυνήσει, για ν' απολαύσει τα αγαθά της γης.

Σήμερα ο κύριος στόχος του ανθρώπου και του πολιτισμού του είναι η άνεση και η απόλαυση των αγαθών της γης. Όλα συγκεντρώνονται σε συσκευές, σε υπηρεσίες και σε πληροφορίες που διευκολύνουν τη ζωή. Στο βωμό τους θυσιάζεται η ανθρώπινη ελευθερία. **Θυσιάζεται δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος.** Και υπομένει τη θυσία αυτή, γιατί τη θεωρεί αναπόφευκτη. Να αρνηθεί τις ευκολίες του; Να απορρίψει τις κατακτήσεις του; Να εγκαταλείψει τον πολιτισμό του; Ένας ριζοσπαστικός ασκητισμός θα μπορούσε να είναι σε όλα αρνητικός. Άλλα η ζωή μέσα στον κόσμο είναι διαφορετική. **Και η σωτηρία πρέπει να είναι προσιτή και στον κόσμο.** Στον σύγχρονο κόσμο της υψηλής τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Τί μπορεί λοιπόν να γίνει στην κατάσταση αυτή; Η απάντηση δεν είναι απλή. **Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν προέρχεται από το διάβολο.** Στηρίζεται στη σκέψη και τις Ικανότητες του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως ο πολιτισμός αυτός υλοποιεί τη διαβολική προτροπή για αυτόνομη χρήση και καταξίωση της γνώσεως. Είναι ο πολιτισμός του εκπεσμένου ανθρώπου στην υψηλότερη μορφή του.

Ο άνθρωπος προχωρεί στις οριακές καταστάσεις της εκπτώσεώς του «εν όλη τη δόξη του». **Ο Θεός εξορίζεται από τα ενδιαφέροντα του. Το πνεύμα σβήνει. Η ηθική παραγκωνίζεται.** Και ο άνθρωπος μένει ανυποψίαστος και ικανοποιημένος με τα αγαθά και τις ανέσεις του. Με το αλλοτριωμένο πρόσωπο και την αλλοτριωμένη ελευθερία του.

Ο αντίχριστος κατορθώνει καλύτερα το έργο του, όταν ο άνθρωπος τον λησμονεί ή πιστεύει πως δεν υπάρχει. Κι εμείς ζούμε λησμονώντας ή αρνούμενοι την ύπαρξή του. Στο μεταξύ ο αντίχριστος εξακολουθεί το έργο του. Και κινδυνεύουμε να δούμε ή και να βλέπουμε ήδη την αποκορύφωση του μυστηρίου της παρουσίας του, χωρίς καν να το υποψιαστούμε. Κινδυνεύουμε να φτάσουμε ή φτάσαμε στην εποχή της τελικής εμφανίσεώς του, χωρίς να το καταλάβουμε. Χωρίς να υποψιαστούμε ότι ακολουθούμε την προτροπή του και να μετανοήσουμε.

Οι άγιοι πολεμούσαν τον αντίχριστο σε ολόκληρη τη ζωή τους. Με την άσκηση και την προσευχή, με τους κοινωνικούς και τους δογματικούς αγώνες τους κτύπησαν το διάβολο και τα έργα του διαβόλου. «Πάλιν ο δεινός και αρχέκακος όφης» υψώνει το κεφάλι εναντίον μας, συνήθιζε να λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν κάποια καινούργια απειλή παρουσιαζόταν στην Εκκλησία. Αλλά ο σταυρός του Χριστού, πρόσθετε, συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Και ο διάβολος που χρησιμοποιεί ως κεφαλές όσους τον ακολουθούν, συντρίβεται από αυτούς που έχουν ως κεφαλή το Χριστό. Τέλος, **και ο ίδιος ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, βοηθάει στο έργο του Χριστού.** «Συνεργός γαρ έστι και ο διάβολος αεί τη του Θεού βουλή, αλλ' αυτός ου τούτο βουλόμενος, ουδέ προς τούτο βλέπων». Αποκαλύπτοντας τη γύμνια και την αθλιότητά του κάνει εμφανέστερο το μεγαλείο του Θεού.

Το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού συντρίβει και αφανίζει το μυστήριο του αντίχριστου. Και όποιος ζει το μυστήριο του σταυρού, που είναι μυστήριο αυταπαρνήσεως και νεκρώσεως για τον κόσμο, μετέχει ήδη από τη ζωή του αυτή στη νίκη κατά του αντιχρίστου και στη δόξα της Αναστάσεως του Χριστού.

Κύριος του κόσμου και της ιστορίας είναι ο Χριστός και όχι ο Αντί-χριστός. Όσο και αν προκαλούν οι αντίθετες δυνάμεις, όσο και αν φαίνεται να νικούν οι πλάνοι και οι αντίχριστοι, ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Όποιος γνωρίζει και ζει την αλήθεια αυτή, δεν φοβάται ούτε απελπίζεται. Χαίρεται και προσβλέπει στον Ερχόμενο. Σ' αυτόν που έφερε τη βασιλεία του Θεού στον κόσμο και έρχεται ως Κύριος Παντοκράτωρ. Σ' αυτόν που **«εξήλθε νικών και ίνα νικήσει».** Ο Αντίχριστος έχει ήδη νικηθεί με το σταυρό του Χριστού. Η σπασμωδική αναδίπλωσή του κατά τους έσχατους καιρούς, το τελικό ξέσπασμά του, θα είναι προανάκρουσμα της τελικής φανερώσεως του Χριστού και της δόξας των πιστών.

(Γ. Μαντζαρίδη, 2011. «Και νυν αγαπητοί Αντίχριστος εστίν», απόσπασμα. Περιοδ. Σύναξη, τευχ. 29)



Στην εποχή του κορωναιού οι Χριστιανοί προσβάλλονται από τον εχθρό με λογισμούς (σκέψεις) άρνησης του σταυρού τους και επιφόρτισης των άλλων με το δικό τους φορτίο. Δεν φταίνε αυτοί, μόνο οι άλλοι. Αλλά, κατά τον απόστολο, **«ο λόγος του σταυρού είναι για όσους πρόκειται να απωλεσθούν μωρία (ανοησία), ενώ για μας τους σωζομένους είναι δύναμη Θεού».** (Α΄ Κορ. 1:18). Υπάρχουν βέβαια και **«οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος είναι απώλεια, που Θεός τους είναι η κοιλιά τους και η δόξα τους σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται, αυτοί που έχουν γήινο φρόνημα».** (Φιλιπ. 3:18). Δεν αναφερόμαστε στους δεύτερους, αλλά στους πρώτους, στους Ορθοδόξους που θέλουν να σωθούν, αν και μπορεί όπως όλοι μας να πέφτουν στις παγίδες του εχθρού. Για τους ενεργά πιστούς, όμως, υπάρχει η μετάνοια. Όσο ζούμε και υπάρχει αυτή, (εκ)παιδεύομαστε αντί να τιμωρούμαστε. Γιατί ο Χριστός είπε: **«Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο αλλά να σώσω τον κόσμο».** (Ιω. 12:47).

Πρέπει επομένως να μη βλέπομε με εμπάθεια πρόσωπα και πράγματα, όσο είμαστε στη ζωή και υπάρχει μετάνοια, αλλά **να αποκτάμε διάκριση από τα γεγονότα**, την πιο απαραίτητη αρετή κατά τον μέγα Αντώνιο.¹ Η διάκριση μας δίνει το μέτρο του σωστού, πάνω ή κάτω από το οποίο δεν ωφελούμαστε.² Αυτά έχοντας υπ' όψιν, συνεχίζομε.



ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Αγανακτισμένος από την απόφαση που υποχρεώνει πιστούς να επιδεικνύουν το αποτέλεσμα ράπιντ τεστ για να εισέλθουν στον ναό, εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, κατά την ομιλία του **στον Εσπερινό του εορτάζοντος ιερού ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου**, το βράδυ του Σαββάτου 20/11. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα επιτρέψει το μέτρο στην Μητρόπολή του...



Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει το θέμα του κορωνοϊού σε συνάρτηση με την Εκκλησία, **δίχως ωστόσο να απενοχοποιεί και κάποιους ιερωμένους, ακόμη και Μητροπολίτες**, για τους χειρισμούς και τις τοποθετήσεις τους επί του θέματος.

Μίλησε, για ψέματα και κοροϊδία, ενώ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην δεχθεί περαιτέρω υποδείξεις για τον τρόπο εισόδου των πιστών στον ναό, ακόμη κι αν χρειαστεί να... πάει φυλακή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε!

«Θα πρέπει πλέον κι αυτοί που μας κυβερνούν να αντιληφθούν ότι εδώ είναι Ελλάδα Αγίων» όπως τόνισε μεταξύ άλλων:

*«Ο ιερός ναός είναι το κτίριο που εισερχόμαστε αμαρτωλοί και βγαίνουμε άγιοι, διότι το Άγιο Πνεύμα μας εξαγνίζει και μας καθαρίζει όταν μπαίνουμε με ταπείνωση. Ο ναός καθαγιάζει καθέναν από εμάς και δεν μπορούμε να κλείνουμε τις πόρτες του. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε την αγιότητα του ναού εκεί όπου τελούνται όλα τα μυστήρια με πρώτο αυτό της Θείας Ευχαριστίας για την ίαση της ψυχής και του σώματος. Ο Κύριος λέει ελάτε όλοι στον ιερό ναό για να πάρω εγώ το βαρύ φορτίο που κουβαλάτε. Ο Ιησούς καλεί τους πάντες μέσα, κι εμείς δεν θα τους βγάλουμε εκτός ναού. **Τούτη την εποχή ζούμε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Διότι κάποιιοι θέλουν να βγάλουν τον κόσμο από την εκκλησία και να θέσουν περιοριστικά μέτρα στην εκκλησία.***

*Δεχθήκαμε τις μάσκες, δεχθήκαμε το εμβόλιο, τα πάντα. Αλλά δεν θα δεχτούμε να μας κλείσουν τους ναούς ή να μας υποχρεώσουν τα δείχνουμε το ράπιντ τεστ για να λατρέψουμε τον Χριστό μας. Θα πρέπει πλέον κι αυτοί που μας κυβερνούν να αντιληφθούν ότι εδώ είναι Ελλάδα Αγίων... Οι Έλληνες έδωσαν το αίμα τους για να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. **Φτάνει πια η κοροϊδία δεν μπορούμε να είναι στην πόρτα οι επίτροποι να περιμένουν τα ράπιντ τεστ!** Πριν λίγο καιρό, άλλα είπαν και χθες άλλα έρχονται και μας λένουν. Δεν μπορούμε να ζούμε πια αυτή την ταλαιπωρία, αυτό τον εμπαιγμό, αυτό το ψέμα. Ας καταλάβουν αυτοί που διοικούν την Πατρίδα μας ότι η Ελλάδα είναι Ορθοδοξία και οι Έλληνες είναι πάντα ενωμένοι με το Ιησού Χριστό». Για τους πολιτικούς υπάρχει το παράδειγμα (προς αποφυγήν) του υπάτου Ευτροπίου...*

¹ Για τον τσαγκάρη της Αλεξάνδρειας, στον οποίο τον έτειλε ο Θεός, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, όπως γράφεται στο Γεροντικό: «Εγώ όλο μου τον χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως, **καθώς δεν έχω διάκριση, δεν σε έφθασα!** Και ο αββάς Ποιμήν είπε: **«Η εγρήγορη (επαγρύπνηση), η προσοχή του εαυτού μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής».**

² Κανείς ας μη πει ότι την έχει ήδη αποκτήσει, διότι απαιτεί την τελεία γνώση που δίνει το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και είναι σαν να λέει ότι έγινε ίδιος με τον Χριστό.

Ο Ύπατος Ευτρόπιος.

Στη συνέχεια έφερε ως παράδειγμα τον Ύπατο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ευτρόπιο, ο οποίος το 399 μΧ ήταν διώκτης των Χριστιανών και ήθελε να άρει το άβατο στους ιερούς ναούς. Όταν όμως έχασε την εξουσία και διώχθηκε, βρήκε άσυλο μέσα στην εκκλησία...

«Ζούμε καιρούς δύσκολους. Η πίστη μας διώκεται, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε όμως το βλέπουμε ότι η οικογένεια διαλύεται, ο Χριστός διώκεται, τα παιδιά μας οδηγούνται στην απώλεια και την αμαρτία. Κι αντί να πουν ότι στην εκκλησία θα βρουν τον «πολύτιμο θησαυρό», έρχονται και μας λένουν ότι για να μπούμε πρέπει να κάνουμε ράπιντ τεστ! Όμως κι εμείς οι ιερείς, οι μοναχοί κι οι δεσποτάδες, γυρίσαμε τη πλάτη στον Θεό. Δεν τον πιστεύουμε, γίναμε προδότες της Εκκλησίας μας. Έχει δίκιο ο γέροντας Αμβρόσιος ότι και ιερωμένοι φέρουν ευθύνη. Γιατί διαβάσαμε κι αυτό το φοβερό. Ιερέας να στέλνει έγγραφο στην αστυνομία να διεξάγει ελέγχους στους ναούς και τα μοναστήρια αν ο κόσμος που εκκλησιάζεται έχει κάνει ράπιντ τεστ. Κι αν δεν έχουν κάνει να πράξει ό,τι προβλέπεται»... ανέφερε ακόμη ο τοπικός ποιμενάρχης, προσθέτοντας: **«Μέσα λοιπόν σε αυτό τον κόσμο της παραζάλης στην οποία ζούμε, μέσα στον κόσμο της αποστασιοποίησής από τον Χριστό μας, προσπαθούμε να επιλύσουμε τα πνευματικά στο ίντερνετ και να πείσουμε τον άλλο ότι έχουμε εμείς δίκιο για τα της πανδημίας».** Με μετάνοια και προσευχή θα επέλθει η γαλήνη.

Καταλήγοντας, επισήμανε τα ακόλουθα: *«Η πανδημία τι είναι; Μία ασθένεια. Ζήσαμε τόσες. Αυτό που χρειάζεται είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση. Να πέσουμε εις τα γόνατα και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό. Όσο δεν το πράττουμε να ξέρετε αυτά τα επίγεια θα μας βασανίζουν, διότι ο διάβολος έχει δύναμη σε αυτό τον κόσμο. Η Παναγίας μας όμως μας καλεί σήμερα από το Αίγιο να πούμε: **Φτάνει πια υπάρχει κι ένα όριο. Ας μας πάνε και φυλακή πλέον.** Αλλά δεν θα ανεχτούμε άλλο το εμπαιγμό δεν θα υπομείνουμε πλέον το ψέμα αυτών που μας κυβερνούν. Η Παναγία μας να μας φωτίζει όλους κι εμείς να πηγαίνουμε στην Εκκλησία με διάθεση ταπείνωσης κι αγάπης και να προσευχόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο, να μην εγκαταλείψει τον κόσμο όπως εμείς Αυτήν».*

protionline.gr και vimaorthodoxias.gr³



19-11-2021. **I.M. Φωκίδος σε Αστυνομία: «Ελέγξτε Ναούς και Μονές για κορωνοϊό».**

Εντατικοποίηση των ελέγχων για τον κορωνοϊό σε ναούς και μονές, ζητά η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος με επιστολή που απέστειλε στον Αστυνομικό Διευθυντή της περιοχής.

Η Ιερά Μητρόπολη με την εν λόγω επιστολή ζητά να διαπιστωθεί μετά από ελέγχους, αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα της Πολιτείας σε Μονές και Ενορίες. Πριν από λίγο ο Πρωτοσύγκελλος της I.M. Φωκίδος, Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης μιλώντας στο ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «ήδη ο Μητροπολίτης ενώ είναι εμβολιασμένος, τον κόλλησαν οι ιερείς μέσα στον ναό. Κόλλησαν όλα τα γραφεία. Κοντέψαμε να πεθάνουμε. Κάποιοι εξ ημών νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών σε άσχημη κατάσταση εξ αιτίας του ότι κάποιοι εντός των ιερών ναών δεν τηρούσαν τα μέτρα».

«Ο Μητροπολίτης από αγάπη έστειλε εγκυκλίους προς τους ιερείς, να ανακοινωθούν προς τους ψάλτες, επιτρόπους, προς τους χριστιανούς» - συνόψισε ο π. Νεκτάριος, αναφέροντας ωστόσο πως και πάλι κάποιοι δεν πειθαρχούσαν στα μέτρα.⁴



³ <https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/astrapse-kai-vrontixe-o-kalavryton-ieronimos-den-tha-dechthoyme-na-mas-yochreosoyn-na-deichnoyme-to-rapid-test-gia-na-latrepsoyme-ton-christo/>

⁴ <https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/46800-i-m-fokidos-se-astynomia-elegkste-naoys-kai-mones-gia-koronoio#>

23-11-2021. **Δωδώνης Χρυσόστομος:** «Θέλουν κρέμασμα οι ανεμβολίαστοι ιερείς - Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος»!

Να γίνει οριζόντια υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους όσοι μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χωρίς διαχωρισμούς εάν πρόκειται για παππά, δεσπότη ή αστυφύλακα, πρότεινε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Εξέφρασε την οργή του για τους αρνητές ιερείς, λέγοντας ότι γίνονται όργανα του σατανά γιατί δεν ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας. «**Ο σατανάς έχει επιτραπεί από τον ίδιο το θεό να μας “πειράζει”**». Από την επιδεκτικότητα του ανθρώπου αν γίνεται όργανο του σατανά, όπως εν προκειμένω γίνονται αυτοί που δεν ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας», τόνισε ο Μητροπολίτης.

Ο κ. Χρυσόστομος τόνισε ότι οι αρνητές ιερείς θέτουν εαυτόν εκτός Εκκλησίας καθώς δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Συνόδου και του Οικουμενικού Πατριάρχη. «Κρέμασμα θέλουν, εμ τι; Η Εκκλησία έχει κανόνες, όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» είπε ο χαρακτηριστικά.⁵



23-11-2021. **ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:** Στα νέα μέτρα για τις Εκκλησίες αναφέρθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ στον Εσπερινό της Κυριακής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος εξέφρασε την λύπη του και σημείωσε πως **αυτά που γίνονται σήμερα «δεν συνέβησαν ούτε με ολοκληρωτικά καθεστώτα»**.⁶



24-11-2021. **Λαρίσης Ιερώνυμος:** «Αγωνίζομαι με τα εμβόλια αλλά δεν μπορώ να στηρίξω την υποχρεωτικότητα».

Στο πλαίσιο της πανδημίας είμασταν όλοι άπειροι. Κανείς δεν είχε γνωρίσει πανδημία στη ζωή του» δήλωσε στην ΕΡΤ ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος Νικολόπουλος, ο οποίος επανέλαβε την άποψη οι νεωκόροι και οι επίτροποι της εκκλησίας δεν πρόκειται να ελέγξουν τους πιστούς καθώς η Πολιτεία έχει αρμόδια όργανα για να το κάνει αυτό.

«Η Εκκλησία είναι συνεπής σε αυτό που είχε πει εξαρχής. **Αγωνίζομαι με τα εμβόλια αλλά δεν μπορώ να στηρίξω οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα**», ανέφερε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Ιερώνυμος.

Ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου δήλωσε ότι τυχόν μέτρα στις εισόδους των ναών αναιρούν τον χαρακτήρα της εκκλησίας και πρόσθεσε ότι **«έξω από την εκκλησία οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο μπορεί να ελέγξει τα πιστοποιητικά. Αν κάποιος εισέλθει χωρίς rapid test αυτό είναι δική του ευθύνη»**.⁷



24-11-2021. **Αντινόης Παντελεήμων:** Λυπάμαι που Αρχιερείς έφθασαν στο σημείο να απειλούν και να καταδιώκουν τους πιστούς.

Ο ποιμένας οφείλει να καλεί τον κάθε άνθρωπο και ΟΧΙ να τον διώχνει ή να απειλεί και να φοβερίζει με στέρση μισθών. Αυτός δεν είναι ποιμένας, αλλά “κλέφτης”, όπως τον

⁵ <https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/dodonis-chrysostomos-quot-theloy-n-kremasma-oi-anemvoliastoi-iereis-opoy-den-piptei-logos-piptei-ravdos-quot-vinteo/>

⁶ <https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/kythiron-serafeim-oyte-me-oloklirotika-kathestota-den-synevisan-ayta-ro-y-zoy-me-simera-vinteo/>

⁷ <https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/larisis-ieronimos-quot-agonizomai-me-ta-emvolia-alla-den-mporo-na-stirixotin-yprochreotikotita-quot-vinteo/>

χαρακτηρίζει στο Ιερό Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι γνήσιοι ποιμένες της Εκκλησίας θυσιάζονται για το ποίμνιό τους.

Στους πρώτους αιώνες είχαμε τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες και την Ρωμαϊκή εξουσία ως διώκτες των Χριστιανών. Επακολούθησαν οι αιρετικοί όλων των εποχών, που καταδιώκουν τους Ορθόδοξους. Κατόπιν, επακολούθησε η Οθωμανική Τουρκοκρατία που πίεζε αφόρητα τον Ελληνικό Λαό να εξισλαμισθεί. Στις αρχές του 20ου αιώνας παρουσιάστηκε το αντιχριστιανικό πολιτικό σύστημα του Κομμουνισμού.

Σήμερα, δυστυχώς, και μετά λύπης μου το γράφω, έχουμε κάποιους Αρχιερείς που όχι μόνον εναντιώνονται στην ελεύθερη βούληση - συνείδηση των πιστών, αλλά και τους κατατρέχουν. Μιλούν για αγάπη και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν σέβονται και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κληρικών και των πιστών τους!

ΦΥΣΙΚΑ και πρέπει να προσέχουμε. ΦΥΣΙΚΑ και πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα (αποστάσεις, μάσκες, ράπιν ή μοριακά τεστ), αλλά ΟΧΙ υποχρεωτικό εμβολιασμό. ΟΧΙ ΑΠΕΙΛΕΣ! ΟΧΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ! Υπάρχουν άλλα χριστιανικά μέτρα και συμπεριφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, κληρικός ή λαϊκός, είναι ελεύθερος να αποφασίσει για τον εαυτόν του. Δεν πρέπει να λησμονούμε την διδαχή του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι **«δεν λάβαμε πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα ελευθερίας»**.

Δεν είναι έργο των Αρχιερέων να απειλούν τους συλλειτουργούς ιερείς με διακοπή μισθοδοσίας, λες και τους πληρώνουν από την τσέπη τους (!!!), ή τους μοναχούς και πολύ περισσότερο τους πιστούς.

Έργο των Αρχιερέων είναι το κάλεσμα όλων σε μετάνοια και στην ενάρετη ζωή. Ο Αρχιερέας οφείλει να είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού. Εξ άλλου, είναι γνωστή η βιοτή, το φιλόδοξο και φιλάργυρο ορισμένων υπερμάχων του εμβολιασμού. Αλλά, δεν είναι της ώρας αυτό το ζήτημα. Οι Ορθόδοξοι πιστοί πιέζονται από το επίσημο Κράτος για να εμβολιαστούν. **Γιατί ΔΕΝ πιέζονται και οι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ**, που εισβάλλουν παράνομα και ανεξέλεγκτα μέσα στην Πατρίδα μας, την Ελλάδα, και που με πολύ αγάπη τόσο τους φιλοξενούμε;;; Πού είναι αυτοί οι Αρχιερείς; πού είναι οι πολιτικοί, να μιλήσουν και να βροντοφωνάξουν;;; **Γιατί δεν μιλά η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να εμβολιαστούν και οι λαθρομετανάστες!!!**

Γιατί δεν μιλούν για τις χιλιάδες εκτρώσεις, που είναι η αιτία θανάτων τόσο αθώων πλασμάτων;;; Γιατί δεν μιλούν εναντίον των αντιχριστιανικών οργανώσεων, όπως είναι η Μασονία, τα Ρότερυ, τα Λάϊονς, η Παγκοσμιοποίηση και ο Οικουμενισμός;;; Γιατί δεν έχουν το σθένος να λύσουν το πρόβλημα το Ημερολογιακό, που αποξένησε έστω και μια μικρή μερίδα του Λαού;;;

Ως προς το ζήτημα, εάν θα πρέπει να θεωρείται κανείς ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας, ή ως ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ή ως ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ή ως ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ή ως ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ή ως ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΣ ή ως ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ, επειδή δεν έχει εμβολιαστεί:

Εκείνος ο Αρχιερέας που εκστομίζει τέτοιες βλασφημίες, ΔΕΝ γνωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Αιρετικός είναι αυτός που πρεσβεύει λανθασμένο πιστεύω ως προς την Χριστιανική Πίστη. Σχισματικός είναι εκείνος που διαφωνεί ως προς την διοίκηση της Εκκλησίας. **Η Εκκλησία δεν είναι περιουσία των Αρχιερέων**, δηλαδή της μανούλας ή της γιαγιάς τους! Ξεχνούν, ότι και αυτοί οι ίδιοι πληρώνονται από τον Ελληνικό Λαό.

Υπάρχουν διακεκριμένοι γιατροί, που είναι οι πιο κατάλληλοι να πείσουν τους πιστούς. **Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, που Ορθόδοξοι Αρχιερείς έφθασαν στο σημείο αυτό. ΝΤΡΟΠΗ τους!!!** Εύχομαι, να έχουμε όλοι ειλικρινή μετάνοια.

Να προσέχουμε! Να προσέχουμε! Να προσέχουμε! Και ο καθένας, ας αναλάβει την ευθύνη του, ως ελεύθεροι πολίτες.

Με σεβασμό και ειλικρινή αγάπην Χριστού.

+Ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων (Λαμπαδάριος, ο εκ Καλύμνου)

Εφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Κάλυμνος, 24 Νοεμβρίου 2021.⁸



25-11-2021. **Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ρατσισμός και (αντι-)εμβολιασμός**

Μέ αφορμή πού άκροδεξιές καί ναζιστικές όργανώσεις σέ όλη τήν Εύρώπη στράφηκαν μέ συλλαλητήρια καί δυναμικές αντίδράσεις έναντίον τών έμβολίων καί τών προστατευτικών μέτρων γιά τόν κορωνοϊό, προσπάθησα νά έντοπίσω τήν αίτία τών αντιδράσεων αυτών. Διερωτήθηκα: Γιατί οι άκροδεξιές αυτές όργανώσεις είναι έναντίον τών προστατευτικών μέτρων καί του έμβολιασμοϋ;

Έγραφα ένα σχόλιο πού δημοσιεύθηκε στην Έφημερίδα μας «Έκκλησιαστική Παρέμβαση» γιά τό θέμα, τό όποιο παραθέτω στην συνέχεια:

«Οι αντίδράσεις τών ναζιστικών μορφωμάτων έναντίον του έμβολίου καί τών προστατευτικών μέτρων καί στην πατρίδα μας, κυρίως στην Εύρώπη μου προκάλεσαν τήν άπορία γιά τό τί σχέση μπορεί ύπάρχει μεταξύ του ναζισμού (άκροδεξιών) καί του αντιεμβολιασμοϋ, καί γιατί όσοι άκολουθοϋν αυτήν τήν θεωρία είναι έναν-τίον του έμβολιασμοϋ τών ανθρώπων.

Κατ' άρχάς σκέφθηκα ότι πιθανόν τό χρησιμοποιοϋν αυτό τό θέμα ως αφορμή γιά νά εκφράσουν τήν αντίδρασή τους στην Κυβέρνηση πού θέλει τόν έμβολιασμό τών ανθρώπων ή είναι έναντίον τών μεγάλων Έταιρειών ή επιδιώκουν νά προσεταιρισθοϋν αυτούς πού αντιδροϋν γιά τήν ένίσχυση τής όργανώσεώς τους. Όμως, συζητώντας μέ κάποιον φίλο μου πού διατύπωσε σοβαρά επιχειρήματα, κατάλαβα ότι τό θέμα είναι βαθύτερο, δηλαδή έχει βαθιές ρίζες καί δέν είναι τόσο άπλό καί άθώο.

Ό Νίτσε μέ τίς θεωρίες του προσδίδει στον «υπεράνθρωπό» του τέσσερα στοιχειά. Τό πρῶτον ή ανάγκη νά φονευθῆ ό Θεός, τό δεύτερον τό νά μή λυπαῖται κανείς τόν πλη-σίον, τό τρίτον ό άνεύθυνος καί άνελέητος πόθος γιά τήν έξουσία καί τό τέταρτον όλα έπιτρέπονται. Για τόν υπεράν-θρωπο δέν ύπάρ-χει ούτε καλό ούτε κακό, καί αυτό έπηρέασε τίς θεωρίες του Χίτλερ γιά τήν Άρία φυλή, καί κάθε τί πού είναι αδύνατο καί ασθενικό πρέπει νά εκλείψει.

Τέτοιες θεωρίες εϋνοοϋν τόν κοινωνικό δαρβινισμό καί τήν εϋγονική. Ό όρος εϋγονική εισήχθη τό 1883 από τόν Francis Galton έξάδελφο του Δαρβίνου. Σύμφωνα μέ τήν θεωρία αυτή ή ανθρώπινη φυλή χρειαζόταν ένα είδος τεχνητής έπιλογής, κατ' αντίθεση μέ τήν φυσική έπιλογή. Έτσι, πρέπει νά έλέγχεται καί νά απο-φεύγεται ή αναπαραγωγή τών αδυνάτων καί τών ασθενών, καί νά έπιζοϋν οι άνθρωποι εκείνοι πού είναι δυνατοί, ισχυροί, υγιείς. Καί, βέβαια, αυτά ισχύουν καί στίς θεωρίες πού σχετί-ζονται μέ τήν αναπαραγωγή τών ανθρώπων, όποτε εφαρμό-ζονται οι εκτρώ-σεις, αλλά καί σέ ήδη ζώντες ανθρώπους πού είναι ασθενείς μέ άνίατα νοσήματα, μέ τήν πρακτική τής εϋθανασίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλης ήλικίας άνθρωποι πού είναι συνταξιούχοι, αλλά καί οι άρρωστοι θεωροϋνται από αυτούς πού έχουν τέτοιες ναζιστικές καί ρατσιστικές θεωρίες, ως άχρηστοι γιά τήν κοινωνία, καί άποτελοϋν τροχοπέδη στο κοινωνικό σύνολο καί γι' αυτό πρέπει νά έξαφανισθοϋν. Μέσα σέ αυτήν τήν ιδεολογική προοπτική τά έμβόλια δημιουργοϋν άρνητικές καταστάσεις στην κοινωνία, άφοϋ έπιζοϋν γιά πολλά χρόνια άνθρωποι μέ άνίατες ασθένειες, μέ άποτέλεσμα νά ζημιώνεται τό Κράτος, οι άσφαλιστικές Έταιρείες, καί τό Σύστημα Υγείας μιās

⁸ <https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/mitropolitis-antinois-panteleimon-lypamai-poy-archieis-efthasan-sto-simeio-na-apeiloy-n-kai-na-katadiokoy-n-toys-pistoys/>

Χώρας. Γι' αυτόν τόν λόγο μερικοί ιδεολόγοι αντιεμβολιαστές επιδιώκουν τήν άπελευθέρωση τής κοινωνίας από τά άσθενικά στοιχεία.

Ίσως καί «**ή άνοσία τής άγέλης**» νά έντάσσεται μέσα σέ αύτήν τήν προοπτική, δηλαδή νά περάση ό ίός καί νά έξαφανίση τά άρρωστα ζώα, ώστε νά παραμένουν τά ύγιή καί δυνατά.

Έναντίον αύτής τής ναζιστικής καί ρατσιστικής νοοτροπίας αντιδρά τό πολιτισμένο Κράτος πού προστατεύει όλους τούς πολίτες του καί ιδιαίτερα τούς άνήμπορους σωματικά άνθρώπους, έστω κι' άν κοστίζει οικονομικά γιατί αύτό είναι τό νόημα τοϋ πολιτισμοϋ. Ό πολιτισμός καί ό έκδημοκρατισμός μιås Χώρας έντοπίζεται κυρίως στό ότι τό Κράτος δείχνει τόν άλτρουισμό καί τήν φιλανθρωπία στους άδυνάτους άνθρώπους.

Έτσι, ή σύνδεση τών ρατσιστών-ναζιστών μέ τό αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι προφανής. Φυσικά όλοι οί αντιεμβολιαστές δέν διακατέχονται από τέτοιες άπόψεις, άφού υπάρχουν καί άλλες άφετηρίες, όμως στό μικρό αύτό σχόλιο **προσπάθησα νά έντοπίσω τήν σχέση μεταξύ αύτών τών ρατσιστικών-φασιστικών μορφωμάτων καί τοϋ αντιεμβολιασμοϋ**, όταν μάλιστα έκφράζεται μέ δυναμικό τρόπο».

Αυτό ήταν ένα πρώτο σχόλιο πού έγραψα για τό θέμα αύτό, χωρίς νά αναφέρομαι σέ Χριστιανούς αντιεμβολιαστές, πού κινούνται από διαφορετικά αίτια, οί όποιοι συγχέουν τήν πίστη μέ τήν έπιστήμη καί καταλήγουν σέ έσφαλμένα συμπεράσματα, πού έκφεύγουν από τήν Όρθόδοξη θεολογία καί έκφράζονται από τήν σχολαστική καί προτεσταντική θεολογία. Δέν αναφέρθηκα σέ αύτήν τήν κατηγορία καίτοι οί φανατικοί Χριστιανοί μέ χλεύασαν μέ έμπάθεια, κατά τόν συνήθη τρόπο τους.⁹



30-8-2021. Παλιότερο περιστατικό που αποκάλυψε την "πίστη" κάποιων πολιτικών. **Αναταραχή με τον Αμβρόσιο εντός του Ναού παρουσία πολιτικών για το ...φάρμακο του κορωνοϊού!**

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Flamis.gr, ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος μπροστά στον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Χαράλαμπο Μπονάνο, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Σπύρο Μυλωνά, τον πρώην Περιφερειάρχη Απόστολο Κασιφάρα, τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημήτρη Δριβίλα και τον βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Τσιγκρή, έβγαλε ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και έκανε λόγο πως αυτό είναι το φάρμακο κατά του κορωνοϊού.



Όλα κυλούσαν ομαλά κατά την εορτή του Ιερού Ναού. Ωστόσο, όταν ο εφημέριος ολοκλήρωσε το κήρυγμά του, στον άμβωνα ανέβηκε ο Αμβρόσιος, ο οποίος είπε πως «είχε προσωπικούς λόγους από το παρελθόν» και γι' αυτό ήθελε να είναι παρών στην εορτή της συγκεκριμένης εκκλησίας. Στο τέλος της ομιλίας του έβγαλε από τη τσέπη του ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και άρχισε να μιλά για τον κορωνοϊό: **«Αυτό είναι το φάρμακο για κάθε αμαρτία όπως και το φάρμακο για τον κορωνοϊό»**.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος αντέδρασε άμεσα και αποχώρησε φωνάζοντας ντροπή. Στη συνέχεια δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Αισθάνθηκα ότι ζω στον Μεσαίωνα. **Παλεύουμε για να πείσουμε για την αλήθεια της επιστήμης** και υπάρχουν ιεράρχες που προσπαθούν να μας πουν για το ψεκαστήρι. Το ελάχιστο που είχα να κάνω ήταν να αποχωρήσω από τον Ναό. **Αυτό που έγινε ήταν προσβολή στην αλήθεια της επιστήμης**».¹⁰



⁹ <https://www.dogma.gr/ellada/mitropolitiss-nafpaktou-ratsismos-kai-anti-emvoliasmos/120553/>

¹⁰ <https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/toys-ekane-ano-kato-o-amvrosios-ayto-einai-to-farmako-gia-ton-koronoio/>

Σημείωση (ΛΜΔ).

Έχομε γράψει για τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωναιό σε 3 σελίδες (με φωτογραφίες και βίντεο) και αντίστοιχα εκτυπώσιμα τεύχη:

ΙΟΘΕΣΙΑ 1: <https://www.imdleio.gr/diaf/2021/iothesia1.html>

ΙΟΘΕΣΙΑ 2: <https://www.imdleio.gr/diaf/2021/iothesia2.html>

ΙΟΘΕΣΙΑ 3: <https://www.imdleio.gr/diaf/2021/iothesia3.html>

Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς τις υπερβολές κάποιων ιεραρχών και την εκτός πραγματικότητας αντιρατσιστική ανάλυση του σεβ. Ναυπάκτου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι **υπάρχουν και αριστεροφασίστες**, όπως έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης. Και μάλιστα η **Νέα Τάξη χρησιμοποιεί τους νέο-Μαρξιστές της «πολιτικής ορθότητας»¹¹** για την καταστροφή των πολιτιστικών αξιών των λαών. Η ιατρική αυτή τη στιγμή είναι, διεθνώς, πολιτικά κατευθυνόμενη και δεν κινδυνεύει από τους Ναζιστές γιατί έχει αλωθεί ήδη από τους συμφεροντολόγους δημοκράτες που δεν σέβονται τα γηρατειά. Οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της Αυστρίας, για να προωθήσουν τον εμβολιασμό χρησιμοποιούν Ναζιστικές μεθόδους, γιατί δεν πείθουν, και όχι ο διαμαρτυρόμενος λαός. Η Νέα Τάξη εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση επιστημονικών γνώσεων, όπου δεν την συμφέρει, καλυπτόμενη με μεθόδους Γκαιομπελικές, ενώ ζούμε στην ολοκληρωτική εποχή της Μπίλτερμεργκ, του Νταβός, και άλλων λεσχών, του ΔΝΤ κλπ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε!

Τέλος ο Μπονάνος ούτε την αλήθεια της επιστήμης γνωρίζει, η οποία ήδη απέδειξε τη **δύναμη του αγιασμού να αλλάζει τις φυσικές ιδιότητες του νερού**, όπως έχομε ήδη παρουσιάσει,¹² ούτε βέβαια αναγνωρίζει την αγιαστική (υπερφυσική) δύναμή του, μιλώντας προσβλητικά γι' αυτόν.

Το παρόν (εκτυπώσιμο): <https://www.imdleio.gr/diaf/2021/stayros-embol.pdf>

www.imdleio.gr

¹¹ <https://www.imdleio.gr/diaf/2021/pol-correct.pdf>

¹² (+2 βίντεο) <https://www.imdleio.gr/diaf/2015/03/nero.html>