

Ερωτήματα για την ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης για τις μάσκες.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης



Τι συμβαίνει;

Είναι γνωστό ότι κάθε ΚΥΑ της κυβερνήσεως σχετική με τις αποφάσεις της και τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό διαβιβάζεται άπρροϋπόθετα «για την άμεση εφαρμογή της» στις επισκοπές. Δεν χρειάζεται να τὸ ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς και **δυστυχῶς ἀποδεικνύει τὴν ἐκ μέρους τῶν ἐπισκόπων ἄκριτη ἀποδοχή**

κάθε μέτρου.

Ἐκεῖ ὅπου δουλικά και ἄκριτα ἐφαρμόζεται κάθε κυβερνητική ἐντολή δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σύνεσι, και ὅταν τὰ μέτρα εἶναι ἀπὸ μόνον τους ἀκατανόητα και σπασμωδικὰ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κατανόησι. Καμμιά «ἀποδοχή και συνεργασία» δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τους πιστούς. Ὑπάρχει πειθαναγκασμὸς ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἐξουσίας και τῶν προστίμων και ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἀρρώστιας λόγω τῆς κατατρομοκρατήσεως τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν συνεχῆ προπαγάνδα, διὰ τῶν μέσων ἐνημερώσεως και τῶν ἴδιων τῶν ἱερέων.

Ὅμως χρῆσιμο θὰ ἦταν νὰ ἀπαντήση ἡ ἱεραρχία γιὰ τὰ συγκεκριμένα γεγονότα:

Εἶπε ἢ δὲν εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Τίτου στὶς 25 Φεβρ. ὅτι «Στους ναοὺς δὲν πρέπει νὰ φοράει ὁ λαὸς μάσκες γιατί εἴμαστε ἐλεύθεροι και εἶναι προσβολὴ πρὸς τὴν Παναγία»; Τὰ εἶπε και στήν μονὴ Ἀγκαράθου και στὴν μονὴ Ἁγίας Τριάδος; Εἶναι ἀλήθεια ἢ ψέμματα; Εἶναι ἀλήθεια γιατί ὑπάρχει ἀκόμη και βίντεο. Αὐτὸ που εἶπε εἶναι ὀρθὸ ἢ λάθος ἐκκλησιαστικῶς κρινόμενο;

Τὸ ὅτι βγαίνει πρῶτα ὁ πρωτοσύγγελος και τὸ «διαψεύδει», εἶναι θλιβερὸ γιὰ ἱερωμένο πρόσωπο, τὸ ὅτι βγαίνει ἀνακοίνωσι τῆς Συνόδου και προσπαθεῖ νὰ μεταφέρῃ ἄλλοῦ τὴ συζήτησι εἶναι θλιβερότερο. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἐξευτελίζουν τὸν γηραιὸ Ἀρχιεπίσκοπο; Ὅλοι γνωρίζουν τί συμβαίνει. Ἡ ἡλικία ὅμως τοῦ Ἀρχιεπισκοπού τοῦ δίνει τὸ δικαίωμα νὰ λήῃ τὴν ἀλήθεια που οἱ ὑπόλοιποι δὲν μποροῦν. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια οἱ συνοδικοὶ ἐξευτελίζονται ἐμφανιζόμενοι ὡς ἄκριτοι ὑποστηρικτὲς τῶν κυβερνητικῶν ἐπιλογῶν και ὡς τροφοδότες τῆς προπαγάνδας τῶν μέσων ἐνημερώσεως.

Τὸ ὅτι προσπαθοῦν ὅλες αὐτὲς τὶς ἐνέργειές σας νὰ τὶς στηρίξουν στὰ λόγια τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριάρχου «Αὐτὸ που κινδυνεύει δὲν εἶναι ἡ πίστις, ἀλλὰ οἱ πιστοί, δὲν εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλὰ οἱ Χριστιανοί μας, δὲν εἶναι ὁ Θεάνθρωπος, ἀλλὰ εμεῖς οἱ ἄνθρωποι» εἶναι ἐπίσης θλιβερὸ διότι δὲν ἰσχύουν τὰ ὅσα λέει ὁ Πατριάρχης - και ἔχει ἐπαρκῶς ἀναλυθεῖ θεολογικῶς, ἐκτὸς και ἂν δὲν θέλουν νὰ τὸ δοῦν. Ἀλλὰ και μὲ τὴν κοινὴ λογικὴ ὅταν στὸν ναὸ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν φοβᾶται κάποιος τὰ μικρόβια εἴτε στὶς εἰκόνες, εἴτε στὴν θεία κοινωνία, εἴτε στὸ χέρι τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη, δηλαδὴ πίστις, στὰ τελούμενα και στὴν ἄκτιστο θεία χάρις. Ἄρα ἡ πίστις τῶν πιστῶν ὄχι ἀπλῶς κινδυνεύει ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ χάνεται. Ὅταν χάνεται ἡ πίστις εἴτε χάνονται οἱ πιστοί, σταματοῦν νὰ ἔρχονται στὴν ἐκκλησία, εἴτε **παρουσιάζουν τὴν οἰκτρὴ εἰκόνα μὲ τὰ φίμωτρα μέχρι τὰ μάτια.** Ὁ περιορισμὸς τῆς προσελεύσεως πιστῶν και στὶς συνήθειες ἀκολουθίας και στὶς πανηγύρεις δὲν ἔγινε ἀντιληπτὸς ἀπὸ τους ἀρχιερεῖς; Ἡ τοῦς εὐχαριστεῖ ἡ τραγελαφικὴ εἰκόνα πιστῶν και κληρικῶν μὲ τὰ φίμωτρα στὴ μούρη;

Μήπως δὲν χάσαμε μόνον τὴν μπάλλα, ἀλλὰ και τὸ γήπεδο;

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων 27.8.2020. ([pentapostagma](https://www.pentapostagma.gr)).

Εκτυπώσιμο: <https://www.imdleio.gr/diaf/2020/Ek-Crete-masks.pdf>