

Για τον Νοστράδαμο, τον “προφήτη” της Δύσης.



Πολλά έχουν γραφεί περί του **Michel de Nostradame**, κοινώς Νοστράδαμου, θεωρουμένου σαν προφήτη, περισσότερο από τους ανθρώπους της Δύσης. Εμείς θα αναφερθούμε εν συντομία σ’ αυτόν, εξετάζοντας αν μπορεί να σταθεί δίπλα στους Βιβλικούς προφήτες, όπως μερικοί σκέπτονται, και αν μπορεί το έργο του να αξιολογηθεί σαν προφητικό και μάλιστα σημαντικό.

Βιογραφικά:

Ο Νοστράδαμος γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1503 στην επαρχία Saint-Rémy της Γαλλίας. Ο πατέρας του, Jaume, ήταν έμπορος δημητριακών αλλά και συμβολαιογράφος. Ο παππούς του, Jean Remy, πέθανε όταν ο Νοστράδαμος ήταν οχτώ χρονών. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα, αλλά δίδαξε στο μικρό Νοστράδαμο αστρολογία, και αλχημεία... “επιστήμες” που ταίριαζαν περισσότερο σε αποκρυφιστές εβραίους και σε τυχοδιώκτες της εποχής, παρά σε Χριστιανούς. Η οικογένεια του πατέρα του ήταν εβραϊκής καταγωγής αλλά ο παππούς του Νοστράδαμου, Γκι Γκαζόν, ασπάστηκε τον καθολικισμό γύρω στο 1455 υιοθετώντας το επίθετο Νοστρεντάμ και ο ίδιος ο Michel βαπτίζεται αργότερα καθολικός. Είχε και άλλα (πιθανόν επτά) αδέρφια.

Σπουδάζει γραμματική, ρητορική και λογική στην Αβινιόν, όμως το 1520, η πανούκλα εξαπλώνεται γρήγορα παντού και το πανεπιστήμιο κλείνει. Το 1529, μετά από μερικά χρόνια εργασίας σαν φαρμακοποιός, μπήκε στο πανεπιστήμιο του Μονπελιέ για να κάνει διδακτορικές σπουδές στην ιατρική. Αποβλήθηκε, όμως, όταν οι αρχές του πανεπιστημίου ανακάλυψαν την προηγούμενη του ενασχόληση. Το έγγραφο της αποβολής υπάρχει ακόμα στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Ωστόσο κάποιοι εκδότες και ανταποκριτές συνέχισαν να τον αποκαλούν γιατρό και ο Νοστράδαμος συνέχισε να δουλεύει ως φαρμακοποιός.

Το 1531, παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα (πιθανώς την Ενριέτ Ντ’ Ενκός) με την οποία απέκτησε δυο παιδιά. Λίγα χρόνια αργότερα η γυναίκα του και τα παιδιά πέθαναν προφανώς από την πανώλη και ο Νοστράδαμος ξεκίνησε μια σειρά ταξιδιών σε Γαλλία και Ιταλία. Το 1545, έγινε βοηθός του γιατρού Λουί Σερ, γνωστού για την καταπολέμηση της πανώλης και ένα χρόνο αργότερα άνοιξε το δικό του θεραπευτήριο στην Προβηγκία. Δοκιμάζει νέες μεθόδους θεραπείας και κυρίως εφαρμόζει κάποιες πολύ αποτελεσματικές και προχωρημένες για την εποχή μεθόδους υγιεινής. Τελικά, το 1547, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Salon-de-Provence και παντρεύτηκε τη δεύτερη γυναίκα του, την Αν Πονσάρντ (Anne Ponsard), και αποκτά μαζί της 3 αγόρια και 3 κορίτσια.

Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής του, έγραψε ένα **αλμανάκ** (ημερολόγιο με αστρολογικές προβλέψεις) για το 1550 το οποίο και υπέγραψε για πρώτη φορά ως Νοστράδαμος. Ενθαρρυσμένος από την επιτυχία του ημερολογίου συνέχισε να γράφει ένα αλμανάκ τουλάχιστον το χρόνο μέχρι και το θάνατό του.

Την ίδια περίπου εποχή ξεκίνησε να γράφει και τους **«Αιώνες»**, έργο για το οποίο είναι γνωστός σήμερα. Το πρώτο τεύχος δημοσιεύτηκε το 1555 και ακολούθησαν δύο ακόμη το 1557 και 1558. Συνολικά οι «Αιώνες» περιέχουν 1000 περίπου τετράστιχα, θεωρούμενα ως προφητικά, με 10σύλλαβο στίχο και ομοιοκαταληξία. Μετά το θάνατο του, οι «Αιώνες» εκδόθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο τόμο που διασώζει 941 από τα αυθεντικά τετράστιχα του Νοστράδαμου.

Το 1566, μια κληρονομική μορφή αρθρίτιδας που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια εξελίχθηκε σε οίδημα. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους έκανε τη διαθήκη του αφήνοντας την περιουσία του (μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σημερινά δολάρια) στην οικογένεια του, και λίγες μέρες αργότερα πέθανε. Ο τάφος του διατηρείται μέχρι και σήμερα στον καθεδρικό ναό St-Laurent της Προβηγκίας.

Η σημερινή αποδοχή του έργου του Νοστράδαμου.

Οι «Αιώνες» του Νοστράδαμου συνεχίζουν να απασχολούν ακόμη και σήμερα τους διάφορους ερευνητές. Τα περισσότερα από τα τετράστιχα έχουν να κάνουν με φυσικές

καταστροφές και πόλεμους χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σαφής ημερομηνία. Άλλα τετράστιχα καλύπτουν αυτές τις καταστροφές με γενικότητες ενώ άλλα μοιάζουν να είναι εστιασμένα σε γεωγραφικές περιοχές και ομάδες ανθρώπων.

Πρόσφατες έρευνες υπαινίσσονται ότι ο Νοστράδαμος παράφρασε προφητείες από διάφορα κείμενα του αρχαίου κόσμου και κυρίως της Βίβλου ενώ σε πολλές περιπτώσεις απλώς έχει κάνει προβολή αρχαίων ιστορικών γεγονότων σε μέλλοντα χρόνο. Οι ιστορικές του πηγές είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν στα έργα κλασικών ιστορικών όπως ο Πλούταρχος, και ιστορικών της αναγέννησης, όπως ο Βιλαντουάν και Φρουσάαρ.

Το ασαφές των τετράστιχων του Νοστράδαμου μπορεί εύκολα να παραλληλιστεί με τους Δελφικούς χρησμούς ενώ θεωρείται ότι η χρήση συντακτικών τρικ, γρίφων και λέξεων από διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα λατινικά και πολλά τοπικά ιδιώματα των αναφερόμενων περιοχών, έχουν επινοηθεί προκειμένου να προληφθούν οι αντιδράσεις των αρχόντων της εποχής του, ιδιαίτερα της παπικής εκκλησίας και της “ιεράς εξετάσεως”. Από αυτή την άποψη δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε αν το καλόπισμα της δυτικής εκκλησίας σε αρκετά από τα τετράστιχά του είναι αποτέλεσμα φόβου ή ειλικρινών συναισθημάτων. Το 1561, σαν παράδειγμα, φυλακίσθηκε για μικρό διάστημα, διότι εξέδωσε το αλμανάκ του 1562 χωρίς την άδεια επισκόπου (όπως προέβλεπε ένα βασιλικό διάταγμα). Επομένως υπήρχε σε κάποιο βαθμό, και ένας τέτοιος φόβος πιθανής τιμωρίας για ότι δεν θα άρεσε από τη συγγραφή των τετραστίχων στην παπική εκκλησία.

Πολλές φορές η ασάφεια των τετραστίχων επέτρεψε, και επιτρέπει, την πολιτική εκμετάλλευση πολλών (υποθετικών) προβλέψεων του Νοστράδαμου.

Κατά τη διάρκεια πχ του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικά αεροπλάνα έριξαν στις Ευρωπαϊκές πόλεις φυλλάδια με ψευδή τετράστιχα του Νοστράδαμου. Από ότι φαίνεται οι επιχειρήσεις ήταν σχεδιασμένες από τον Ρούντολφ Ες, και είναι γνωστό ότι ο υπουργός προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς πίστευε στα γραφόμενα των “Αιώνων” του Νοστράδαμου. Οι Σύμμαχοι ανταπάντησαν ανάλογα, αλλά και με την ταινία “Nostradamus Says So”.

Διάφορες προβλέψεις που αποδίδονται στο Νοστράδαμο αφορούν σχετικά πρόσφατα ιστορικά γεγονότα όπως τη Γαλλική Επανάσταση, την επίθεση στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία, ακόμα και ...την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου!

Όσοι παίρνουν στα σοβαρά τις προβλέψεις του Νοστράδαμου, είναι εύκολο να βρουν διαφορούμενα τετράστιχα που έχουν ήδη ...επαληθευτεί. Έτσι θεωρούν τον

Νοστράδαμο αληθινό προφήτη. Και φτάνουν μάλιστα να πανηγυρίσουν διότι επί τέλους βρέθηκε από αυτούς που χρησιμοποιούν την αστρολογία, τα τρίποδα, και τις δάφνες ή άλλα παραισθητικά ένας “αναγνωρισμένος” από πολλούς σαν αληθινός προφήτης. Επομένως **βλέπουν με το σκεπτικό τους αυτό, στην περίπτωση του Νοστράδαμου, την δικαίωση της... ειδωλο-**

λατρίας! (όπως στο διπλανό άρθρο, στο «Τρίτο Μάτι»). Στα άρθρα όπως αυτό, ο Νοστράδαμος αναγνωρίζεται ως

χρησιμοποιών τη μαντική τέχνη της αρχαιότητας:

«Είναι γνωστό ότι ο Μιχαήλ Νοστράδαμος χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της υδατοσκοπίας συνδυασμένη με την τέχνη της αστρολογίας για να “δει” στο μέλλον. Η υδατοσκοπία αποτελεί μια πανάρχαια πρακτική διατύπωσης χρησμών... Η διαδικασία αυτή ταυτίζεται με την ανάλογη που ακολουθεί η εκάστοτε Πυθία των Δελφών για να χρησιμοδοτήσει, χρησιμοποιώντας μία μεγάλη λεκάνη γεμάτη νερό σε ορειχάλκινο τρίποδα και



του Γ. Βλασσόπουλου



εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται -όπως φαίνεται στη Μέση Ανατολή- θα αναπτυχθεί, κατά κινήση ορισμένων, όλες τις προσπάθειες για να ηττηθούν οι δυνάμεις της Δύσης και του μεγάλου...

Οι απορίες της μαντικής τέχνης του Νοστράδαμου

Είναι γνωστό ότι ο Μιχαήλ Νοστράδαμος (14 Dec 1503 - 2 Dec 1566) χρησιμοποίησε τη μέθοδο της υδατοσκοπίας, συνδυασμένη με την τέχνη της αστρολογίας, για να “δει” στο μέλλον. Η υδατοσκοπία αποτελεί μία πανάρχαια πρακτική διατύπωσης χρησμών. Οι τελευταίοι υδατοσκοπικοί στην Ευρώπη είναι οι Πρόσοοι **Wandwäutler** ή **Wasserseher** από της βοσκική λέξη **wand** = οδός, στη αλβανική Προσοί, που από τον αλβανικό εκχρηματισμό της κατά τον 17ο...

χρησιμοποιούν παρατηρήσεις υδατοσκοπίας, αναφέροντας τους «δύο ή τρεις» και μερικών λέξεων και φράσεων προφητικών. (παρατηρήσεις και χρησιμοποιούν με τεκμηρίωση των νεύρων και άλλων ιστών. Η διαδικασία αυτή...

χρησιμοδοτήσει, χρησιμοποιώντας μία μεγάλη λεκάνη γεμάτη νερό σε ορειχάλκινο τρίποδα και

ράβδο (για να προκαλεί δίνες στο νερό). Πρόκειται για το περίφημο **λάλον ύδωρ** που περιγράφει ο Ιάμβλιχος, εξηγώντας τη συγκεκριμένη μεθοδολογία της οιωνοσκοπίας».

Ερευνητικά.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεθοδολογία, ο Νοστράδαμος δεν μπορεί να θεωρηθεί χριστιανός προφήτης, αλλά ειδωλολάτρης. Διότι στους Χριστιανούς η αποκάλυψη του μέλλοντος γίνεται από τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος αποστέλει το πνεύμα Του στον κόσμο, το πνεύμα της Αληθείας, το οποίο οδηγεί εις πάσαν την Αλήθειαν (Ιω. Ιστ 13). Δεν έγινε ποτέ προφητεία μόνο από θέλημα ανθρώπου, λέει ο απόστολος Πέτρος. Αντίθετα, κινούμενοι από το Άγιον Πνεύμα, λάλησαν προφητικά οι άγιοι άνθρωποι του Θεού¹. Συνεπώς δεν μπορούσε να παίρνει όποτε ήθελε προφητείες από τον Αληθινό Θεό ο Νοστράδαμος, και σε καμμία περίπτωση δεν χρειαζόταν το άλαλο “λάλον ύδωρ” και τα άλλα ειδωλολατρικά μέσα, τα οποία λέγεται ότι χρησιμοποιούσε. Όπως είπε² προς τον Ααρών και την Μαριάμ, που είχαν ξεσηκωθεί κάποτε κατά του Μωϋσή, ο Θεός, στους προφήτες εμφανίζεται σε όραμα ή στον ύπνο τους, ενώ στους δικαίους όπως ο Μωϋσής ο οποίος είχε επί πλέον την φροντίδα όλων των Ισραηλιτών, μιλά πρόσωπο προς πρόσωπο. Αν λοιπόν δεν μιλούσε με κανένα από αυτούς τους τρόπους με το Θεό ο Νοστράδαμος, τότε δεν ερχόταν σε επαφή με τον αληθινό Θεό. Οπότε υπεισέρχεται το ερώτημα: **ποιος του έδινε τις “προφητείες”;**

Ό,τι δεν λάλησε το Πνεύμα το Άγιον είναι είτε επινόηση ανθρώπινη, είτε δαιμονική ή και τα δύο μαζί³, και οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση της πλάνης είναι άξιοι βαριάς τιμωρίας. Εξαντλώντας την αυστηρότητα του νόμου του Θεού κατά των μάντεων και ψευδοπροφητών, **ο προφήτης Ηλίας κατέσφαξε ο ίδιος από ένθεο ζήλο τους ειδωλολάτρεις ιερείς και ψευδοπροφήτες.** Αναγράφεται στο Δευτερονόμιο ότι δεν πρέπει ο Ισραήλ, (ο επιλεγμένος λαός από τον οποίο επρόκειτο να γεννηθεί ο Μεσσίας), να ασχολείται με τη μαντική και τις άλλες πονηρές τέχνες των εθνικών, διότι γι’ αυτές ακριβώς έρχεται η οργή του Θεού στα έθνη, και γι’ αυτό θα τα παραδώσει ο Θεός στα χέρια του Ισραήλ⁴, καθώς και έγινε. Η τιμωρία των ειδωλολατρών μάγων επεκτείνεται πέρα από τα όρια του κόσμου στον οποίο τώρα ζούμε. Ο Άγιος Μακάριος περπατώντας κάποτε στην έρημο βρήκε ένα κρανίο και, με τη δύναμη της χάριτος που είχε, έμαθε ότι ανήκε σε ιερέα ειδώλων που ταλαιπωριόταν στον Άδη.

Ομολογεί ο εθνικός μάντης **Βαλαάμ**⁵ ατενίζοντας τον Ισραήλ: **«Δεν υπάρχει οιωνισμός ούτε μαντεία στον Ισραήλ»**, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός μαζί του, και Αυτός όταν χρειάζεται τον πληροφορεί για το μέλλον. Αν λοιπόν ο τότε Ισραήλ δεν χρειαζόταν τις απατηλές τέχνες των εθνικών για να μάθει το μέλλον, πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για την εποχή μετά την εμφάνιση του Υιού του Θεού στη Γη. Σήμερα που έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό προφητών, αποστόλων, και διδασκάλων της Εκκλησίας πως είναι δυνατόν να επιστρέφουμε στις μαντικές πρακτικές της πριν τον παλιό Ισραήλ εποχής, σαν κύνες σε παλιά ξεράσματα;

¹ «ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι». (2^α Πετ. Α-21).

² «εάν γένηται προφήτης υμών Κυρίω, εν οράματι αυτώ γνωσθήσομαι και εν ύπνω λαλήσω αυτώ. ουχ ούτως ο θεράπων μου Μωυσήσ· εν όλω τω οίκω μου πιστός εστι· στόμα κατά στόμα λαλήσω αυτώ, εν είδει και ου δι' ανιγμάτων, και την δόξαν Κυρίου είδε». (Αριθ. Ιβ 6-8).

³ Αναλυτικότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, (εις τον προφήτην Ιερεμίαν): **«Και καθόλου τῶν προφητειῶν, ἡ μὲν ἐστὶ πνευματικὴ, ἡ δὲ διαβολικὴ, ἡ δὲ μέση τούτων φυσικὴ τις ἢ τεχνικὴ, ἡ δὲ τετάρτη κοινὴ καὶ δημώδης».** Θεωρώντας σαν προφητείες τις κάθε είδους προβλέψεις, τότε αυτές της Εκκλησίας είναι οι πνευματικές, των μάγων κλπ είναι οι διαβολικές, φυσικές των ζώων, τεχνικές είναι οι επιστημονικές όπως θα λέγαμε σήμερα, και δημώδεις οι γνώσεις του λαού περί της σειράς των εποχών ή οι από διάφορες παρατηρήσεις αντιλήψεις περί της αλλαγής καιρού κλπ.

⁴ «Εάν δε εισέλθης εις την γην, ην Κυριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, ου μαθήση ποιείν κατά τα βδελύγματα των εθνῶν εκείνων. Ουχ ευρεθήσεται εν σοι... μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος και οιωνιζόμενος... φαρμακός επαειδῶν επαοιδῶν, εγαστριμυθος και τερατοσκοπος, επερωτῶν τους νεκρούς. Ἐστι γαρ βδέλυγμα Κυρίω τω Θεῷ σου πας ποιῶν ταῦτα· ἐνεκεν γαρ των βδελυγμάτων τούτων Κυριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. (Δευτ. Ιη 9-12).

⁵ «Κύριος ο Θεός αυτού μετ' αυτού... Θεός ο εξαγαγών αυτούς εξ Αιγύπτου· ου γαρ εστιν οιωνισμός εν Ιακώβ, ουδέ μαντεία εν Ισραήλ· κατά καιρόν ρηθήσεται Ιακώβ και τω Ισραήλ, τι επιτελέσει ο Θεός». (Αριθ. Κγ 21-23).

Προκύπτει από όσα ειπώθηκαν ότι, ο Νοστράδαμος αν και Εβραϊκής καταγωγής, καταπατάει με τις μαντικές κακοτεχνίες του το νόμο του Θεού, που δόθηκε πρώτα στους Εβραίους διά του Μωϋσέως, από την εποχή δηλ. της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά όλα ξεκίνησαν με τα αλμανάκ του Νοστράδαμου, που είναι χαμηλού πνευματικού επιπέδου έντυπα, για μια διασκεδαστικού τύπου μάλλον και όχι σοβαρή ανάγνωση. Ένα θέμα που προκύπτει είναι επομένως **αν υπάρχει σοβαρότητα** στα όσα έγραφε ο Νοστράδαμος.

Στους πρώτους στίχους των "Αιώνων" του, ο Νοστράδαμος φαίνεται να περιγράφει το πως γίνονταν τα νυχτερινά του ταξίδια στο μέλλον: **χρησιμοποιώντας ένα μπρούτζινο τρίποδα, μία ράβδο, νερό και φωτιά**. Το σχετικό α' τετράστιχο του 1^{ου} «αιώνα»:

Estant assis de nuict secret estude
Seul repose sur la selle d'aerain ;
Flambe exigüe sortant de solitude
Fait prosperer qui n'est á croire vain.

Στα αγγλικά το μεταφράζουν:

Sitting alone at night in secret study;
it is placed on the brass tripod.
A slight flame comes out of the emptiness and
makes successful that which should not be
believed in vain.

Στα ελληνικά:

Καθισμένος μόνος το βράδυ σε μυστική μελέτη
Τοποθετείται στον μπρούτζινο τρίποδα.
Μια φλογίτσα βγαίνει από την ερημιά (το τίποτα;) και επιτυγχάνεται αυτό που δεν αποτολμήθηκε μάταια.

Έτσι ο Νοστράδαμος έφτιαχνε μια ατμόσφαιρα έκστασης (ή παραισθήσεων) στη σοφίτα του σπιτιού του στο Σαλόν, κατά την οποία, όπως λέει ο βοηθός του Jean Aim de Saviny στο βιβλίο του «η ζωή και η διαθήκη του Μισέλ Νοστράδαμου», συμπεριφερόταν ως εξής: «ήταν γεμάτος ενθουσιασμό σαν να τον έπιανε κάποια παράξενη μανία».

Όμως το παραπάνω τετράστιχο, αυτό καθ' αυτό, δεν το ερμηνεύουν όλοι το ίδιο. Το μπρούτζινο τρίποδο φαίνεται ότι είναι εκτίμηση μερικών μόνο μεταφραστών, διότι κατ' άλλους: selle = ακαθαρσίες, βρωμιά. Και d'aerain (ελληνικής προέλευσης) = τα αεριώδη, τα αέρια, οι αναθυμιάσεις, ή τα πνεύματα. Άρα **δεν πρόκειται για αντικειμενικά ερμηνευόμενο τετράστιχο** όπως νομίζουν οι πολλοί, αλλά για εικασία ερμηνείας που ιδιαίτερα αρέσει στους νέο-ειδωλολάτρες. Ο ίδιος ο Νοστράδαμος φαίνεται να τους αδειάζει όλους, κινούμενος στα σκοτάδια της ασάφειας, και αφήνοντας την φαντασία του καθενός να πιστεύει ότι θέλει. Απόδειξη είναι το τελευταίο τετράστιχο (100) από τον 6^ο αιώνα, που δημοσιεύθηκε στα 1557:

αγγλικά:

INCANTATION OF THE LAW AGAINST INEPT CRITICS

Let those who read this verse consider it profoundly.

Let the profane and the ignorant herd keep away.
And far away all Astrologers, Idiots and Barbarians.

May he who does otherwise be subject to the sacred rite.

ελληνικά:

Τίτλος τετραστίχου: **Επωδή του νόμου κατά ανάρμοστων κριτικών**

Αυτοί που διαβάζουν αυτό το ρητό ας το εννοήσουν βαθειά.

Ας μείνει η ασεβής και αμαθής αγέλη μακριά.
Και μακριά όλοι οι Αστρολόγοι, Ιδιόρρυθμοι και Βάρβαροι.

Είθε αυτός που πράττει διαφορετικά να λογοδοτήσει στην ιεροτελεστία. (Ιερά εξέταση;)

Στο παραπάνω τετράστιχο **αναιρεί ο Νοστράδαμος κάθε προσπάθεια ερμηνείας των τετραστίχων του από αστρολόγους, ιδιόρρυθμους καιροσκόπους (idiots), και εντελώς αστοιχειώτους (βαρβάρους)**. Που λοιπόν να βασισθεί κανείς από τα γραφόμενα του Νοστράδαμου; Μάλλον οδηγείται στο ... **«όπου του αρέσει»**.

Λέγεται ότι ηθελημένα μπερδεύει ή συχνά στρεβλώνει τα λόγια του, ότι χρησιμοποιεί σε κάποιες περιπτώσεις αναγραμματισμούς (**Herve** αντί για **Reine** = βασίλισσα, **Noir en gris** = μαύρο ντυμένο στα γκριζα, αντί για **Rois en gris** = βασιλιάς ντυμένος στα γκριζα), δεν αναφέρει ημερομηνίες, ούτε έχει τοποθετήσει τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Παρόμοια συμβαίνει με κάποιους στίχους του που αναφέρονται στον **Hister** (Χίστερ), λατινικό όνομα που

χρησιμοποίησε για τον Δούναβη, αλλά μεταφράστηκε, με αναγραμματισμό, και σαν **Χίτλερ...** (πχ αιών 4-τετράστιχο 68, α2-τ24, α5-τ29).

Μία προφητεία⁶ του φάνηκε να επαληθεύεται σχετικά με τον θάνατο του βασιλιά Ερρίκου του Β' (Henry II της Γαλλίας), του «γεροντότερου λιονταριού», που χτυπήθηκε θανάσιμα από τον Comte de Montgomery το «νεότερο λιοντάρι». Τότε η Αικατερίνη των Μεδίκων λέγεται ότι τον κάλεσε στην αυλή της για να φτιάξει το ωροσκόπιο των παιδιών της και να την συμβουλευτεί σε διάφορα θέματα. Οι γυναίκες είναι γενικά πιο εύπιστες στα ζώδια και τις «ουρανοκατέβατες» αστρολογικές προβλέψεις, από τα σοβαρά βιβλία που χρειάζονται κοπιαστική μελέτη, για να βοηθηθούν στα προβλήματά τους.

Σε επιστολή του προς τον Ερρίκο τον Β', ο Νοστράδαμος εξηγεί ότι υπολογίζει διάφορα γεγονότα από Αδάμ αρχικά, και πιο κάτω από κτίσεως κόσμου, (θεωρεί διαφορετικά τα μετρήματα), με βάση τα Βιβλικά κείμενα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εκκλησία μετρά 5508 έτη και οι Εβραίοι 3760 από Αδάμ έως τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι υπολογισμοί του Νοστράδαμου, απλές προσθέσεις χρονολογιών της Βίβλου, είναι από την αρχή λανθασμένοι σαν να μην είναι ικανός να κάνει απλές πράξεις, και ο ίδιος ομολογεί ότι δεν φθάνει στο ίδιο αποτέλεσμα με τον Ευσέβιο (τον εκκλησιαστικό ιστορικό). Θεωρεί όμως τα αποτελέσματά του αποδεκτά γιατί τα ταίριαξε με αστρολογικές παρατηρήσεις! Τη γέννηση του Χριστού την υπολογίζει στα 4.173 έτη από κτίσεως κόσμου, αλλά από Αδάμ στα 4.757!!! (=1242 +1080+515+570+1350). Άρα ή ο Αδάμ ήταν πριν κτισθεί ο κόσμος, ή ο Νοστράδαμος δεν είχε γράψει ποτέ τέτοιο βλακώδες γράμμα στο Βασιλιά και τώρα λένε παραμύθια, ή και το γράμμα είναι αληθινό και οι ανοησίες που περιέχει φανερώνουν άνθρωπο που είχε θολωμένο το μυαλό του! Αλλά και στο ζήτημα του συστήματος των αστρολογικών προβλέψεων γράφει στο Βασιλιά ότι το **«τροποποίησε με βάση το φυσικό του ένστικτο»!** Δηλαδή τίποτα δεν κράτησε από τις ημερομηνίες των ζωδίων της αστρολογίας! Αφήστε που **ο ίδιος έλεγε «μακριά οι αστρολόγοι»!** Παρ' όλα αυτά από τους διασημότερους ερμηνευτές του Νοστράδαμου είναι ο John Hogue (Τζον Χώγκ), που προσπαθεί μέσω συγχρόνων αστρολογικών διαγραμμάτων και ανάλυσης των πολιτικών εξελίξεων να αποδεικνύει πάντα τον Νοστράδαμο επαληθευόμενο! Βέβαια με το αζημείωτο, αφού πουλάει εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία.



Αστρολογικό διάγραμμα από τον Χώγκ, για να «υπολογιστούν» τα γεγονότα των «αιώνων».

«Οι προβλέψεις μου καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1555 ως το 3797», γράφει ο Νοστράδαμος σε μια επιστολή προς το γιο του Σεζάρ. Έτσι **οπωσδήποτε θεωρεί ότι η 2^α Παρουσία δεν θα έχει γίνει στα επόμενα 3797-2008=1789 έτη.** Οι ερμηνευτές, παρ' όλα αυτά, του Νοστράδαμου στην συντριπτική τους πλειοψηφία βλέπουν τον τρίτο και τελικό Αντίχριστο να είναι στις ημέρες μας! Κάθε τόσο βέβαια τον προσδιορίζουν σύμφωνα με τα πολιτικά γεγονότα και όχι με τα «σημεία των καιρών» της Βίβλου.

Οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε ότι τα γεγονότα της Συντελείας θα συμβούν ενωρίτερα⁷, όμως δεν ορίζουμε ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας, διότι ούτε ο Κύριος θέλησε να ορίσει.

Μετά τον Αντίχριστο που ονομάζεται «βδέλυγμα της ερημώσεως» από τις Γραφές, η Γη θα έχει μείνει έρημος και σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραμμένη. Αυτό το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος με τα λόγια⁸: **«εάν δεν περικόπτονταν οι ημέρες εκείνες, δεν θα σωζόταν οποιαδήποτε σάρκα».** Μετά λοιπόν τον θάνατο του τελικού Αντίχριστου, δεν θα υπάρξει άλλη

⁶ Αιώνας 1^{ος}, τετρ. 35.

⁷ από τους Αγίους όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «θα είναι όγδοος αιώνας (χιλιετηρίδα) που θα γίνουν αυτά», δηλ. το πολύ μέσα σε 500 περίπου χρόνια, διότι το 1992 ήταν το έτος 7500 από Αδάμ (=5508+1992). Βλ. <http://www.imdleo.gr/html/proph1a.htm>, στο 02 την 103^η προφητεία του Αγίου Κοσμά, και στο 14 οι «αιώνες» στο όραμα του Αγίου Νήφωνος.

⁸ «Έσται γαρ τότε θλίψις μεγάλη, οία ου γέγονεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν ουδ' ου μη γένηται. Και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι, ουκ αν εσώθη πάσα σαρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι». (Ματθ. Κδ 21-22).

ανάκαμψη πάνω στη Γη⁹, αλλά όλοι όσοι έχουν απομείνει ζωντανοί θα περιμένουν να ακολουθήσει μέσα σε λίγες μόνο ημέρες η 2^α Παρουσία, όπως μας πληροφορεί ο προφήτης Δανιήλ, καταμετρώντας μάλιστα τις ημέρες αυτές. Πως λοιπόν ο τρίτος, που είναι ο τελικός Αντίχριστος κατά τους ερμηνευτές του Νοστράδαμου, θα έρθει τώρα, ενώ ο κόσμος θα ζήσει περίπου 2 χιλιατίες ακόμη; Ασφαλώς ...**όλες οι ερμηνείες επιτρέπονται:**

1) από τις ασαφείς εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Νοστράδαμος, και

2) την παχυλή άγνοια των Γραφών από τους δυτικούς κατά βάση ερμηνευτές του.

Οπωσδήποτε δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τον ίδιο το Νοστράδαμο, αλλά και τους κάθε λογής εκμεταλλευτές των κειμένων του. Όμως μπορεί έστω να μιλάει για το μέλλον κάποιος με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε ο Νοστράδαμος και να ονομάζεται «Προφήτης»;

«Και έθεσε μεν ο Θεός στην εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους»... (Α΄ Κορ. ΙΒ-28). Οι προφύτες έχουν επομένως κατά τον Απόστολο Παύλο ανώτερο χάρισμα από τους διδασκάλους.¹⁰ Δηλαδή οι προφύτες είναι και διδάσκαλοι.

Αν παρατηρήσουμε στα Ορθόδοξα κείμενα, ακόμα και στα πιο απλοϊκά στην έκφραση, όπως αυτά που έχουμε συλλέξει¹¹ από συνομιλίες του γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου με τον κόσμο που τον επισκεπτόταν στο καλύβι του, θα δούμε ότι όλα έχουν μέσα τους μια διδασκαλία απλή μεν, αλλά πολύ σπουδαία από ηθικής και δογματικής άποψης, και πολύ απαραίτητη για να έχουν νόημα οι προφητείες που ανέφερε ο γέροντας. Το αντίθετο συμβαίνει με το Νοστράδαμο. Δεν υπάρχει καμιά διδασκαλία, παρά μόνο ασαφείς προβλέψεις, και αυτές με μισόλογα και γρίφους. Εξ άλλου τι διδασκαλία θα μπορούσε να κάνει κάποιος που ήθελε να τα έχει καλά με τους άρχοντες και το βασιλιά, ενώ συγχρόνως προσπαθούσε να πουλάει όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία;

Ο προφήτης Ιωνάς ταραίζει την Νινευή όταν αναγγέλλει **«έτι τρεις ημέραι και Νινευή καταστραφήσεται»**¹². Λόγος που όχι απλώς καλούσε σε μετάνοια, αλλά σάλπιζε. Η μετάνοια των Νινευιτών αναβάλλει για πολλές δεκαετίες την εκπλήρωση της προφητείας, και καταδεικνύει τη δύναμη των λόγων ενός αληθινού προφήτη, που είναι πολύ πιο ελεγκτικός και απότομος από αυτόν ενός απλού διδασκάλου. Δεν χρειάζονταν εκατοντάδες τετράστιχα, αλλά ελάχιστα περιεκτικά λόγια που είχαν όμως μεγάλη πνευματική δύναμη.

Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει¹³ για το προφητικό χάρισμα ερμηνεύοντας τον Προφήτη Ησαΐα: **«Είναι μέγα και πρώτο χάρισμα, και απαιτεί ψυχήν άκρως καθαρισμένη, για να δοθεί χώρος στην θεία επίπνοια προς προφητεία Θεϊκή... Σε όλους μεν (τους βαπτισμένους πιστούς) είναι παρόν το Άγιον Πνεύμα, αλλά σε όσους καθαρεύουν από τα πάθη φανερώνει τη Δύναμή του»**. Ενώ είναι πολύ δύσκολο ακόμη και αφιερωμένοι στο Θεό Μοναχοί ή Ασκητές να είναι τόσο καθαροί ώστε να μιλήσει δι' αυτών ο Θεός, κάποιος αφελής άνθρωπος της Δύσης νομίζουν ότι μίλησε στο Νοστράδαμο, τότε μάλιστα που η παπική εκκλησία έχοντας διαλέξει την εκκοσμικευμένη οδό, είχε αποφασίσει με την αποδοχή πολλών κακοδοξιών να περιορίσει τον Θεό στον ουρανό, να ανακηρύξει βικάριο (αντιπρόσωπο) στη Γη του Θεού τον πάπα, και αντί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό λόγο και να διδάξει τον τρόπο που περικλύονται τα πάθη, ρίχτηκε ασυγκράτητη στο εγκόσμιο συμφέρον και την πολιτική, κάτι βέβαια που συνεχίζει ακόμη. Και πάλι επισημαίνει ο Μέγας Βασίλειος: **«βλέπουν δε οι Προφύτες όχι μόνο τα μέλλοντα αλλά και αυτά που διαφεύγουν την προσοχή (των άλλων), όπως λέει ο Παύλος»**, γιατί ακριβώς διδάσκουν τον κόσμο πως πρέπει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θέλουν να μας κάνουν μοιρολάτρες, αλλά να μας μιήσουν στην απόλυτη υπεροχή του Θεού σε σχέση με μας και την κτίση, και βέβαια

⁹ Από την 15^η κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου αρχιεπ. Ιεροσολύμων: «...έπί τρία δέ έτη μόνα καί μήνας έξ (ο Αντίχριστος τά τοιαύτα τολμήσας, υπό της δευτέρας έξ ουρανών ενδόξου Παρουσίας του μονογενοϋς υιού του Θεου καταργείται, του Κυρίου και Σωτήρος ήμων Ιησού Χριστού...»

¹⁰ «Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών». (Α΄ Κορ. ΙΒ-28).

¹¹ Δείτε πχ τη συλλογή των Προφητειών υπό ΛΜΔ: <http://www.imdleio.gr/htm/proph1a.htm>

¹² Ιωνάς Γ - 3.

¹³ «Μέγα μεν καί πρώτον χάρισμα, καί ψυχής άκρως κεκαθαυμένης δεόμενον, χωρησαι την θείαν επίπνοιαν προς τό προφητεύειν τά του Θεου».

ως προς το χρόνο που είναι κι αυτός κτιστός.¹⁴ Το μέλλον λοιπόν είναι γνωστό στο Θεό, γιατί δεν υπάρχει αφανής κτίση γι' Αυτόν¹⁵, αλλά σε μας δίνεται η γνώση που πρέπει για να εκδηλώσουμε την ελεύθερη βούλησή μας προς το αγαθό. Όταν σκοτισμένοι από τα πάθη δεν πράττουμε στη ζωή μας το αγαθό, τότε η Εκκλησία με τους προφήτες, παλιούς και νέους, μας προειδοποιεί για το που θα φτάσει η κατάσταση αν δεν μετανιώσουμε. Μας προειδοποιεί για το μέλλον ατόμων και λαών αλλά και της Οικουμένης ολόκληρης. Επί τη ευκαιρία ας κάνουμε **κάποιες διευκρινίσεις**:

- Μερικοί νομίζουν ότι οι προφητείες και οι προφήτες υπήρχαν παλιά, τώρα δεν μας χρειάζονται. Νομίζουν συνήθως ότι **η επιστήμη θα προβλέψει** τις άσχημες καταστάσεις άρα δεν χρειάζεται ούτε προφήτης ούτε προφητεία. Σήμερα όμως που βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η επέμβαση του ανθρώπου στη Φύση και στον ίδιο τον άνθρωπο (αυτό είναι το χειρότερο, γιατί θα οδηγήσει στη γέννηση του Αντιχρίστου¹⁶) μόνο οι ημιμαθείς μπορεί να ελπίζουν ότι ένα εργαλείο στα χέρια εμπαθών ανθρώπων, η επιστήμη, θα μας "σώσει", έστω και στη γη. Δεν καταλαβαίνουν δηλ. πολλοί, ότι οι επιστήμονες πληρώνονται για να εργασθούν κατά τα συμφέροντα αυτών που τους χρηματοδοτούν (εταιρίες ή κράτος), και ότι όσο χειροτερεύει ο κόσμος τόσο πιο απάνθρωπη και τυφλά συμφεροντολογική θα είναι η προσφορά τους. Ειδικά τώρα που η Νέα Τάξη έχει μεταφέρει την ισχύ από τα κράτη στις εταιρίες, όλα σχεδόν κινούνται από τυφλά συμφέροντα, ακόμη και η άνοδος των πολιτικών στην εξουσία είναι θέμα χρηματοδότησης εταιριών και κατάλληλης διαφήμισης.

- Υπάρχουν άλλοι που **υποβιβάζουν σήμερα τη σημαντικότητα των προφητειών**, παρόλο που γενικά αποδέχονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μη λαμβάνοντας υπ' όψιν την ωφέλεια που προκύπτει στους πιστούς από την γνώση της πορείας αλλά και των πνευματικών μέτρων της εποχής μας. Γι' αυτούς μπορούμε να πούμε:

Όταν κοιτάμε τα πράγματα μόνο μέσα από τον κόσμο που μας περιβάλλει μετά δυσκολίας βλέπουμε από υλικής πλευράς το που βρισκόμαστε, ενώ βέβαια από πνευματικής δεν μπορούμε να δούμε τίποτα το αξιόπιστο. Βλέπουμε πχ στο γήινο πεδίο τις μετρήσεις των δεικτών που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον και καταλαβαίνουμε χονδρικά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά υπάρχουν διάφορες θεωρίες, άλλες καθησυχαστικές και άλλες ανησυχητικές, και τελικά η γνώση μας ακόμα και για τα φυσικά φαινόμενα είναι πολύ χονδροκομμένη¹⁷. Στα πνευματικά θέματα είναι πολύ δύσκολο από οποιαδήποτε συνηθισμένη πληροφόρηση να καταλάβουμε τι γίνεται. Ειδικά όταν ο κύριος όγκος των ειδήσεων κατευθύνεται από κέντρα αθεΐας ή αιρετικών αντιλήψεων, όπως αυτά του σύγχρονου κόσμου. Έτσι τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν μια εικόνα υλικής ευδαιμονίας και απολαύσεων που έρχεται, αλλά κατά τους προφήτες, παλιούς και νέους, βαδίζουμε στον γενικό ή 3ο παγκ. Πόλεμο. Διαφαίνεται επομένως **ένα χάσμα εκτιμήσεων στον πνευματικό τομέα**, αλλά και αμφιβολίες για την σωστή αντίληψη της ίδιας της γήινης πραγματικότητας, που μόνο «άνωθεν» μπορούν να διευκρινισθούν και επιβεβαιωθούν. Εκ των άνω είναι πχ οι διευκρινίσεις των στόρετς της Ρωσίας όχι μόνο για το πνευματικό ποιόν της εποχής μας, αλλά και της εξέλιξης των θερμοκρασιών του πλανήτη και άλλων γεωλογικών φαινομένων¹⁸.

Είναι όμως αληθές ότι είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το λεπτομερές σχέδιο του Θεού για το μέλλον, και πέραν ενός ορίου εντελώς αδύνατο, διότι δεν επαρκούν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και δεν επαρκούν διότι δεν χρειάζονται υπέρμετρες λεπτομέρειες ούτε στους πνευματικούς οδηγούς σαν τον Μωϋσή, για τον οποίο έχει ειπωθεί ότι: **«Εγνώρισε (ο Κύριος) τας οδούς αυτού τω Μωϋσή, τοις υιοίς Ισραήλ τα θελήματα αυτού»** (ψαλ. 102). Οι έχοντες μεγαλύτερη καθαρότητα ψυχής και υπεύθυνη θέση μέσα στην Εκκλησία, όπως ο Μωϋσής, αξιώνονται υψηλότερης γνώσης και μάλιστα τους γνωρίζει ο Θεός πως θα εκτυλιχθεί το σχέδιο

¹⁴ Σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα τον δια Χριστόν σαλό, ο χρόνος είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού. Περισσότερα για τον χρόνο: http://www.imdleio.gr/diaf/2005/01_apo_Genesi.pdf

¹⁵ «και **ουκ έστι κτίσις αφανής ενώπιον Αυτού**, πάντα δε γυμνά και τετραχηλισμένα τοις οφθαλμοίς Αυτού». (Εβ. Δ-13).

¹⁶ Βλ. <http://www.imdleio.gr/htm/2007.htm#10b>

¹⁷ Βλ. πχ την άνοδο της στάθμης των θαλασσών του πλανήτη στον "Επίτομο" υπό ΛΜΔ, και τα διαφορετικά επιστημονικά σενάρια: http://www.imdleio.gr/htm/2_epitomos_parts/29_isoropies_efeyreseis.pdf

¹⁸ Βλ. Στον "Επίτομο" υπό ΛΜΔ: http://www.imdleio.gr/htm/2_epitomos_parts.htm

της σωτηρίας (τους δρόμους που θα ακολουθήσει). Στους άλλους αρκεί η γνώση για την γήρηση των εντολών (που είναι τα θελήματα του Κυρίου).

Διαχωρισμός υπάρχει και μεταξύ λαών: «**Εγνώρισε Κύριος το σωτήριοιόν αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού**». (Ψαλ. 97). Ενώ είναι γενικά γνωστή η δικαιοσύνη του Θεού σ' όλους τους λαούς, μόνο κάποιοι προνομιούχοι γνωρίζουν ότι η σωτηρία επιτελείται μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στην αρχαιότητα αυτό είχε προδηλωθεί καθαρότερα από κάθε άλλο λαό στους προφήτες του παλιού Ισραήλ. Μετά το γενικό πόλεμο όμως όλοι οι λαοί θα γνωρίσουν τη σωτηριώδη διδασκαλία της Εκκλησίας.

- Από πολλούς **νομίζεται επίσης ότι δεν αποκαλύπτονται ποτέ χρονολογίες** μελλοντικών γεγονότων από τους προφήτες, πράγμα που βέβαια δεν ισχύει, διότι η ελευθερία του Θεού δεν περιορίζεται από την στενοκεφαλιά των ανθρώπων. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα είναι χρήσιμοι οι χρονολογικοί προσδιορισμοί τους δίνει, με την απαιτούμενη ακρίβεια.

1. Παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη αποτελεί η περίπτωση του **προφήτου Δανιήλ** που με την προφητεία των **70 εβδομάδων** (490 ετών) έλαβε ακριβή γνώση των χρόνων της πρώτης παρουσίας του Σωτήρος, του Πάθους και της Αναστάσεώς του, καθώς και το πότε θα γινόταν η εγκατάλειψη των αμετανοήτων ομοφύλων του (Εβραίων) για ένα μεγάλο διάστημα, μέχρις ότου εισέλθουν στην Εκκλησία τα έθνη. Επίσης προφητεύει για την διακυβέρνηση του τελικού Αντιχρίστου μετρώντας ακριβώς ακόμη και τις ημέρες της βασιλείας του, την τιμωρία του κλπ. Δίνει αυτά που πρέπει να δώσει, αλλά δεν δίνει όσα δεν πρέπει, όπως την ημερομηνία της 2ας Παρουσίας. Αφορμή για την αποκάλυψη αυτής της προφητείας έγινε ο προβληματισμός του Δανιήλ πάνω σε μια άλλη χρονολογική προφητεία, την προφητεία των **70 ετών** του προφήτου Ιερεμίας, της επιστροφής των Εβραίων από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία.

2. Πιο πρόσφατο παράδειγμα. Η Ρωσία, τον καιρό της Αικατερίνης της 2ας, της αποκαλούμενης Μεγάλης, προσπαθούσε οδηγούμενη από τη διάνοσή της και το παλάτι να αφομοιώσει τον δυτικό αθεϊστικό τρόπο ζωής, θεωρώντας ότι με την επιστήμη και την κοσμική μόνο γνώση μπορούσε να κανονίσει τη ζωή της στο μέλλον. Ήθελαν να αγνοούν την ψυχή του λαού, τον πνευματικό νόμο αλλά και τον ουράνιο πνευματικό κόσμο. Τότε ο Θεός επενέβη για να τους τα θυμίσει με ένα δραματικό τρόπο. Ένας απλός στην ψυχή μοναχός, αμόρφωτος σχεδόν γιατί έμαθε τα γράμματα στο μοναστήρι, από αυτούς που η δυτική νοοτροπία θα απέρριπτε ευθύς εξ αρχής, αρπάχτηκε κατά τη διάρκεια του όρθρου στον Ουρανό. Εκεί οι άγγελοι του έδειξαν μέσα από βιβλίο τα γεγονότα του μέλλοντος. Ο μοναχός, τα έγραψε με τη σειρά του σε δικό του βιβλίο, και αυτό ήταν αφορμή να περάσει το μεγαλύτερο μέρος από τη ζωή του στη φυλακή!

Διέταξαν την φυλάκισή του οι ίδιες οι εκκλησιαστικές αρχές που ήθελαν να τάχουν καλά με την κοσμική εξουσία. Γιατί σαν αντιστάθμισμα στους νεωτερισμούς της Μεγάλης Αικατερίνης, μεταξύ των οποίων ήταν το κλείσιμο πολλών Μοναστηριών και η αρπαγή της περιουσίας τους, ο μοναχός που ονομαζόταν Άβελ και ήταν από το Μοναστήρι του Βαλαάμ, κατέγραφε με ακρίβεια την ημερομηνία και την ώρα και τον τρόπο του θανάτου της, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, επώνυμα όχι με ψευδώνυμα, αλληγορίες ή αμφισβητούμενες εκφράσεις. Όλα έγιναν έτσι ακριβώς όπως τα έγραφε. Ο γιος της Αικατερίνης, ο μετέπειτα αυτοκράτορας Παύλος (1754-1801), ήταν ευσεβής, και σε συνάντηση που είχε με τον μοναχό, έμαθε για το μέλλον της βασιλείας μέχρι την ανατροπή της από τους αθεϊστές, για όλους τους διαδόχους του, αλλά και την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του. Ο θάνατος, του είπε ο Άβελ, θα ερχόταν τη νύχτα της γιορτής του Αγίου Σωφρονίου Ιεροσολύμων (11 Μαρτίου), από συνωμότες αριστοκράτες. Δυσσαρεστημένοι από τα προνόμια που είχε δώσει ο Παύλος στο λαό, και τη συμφωνία φιλίας που ήθελε να κλείσει με τον Ναπολέοντα, ενώ αυτοί ήταν Αγγλόφιλοι, οι συνωμότες δολοφόνησαν τον βασιλιά, ακριβώς όταν και όπως προείπε ο Άβελ, αλλά δεν κατάφεραν να αναρριχηθούν στην εξουσία και σύντομα έφυγαν από τη ζωή. Ο Άβελ, είχε προείπει με ακρίβεια την κατάληψη και κάψιμο της Μόσχας από τους Γάλλους το 1812, για το οποίο επίσης έμεινε στη φυλακή μέχρι να πραγματοποιηθεί, και άλλα πολλά, αλλά το βιβλίο του αγνοείται. Είναι γνωστός με το όνομα **Άβελ ο Προφήτης** (1757-1831), όπως αναγράφεται στο «Πλήρες πατερικόν του Valaam».

Όταν επομένως είναι ωφέλιμο, ο Θεός δίνει τους χρονολογικούς προσδιορισμούς που χρειάζονται αλλά μέσω αληθινών προφητών, και για σοβαρό σκοπό. Στον Νοστράδαμο ένας μόνο χρονολογικός προσδιορισμός τετραστίχου είναι γνωστός. Επειδή είναι δύσκολο το συγκεκριμένο

τετράστιχο να κρύβει κάποια αλληγορία, και η σαφής αναφορά χρονολογίας μας προκαλεί, θα εξετάσουμε την αυθεντικότητά του.

Το τετράστιχο είναι αυτό που αναφέρεται στον **7^ο μήνα του 1999**, είναι πασίγνωστο για τον φόβο που προκάλεσε όταν έφτασε η εποχή του, και αποκαρδιωτικό σαν τελικό αποτέλεσμα για τους δυτικής προέλευσης ερμηνευτές του. Όλοι περίμεναν τότε (το 1999) κάτι τρομερό να συμβεί τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο έστω, εφ' όσον στα λατινικά sept είναι επτά. Σε μας μόνο ο απόηχος από τα λόγια τους έφτασε και μας γέμισε απορία. **Η απορία είναι τι μπορούσε να κάνει το Νουστράδαμο τόσο βέβαιο ότι θα επαληθευόταν και να μην αλλάξει με σύμβολα τις ημερομηνίες.** Διότι αν η πληροφόρησή του γινόταν με τρίποδα, φωτιά και τα παρόμοια ειδωλωλατρικά σύνεργα, τότε σίγουρα βρισκόταν κάτω από ενέργεια πλάνης, και ο ίδιος ακόμη **δεν** θα πίστευε κατά βάθος σ' ότι έλεγε.

Σε επιστολή του στον βασιλιά Ερρίκο τον 2ο, ο ίδιος παραδέχεται ότι **άλλαζε ότι φαινόταν πολύ καθοριστικό**, για να παραμείνουν οι «προφητείες» του και να μην καταστραφούν από τους εκάστοτε θιγομένους, επί πλέον όμως **καυχάται ότι γνώριζε τις ακριβείς χρονολογίες για όλα τα γεγονότα των τετραστίχων του!**: «Θα μπορούσα να γράψω την ακριβή χρονολογία που θα συμβεί κάθε γεγονός, όμως αυτό δεν θα ευχαριστούσε κάποιους, και ακόμα λιγότερο θα τους ευχαριστούσε η ερμηνεία τους». Είδαμε όμως πριν ότι οι χρονολογίες που μέτραγε στην επιστολή του στο βασιλιά ήταν λανθασμένες και ασυνάρτητες, σαν να μην είχε τα λογικά του. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν ότι ήξερε το χρόνο για κάθε τι που έγραφε; Για το θέμα αυτό πάντως αναφέρεται από την αρχή, στον πρόλογο των «Αιώνων» του: «Αν έλεγα τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον, η κρατική και πολιτική εξουσία θα διαφωνούσε τόσο πολύ με αυτές τις προβλέψεις, ώστε θα τις καταδίκασε, θα καταδίκασε δηλαδή αυτά που θα ξέρουν και θα καταλάβουν οι μελλοντικές γενιές». Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει: **«Θέλω να δώσω με δυσνόητα και αλλαγμένα λόγια τα μελλοντικά γεγονότα, ακόμα και τα πιο άμεσα, όπως ακριβώς τα καταλαβαίνω, όσο κι αν αυτά αλλάξουν, έτσι που να μην ταραξω κανένα. Έτσι αποφάσισα να τα γράψω λίγο μπερδεμένα, παρά να δώσω σαφείς προφητείες».**

Καλά να τα γράψει “λίγο μπερδεμένα” αλλά και να μην δώσει “σαφείς προφητείες”; **Τότε τι γράφει;** Αφού **δεν είναι προφητείες** διότι δεν έχουν σαφήνεια, και μάλιστα δεν τις συνοδεύει με κανενός είδους διδασκαλία; **Μήπως τις αποκαλεί «προφητείες» μόνο γιατί έτσι μπορεί να πουλάει εύκολα τα έντυπά του;** Αυτό είναι το πιο σίγουρο.

Αλλά γιατί έπρεπε να γίνει εξαίρεση για τον 7ο του 1999; Δεν είναι λίγοι όσοι παρά τις προτροπές του ίδιου του Νουστράδαμου, προσπαθούν να ανακαλύψουν κρυμμένη σοφία και κώδικες στα γραφόμενά του. Γεμίζουν βιβλία με αριθμητικούς και αστρολογικούς υπολογισμούς και βέβαια λόγω της δεδηλωμένης ασαφείας των τετραστίχων, καταλήγουν... όπου θέλουν. Βλέπετε το εξώφυλλο από ένα βιβλίο που κάνει μια τέτοια προσπάθεια αποκωδικοποίησης. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο **κάποια πηγή του Νουστράδαμου να είχε τόση εγκυρότητα που ο ίδιος την εμπιστεύεται** και περνάει από αυτήν στη δημοσιότητα, χωρίς περικοπές και συγκαλύψεις ότι αναφέρει.

Τέτοιες πηγές υπήρχαν στη Δύση και ήταν από τους Αγίους της ενωμένης Χριστιανικής Εκκλησίας, δηλ. των πρώτων δέκα περίπου αιώνων, πριν αποσχισθεί η παπική εκκλησία, και επικρατήσει ο εκκοσμικευμένος χριστιανισμός. Μόλις τελευταία όμως άρχισε να επανέρχεται το ενδιαφέρον για έρευνα στη ζωή, τη διδασκαλία και βέβαια τις προφητείες των Αγίων αυτών που έζησαν στη Δύση αλλά είχαν κοινό πνεύμα με τους Αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ίσως τέτοιας προέλευσης να είναι η προφητεία για την πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666, για την οποία λέγεται ότι πλησίασε αρκετά την ημερομηνία (μιλώντας για το 66)¹⁹ ο Νουστράδαμος, στους πρώτους στίχους (του α2-τ51), ενώ οι επόμενοι μοιάζουν άσχετοι.



¹⁹ "Le sang du juste a Londres fera faute / Brulez par foudres de vinght trois les six." «Το αίμα του δίκαιου θα χαθεί για το Λονδίνο, που θα καεί από πύρινους κεραυνούς στα εξήντα έξη». Οι επόμενοι στίχοι είναι άσχετοι: "The ancient lady will fall from her high place, / Several of the same sect will be killed". (αιών 2-τετρ.51). Έγινε προσπάθεια να ερμηνευθούν σαν αγάλματα της Παναγίας από αυτά που έχουν οι καθολικοί στους ναούς τους, που έπεσαν και σκότωσαν κάποιους, θεωρώντας σαν αρχαία κυρία την Παναγία... Τι ευσεβής ήταν τότε;

Δεν είναι γνωστό όμως κάποιο κείμενο σχετικό με το 1999. Τέτοιο κείμενο δεν υπάρχει ούτε στην Ανατολική Εκκλησία. Το μόνο ενδεχόμενο είναι να μην σώζεται πια. Σε κάποιο από τους σχολιαστές του Νοστράδαμου υπήρχε η πληροφορία ότι ήταν κάτοχος Βυζαντινού χειρογράφου προφητειών που είχε λαφυραγωγηθεί από τους Σταυροφόρους, και πωληθεί αργότερα στη Δύση. Αυτό μέχρι ενός σημείου θα μπορούσε να ερευνηθεί, και πράγματι ερευνώντας μ' αυτό το σκεπτικό βρεθήκαμε μπροστά σε έκπληξη.

Αιώνας 10, τετρ. 72:

L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra um grand Roy d' effrayeur
Ressusciter le grand Roy d' Angoulmois
Avant après Mars regner par bonheur.

Στα αγγλικά το μεταφράζουν:

In the year 1999, seventh month
The Great King of Terror will come from the sky,

To bring back to life the great king of the Mongols.

Before and after Mars [the God of war] reigns happily.

Στα ελληνικά:

Το έτος 1999, τον έβδομο μήνα
από τον Ουρανό θα έρθει ο Μεγάλος Βασιλιάς
του Τρόμου
για να φέρει πίσω στη ζωή το μεγάλο βασιλιά
των Μογγόλων.
Πριν και μετά ο Άρης (θεός του πολέμου)
βασιλεύει ευτυχισμένος.

Το τετράστιχο αυτό αν είναι πράγματι Βυζαντινής προέλευσης και κατέληξε στον Νοστράδαμο, σίγουρα μεταφέρει μια γνώση δυσπρόσιτη στους σύγχρονους δυτικής προέλευσης ερμηνευτές του, για πολλούς λόγους. Να οι κυριότεροι:

1. Δεν μπορούν να βρουν καμιά εκπλήρωση του τετραστίχου διότι **δεν γνωρίζουν από Βυζαντινό ημερολόγιο**, το ημερολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό όπως και ο κύκλος του χρόνου ξεκινάει το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Στο «Ωρολόγιον το μέγα» αναγράφεται: 1 Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου ήτοι του νέου έτους. Συνεπώς **ο 7ος του 1999 είναι ο Μάρτιος!** Στις 24 Μαρτίου άρχισαν **οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Σερβία, τον εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού** με το νέο ημερολόγιο.

2. **Για πολιτικούς λόγους.** Ακόμα νομίζουν οι απλοί πολίτες στη Δύση ότι κινδυνεύουν από κάποιους σαν τον Μιλόσεβιτς, ή τον Σαντάμ Χουσεΐν, εξαπατούμενοι από τους πολιτικούς τους, οι οποίοι βρίσκουν διάφορες προφάσεις για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, και τα συμφέροντα του των εταιριών που τους προώθησαν στην εξουσία. Το 1999 ήταν παραμονή του 2000 αλλά και «του κοριού του μιλένιουμ» των κομπιούτερς. Λόγω του υψηλού κόστους, οι ηλεκτρονικές μνήμες ακόμη και των οπλικών συστημάτων, είχαν κατασκευαστεί με ελάχιστα ψηφία, ώστε αυτά όπως οι βόμβες να είναι επικίνδυνα να εκραγούν κατά την αλλαγή της χιλιετίας ή σε απρόβλεπτο χρόνο μετά. Αυτή η επικινδυνότητα, μαζί με το γεγονός ότι οι στρατιωτικές βιομηχανίες των ΗΠΑ ήθελαν να ξεφορτωθεί ο Αμερικάνικος στρατός τον παλιό οπλισμό για να του πουλήσουν νέο, μαζί και η επιθυμία να ανοιχτεί ένας στρατηγικός οικονομικός άξονας προς τη Μαύρη Θάλασσα ελεγχόμενος μόνο από τους Αγγλο-Αμερικανούς, δημιούργησαν τις αιτίες για τον «ειρηνευτικό πόλεμο» κατά της Γιουγκοσλαβίας.



Τότε εμφανίστηκε πράγματι στον ουρανό ο **Μεγάλος Βασιλιάς του Τρόμου, δηλ. το Ν.Α.Τ.Ο.** που γέμισε τον αέρα με αεροπλάνα που βομβάρδιζαν σχεδόν άοπλους πολίτες! Και η Ωλμπράϊτ, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έλεγε ότι αυτό που άρχισε τότε (δηλ. η τρομοκρατία των ισχυρών) θα κρατούσε 25-50 χρόνια. Οι γυναίκες φαίνεται δύσκολα κρατάνε τη γλώσσα τους... Τα λόγια της ήταν πράγματι ένας **αντι-Ευαγγελισμός**, αλλά η κατά βάσιν αδιάφορη ή και

αντιχριστιανική Δύση δεν αντέδρασε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

3. Από τους Βυζαντινούς, προφητείες σε στίχους έγραψε ο Λέων ο Σοφός (886-912), αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και τις ονόμασε χρησμούς. Αυτός λέγεται ότι πήρε από τον

πνευματικό του, ένα προορατικό άγιο γέροντα, τη γνώση για να γράψει τους «χρησμούς», και άλλα κείμενα όπως για την αναλαμπή της Ορθοδοξίας μετά το γενικό πόλεμο. Είναι πιθανόν να υπάρχει συγγένεια στην προέλευση του συγκεκριμένου τετράστιχου του Νοστράδαμου με την πηγή του Λέοντος του Σοφού, διότι ειδικά για τον 20^ο αιώνα ο Λέων ο Σοφός είναι επίσης πολύ αποκαλυπτικός²⁰.

Εκείνο που έχει πάντως αυτό το τετράστιχο του Νοστράδαμου, που το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα, είναι ότι **έχει πολύ καλά συγκροτημένη δομή**. Όσα λέει έχουν μια ενότητα. Μιλάει στην αρχή για τον 7ο του 1999 και βλέπουμε ότι με το ημερολόγιο της Εκκλησίας αυτός είναι ο Μάρτιος. Καταλήγει στον τελευταίο στίχο, ότι πριν και μετά, ο πόλεμος (Άρης=Mars) δεν παύει. Αλλά ο Μάρτιος (Mars, αγγλικά March) πήρε το όνομά του ακριβώς από το Θεό του πολέμου Άρη, γιατί τότε άρχιζαν οι πόλεμοι, μετά το χειμώνα. Άρα λέει: **πριν και μετά τον Μάρτιο ο πόλεμος βασιλεύει ευτυχισμένος! Πότε λοιπόν έγινε το συμβάν (της εμφάνισης του Βασιλιά του Τρόμου) παρά τον Μάρτιο;** Είναι μια επιβεβαίωση αυτό, όπως συμβαίνει σε πολλά κείμενα της Εκκλησίας πχ στο Ψαλτήρι, που οι επόμενοι στίχοι επεξηγούν και επιβεβαιώνουν τους προηγούμενους:

«Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ,

δια παντός η αίσεις αυτού εν τω στόματι μου». (ψαλ. 33). Και:

«Κατ' αρχάς σύ Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είσιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται συ δε διαμένεις.

Και πάντες ως μάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς και αλλαγήσονται». (ψαλ. 101, στίχοι 26,27). Αν και ανέφερε πρώτα ο ψαλμωδός ότι οι ουρανοί θα απλωσθούν, εξηγεί μετά ότι θα είναι πλέον παλιοί και ακατάλληλοι (για τη νέα κτίση μετά τη 2α Παρουσία), γιαυτό σαν ρούχινο περιβλήμα θα τυλιχτούν και αλλαγούν, αποκτώντας και αυτοί, μαζί με τους ανθρώπους, την αφθαρσία. Η επεξήγηση είναι πολύ σημαντική.

4. Όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, τότε από την αρχή μπορεί να καταλάβει κάποιος πως θα εξελιχθεί. «Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται», που λέει η παροιμία. Ή όπως λέει²¹ ο Απόστολος: «εάν η απαρχή είναι αγία, τότε και το φύραμα. Και αν η ρίζα είναι αγία, τότε και οι κλάδοι». Το συγκεκριμένο τετράστιχο έχει ακριβώς αυτή τη σωστή έννοια του «οιωνού», όχι την ξεπεσμένη των ειδωλολατρών. Και στην αρχαιότητα υπήρχαν αυτοί που αντιστέκονταν στις δεισιδαιμονίες και προλήψεις της εποχής τους και έλεγαν πχ «ένας οιωνός είναι άριστος, το να αμύνεσαι υπέρ της πατρίδος»²², δηλ. να θεωρείς καλή αρχή το να αμύνεσαι υπέρ της πατρίδος, όχι να κοιτάζεις μήπως συναντήσεις μαύρη γάτα ή να περιμένεις να σου πει το ζώδιο, ή το χειρότερο οι δαιμονικές θυσίες τι να κάνεις.

Στο τετράστιχο λοιπόν αυτό, **η έννοια του «οιωνού»** κινείται όχι σε άσχετες και ανόητες προλήψεις, όπως θα περίμενε κανείς, αν δεχθούμε ότι γενικά ο Νοστράδαμος εφαρμόζε ειδωλολατρικές τεχνικές, **αλλά στο ίδιο το αντικείμενο**, το οποίο ξεκινώντας θα έδινε το μήνυμα για το που μας πάει. **Ξεκίνησε με πόλεμο; Μην περιμένετε ειρήνη.** Και «μετά ο Άρης θα βασιλεύει ευτυχισμένος». Τι περιμένετε δηλ. από το Βασιλιά του Τρόμου; Ότι ήρθε να ειρηνεύσει την περιοχή; Όχι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή των Βαλκανίων δεν θα ειρηνεύσει, αλλά μάλιστα η εμφάνιση αυτή θα είναι αφορμή να ξαναγεννηθεί ο βασιλιάς των Μογγόλων, να αποκτήσει δηλ. πάλι μεγάλη στρατιωτική ισχύ η Ασία, και ενωμένη να κινηθεί κατά της Δύσης, όπως παλιότερα την εποχή του **Τσέγκις Χαν** (Genghis Khan, 1162-1227), ο οποίος ονόμαζε τον εαυτό του **«μάστιγα του Θεού»!** Η εμφάνιση λοιπόν του «Βασιλιά του Τρόμου» στη Σερβία, με το χτύπημα μάλιστα και της **κινέζικης πρεσβείας**, δεν αφήνει περιθώρια για εναλλακτικές σκέψεις στους Κινέζους, εκτός από τη στρατιωτική τους ισχυροποίηση²³.

²⁰ Στον θ' χρησμό για την εξουσία, μιλάει πχ για την άνοδο και πτώση τον Κ' (20^ο αιώνα), του μεγάλης φήμης Κ... με σήμα το δρεπάνι (=κομμουνισμός), «που είναι δρέπανον της ερημώσεως και προς τον Ύψιστο βλασφημία», επειδή έχει αντίθετη ιδεολογία.

²¹ Ρωμ. ΙΑ-16.

²² **«Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρις».** Από τις τελευταίες εμπνευσμένες **συμβουλές του Έκτορος στο γιού του Αστυάνακτα.**

²³ Την εποχή εκείνη είχε ακουστεί ότι οι Κινέζοι είχαν κλέψει ή εξαγοράσει τα σχέδια των τελειότερων διηπειρωτικών οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Μερικοί είπαν ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος Κλίντον ήταν ανακατεμένος στη

Ο βασιλιάς των Μογγόλων, μπορεί να ονομασθεί και **άγγελος τιμωρίας** κατά τα λόγια του Τσέγκις Χαν, που έχει συνάφεια με το πρωτότυπο «Roy d' Angoulmois». Οι λέξεις δηλ. έτσι όπως τέθηκαν, δίνουν έμφαση στο ρόλο του βασιλιά σαν **αγγέλου (τιμωρού)**, παρόμοια με την Αποκάλυψη, η οποία αναφέρεται στους **4 αγγέλους του Ευφράτη**, που οδηγούν σε καταστροφικό πόλεμο την ανθρωπότητα²⁴. Κατά το National Geographic **«η αποτίμηση της βαρβαρότητας των Μογγόλων είναι συγκλονιστική: Ανείπωτα εκατομμύρια πέθαναν από τα χέρια τους. Ο κόσμος δεν θα μπορούσε ποτέ να ξαναδεί τόσο εκτεταμένες ανθρωποσφαγές μέχρι τους τεχνολογικούς πολέμους του 20ού αιώνα»!** Δηλ. οι σύγχρονοι στρατιωτικοί συνασπισμοί είναι της ίδιας σφαγο-κατηγορίας με τους τότε Μογγόλους!! Αυτά για όσους θέλουν και επιστημονική επιβεβαίωση!... (έντυπη έκδ. 12/1996)



Συνοπτικά λοιπόν μπορούμε να πούμε **ότι το συγκεκριμένο τετράστιχο** (αίών 10, τετρ. 72), **είναι διαφορετικό ποιοτικά από τα υπόλοιπα**. Ψάχνοντας για άλλα παρόμοια ειδικά με αναφορά στην Ελλάδα ή Βυζάντιο, ναι μεν βρήκαμε κάποια που θα μπορούσαν να επαληθεύονται, αλλά όχι με τον τρόπο του πιο πάνω τετράστιχου. **Όχι ξεκάθαρα** αλλά μόνο **αν κάναμε εμείς μια κατάλληλη ερμηνεία**. Και πως θα την κάναμε; Όχι βέβαια από την πληροφορία που θα μας έδινε το ίδιο το τετράστιχο, αλλά η γνώση που σαν Ορθόδοξοι έχουμε αποκτήσει για το μέλλον από τις δικές μας προφητείες. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλ. να παίρνουμε τα μισόλογα του Νοστράδαμου και να τους δίνουμε αξία, επειδή εμείς έχουμε τη γνώση αυτή από την πηγή της Αληθείας: τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, που μας μιλάει μέσα από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες.²⁵

Να ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ερμηνείας. Το τετράστιχο α6-τ88 αναφέρει:

Στα αγγλικά:

A great realm will be left desolated,
Near the Ebro an assembly will be formed:
The Pyrenees mountains will console him
When in May lands will be trembling.

Στα ελληνικά:

Μια μεγάλη χώρα θα απομείνει έρημη.
Κοντά στον Έβρο μια συνέλευση θα σχηματισθεί.
Τα Πυρηναία όρη θα τον καθοδηγούν
Όταν το Μάιο οι χώρες θα τρέμουν.

Θα επέμβουμε στο παραπάνω τετράστιχο, που όπως όλα εκτός από το ένα (του 1999) που εξετάσαμε, είναι απροσδιόριστο, και θα το κάνουμε να έχει “νόημα”! Μάλιστα αν το νόημα που θα βάλαμε είναι από δικές μας Ορθόδοξες προφητείες, τότε θα επαληθευτεί κι όλας!!

Στο πιο πάνω τετράστιχο πχ μπορούμε να δούμε σαν ερημωμένη χώρα την ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας, αφού είναι κοντά στον Έβρο, και ξέρουμε για την ερήμωσή της από Ορθόδοξες προφητείες (πχ ο γ. Παΐσιος έλεγε θα περπατάς 7 ώρες να δεις άνθρωπο). Οι Ρώσοι θα κατέβουν μετά μια περίοδο ταραχών και τοπικών μαχών, υποτίθεται για να ειρηνεύσουν την περιοχή, και θα εγκατασταθεί μια νέα διοίκηση που θα έχει συμφωνηθεί από τις Πυρηνικές υπερδυνάμεις (Πυρηναία όρη), όχι με έδρα την Άγκυρα, αλλά την Κωνσταντινούπολη που είναι πιο κοντά στον Έβρο. Και αυτό θα γίνει μετά που θα τρέμουν οι χώρες από την πολεμική βία που θα έχει προηγηθεί (ή και σεισμούς) κάποιο Μάιο!

Να λοιπόν που τα μισόλογα του Νοστράδαμου θα μπορούσαν να μετασχηματισθούν σαν σε γνήσιες προφητείες και να γεμίσει ο κόσμος βιβλία, που αν και αληθοφανή, θα είναι στην πραγματικότητα παραπλανητικά. Δεν θα αφήνουν κανένα θετικό μήνυμα σ’ όποιον τα διαβάζει, ενώ αντίθετα θα αφήνουν να εννοηθεί ότι η μοίρα, τα άστρα και άλλα παρόμοια μας εξαναγκάζουν να ζούμε σε ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον. Αυτό είναι βέβαια εντελώς ψευδές, και καθηλώνει το αυτεξούσιό μας να μην δουλεύει για το πνευματικό μας συμφέρον, αλλά να κινείται για το αντίθετο ακριβώς που επιδιώκουν οι Ορθόδοξες Χριστιανικές προφητείες. Αυτές μας δίνουν θάρρος να

“δουλειά”, και γι’ αυτό για να απομακρύνει τις υπόνοιες από επάνω του έδωσε την εντολή του βομβαρδισμού της Κινέζικης πρεσβείας.

²⁴ «...και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι... ίνα αποκτείνωσι το τρίτον των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ίππου δύο μυριάδες μυριάδων (200.000.000)»... (Αποκ. Θ15-16).

²⁵ Αρκετές από τις προφητείες και εμείς παρουσιάσαμε διαδίκτυα στο www.imdleo.gr

κοπιάζουμε για το καλό και να αντιμαχόμαστε το κακό, μας πληροφορούν πως και γιατί το καλό θα νικήσει τελικά, αλλά και ότι στη ζωή κάθε πιστού νικά.

Όσοι δεν πράττουν το καλό αδικούν τους άλλους, και γι' αυτούς επιτρέπεται από το Θεό να έρθουν πλάνες, για να κατακριθούν. (βλ. Β' Θεσ. Β11-12). Ο Νοστράδαμος απ' όσα είδαμε προσπαθώντας να πουλάει όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία, από αυτά που έχουν πέραση, δηλ. με αστρολογικές προβλέψεις, δεν διστάζει να ονομάζει προφητείες τα τετράστιχα που φτιάχνει, έτσι ώστε να είναι αρεστά σε όλους, χωρίς να έχουν ίχνος πνευματικής διδασχής. Έχει πολλούς θαυμαστές, αλλά δεν είναι περιέργο: **Τους μιλάει με κοσμική γλώσσα και γι' αυτό ο κόσμος τον ακούει**²⁶.

Και δεν είναι μόνος. Πολλοί που θέλουν εύκολο κέρδος στηρίζονται στις ασάφειές του για να ικανοποιούν την πλεονεξία τους²⁷. Διότι «ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία». (Α' Τιμ. στ-10).

Η γενική αποστροφή στους λόγους της Αληθείας και η ευχάριστη ακοή των πιθανολογιών είναι **αποστασία και σημάδι ότι πλησιάζει ο ερχομός του Αντιχρίστου** κατά τον Άγιο Κύριλλο αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων:

«Λόγος πιθανός και όλοι ακούνε ευχάριστα. Λόγος (πνευματικής) επιστροφής, δηλ. μετανοίας και όλοι τον αποστρέφονται. Απομακρύνθηκαν οι περισσότεροι από την ορθή διδασκαλία και μάλλον το κακό προτιμάνε από το καλό. **Αυτή λοιπόν είναι η αποστασία και πρέπει να αναμένεται ο εχθρός (Αντίχριστος)**²⁸».

Οι πιθανολογίες δουλεύουν για τον Αντίχριστο κατά τον Άγιο Κύριλλο, αλλά οι περισσότεροι περιμένουν να λύσουν τους γρίφους για να μάθουν για τον τρίτο "Αντίχριστο" του Νοστράδαμου!

Η Εκκλησία τα έχει όμως δώσει όλα σύμμετρα. Και τη διδασκαλία για τη σωτηρία, και την παράκληση (παρηγοριά), και τις προφητείες των Αγίων μέσα στη διδασκαλία της, για να βαδίζουμε στα σίγουρα. **Πάνω απ' όλα όμως η Εκκλησία σώζει και δρα δια των Μυστηρίων.** Μόνο όταν ζει κανείς μέσα στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας έχει αληθινή **βιωματική γνώση**. Τότε γνωρίζει όχι μόνο ο εγκέφαλος, αλλά κατανοεί και η καρδιά. Και μέσα από την καρδιά δίνεται και η επιβεβαίωση για το αν οι εκάστοτε γνώσεις που παίρνουμε είναι κατά Θεόν. Διότι όταν είμαστε Μυστηριακά ενωμένοι με το Χριστό, μέσα στην καρδιά μας αισθανόμαστε τι ποιότητας είναι αυτά που ακούμε²⁹. Η αποκλειστικά εγκεφαλική γνώση είναι βλαπτική, διότι προκαλεί υπερηφάνεια³⁰. Όσα ωφέλιμα μαθαίνουμε με τη χάρη του Θεού συντελούν στην πνευματική μας προκοπή, τέλεια όμως όλα θα τα γνωρίσουμε στην αιωνιότητα. Και αν και ο λόγος του Θεού μένει εις τον αιώνα³¹, η γνώση για τις προσωρινές καταστάσεις θα καταργηθεί ολότελα:

«Είτε δε προφητεΐαι καταργηθήσονται. Είτε γλώσσα παύσονται. Είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. **Όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται**». (Α' Κορ. Ιγ 9-10).

Λεόντιος Μοραχός

Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, 28-5/9-6-2008.

Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου

Αγιον Όρος.

²⁶ «Αυτοί εκ του κόσμου εισί. δια τούτου εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτών ακούει» (1η Ιω. Δ-5).

²⁷ «και εν πλεονεξία πλαστοίς λόγοις υμάς εμπορεύονται, οισ το κρίμα έκπαλαι ουκ αργεί, και η απώλεια αυτών ου νυστάξει». (2α Πετ. Β-3). Δηλ. θα τιμωρηθούν αυστηρά όσοι πράττουν έτσι.

²⁸ **Κατήχησις πεντεκαιδεκάτη φωτιζομένων** «λόγος πιθανός, και πάντες ακούουσιν ήδέως. λόγος επιστροφής, και πάντες αποστρέφονται. απέστησαν οι πλείστοι τών όρθών λόγων, και μάλλον τó κακόν αίροϋνται ή τó άγαθόν προαιροϋνται. αύτη τοίνυν έστιν ή αποστασία, και μέλλει προσδοκάσθαι ó εχθρός».

²⁹ Όπως λέγει και ο Κύριος για τα πρόβατά του ότι **γνωρίζουν την φωνή Του, σε ξένο όμως δεν θα ακολουθήσουν αλλά θα φύγουν απ' αυτόν, διότι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι γνώριμη (δηλ. αξιόπιστη και φιλική) η φωνή των ξένων**: ...«και τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἶδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίω δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἶδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν». (Ιω Ι 4-5).

³⁰ «Η γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί». (Α' Κορ. Η-2).

³¹ «**Το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα.** Τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελισθέν εις υμάς». (Α' Πετ. Α-25).